

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Allesziende, de Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, selaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het zich keren tegen de maatschappij. Er zijn namelijk mensen die met allerlei gekke acties de maatschappij kapot maken. Wij moeten als moslim dan ook weten dat zo iets totaal niet bij ons hoort. Afgelopen week hebben jullie al gehoord over het gedrag van een moslim. Daarin hoorde je wat de bedoeling van de islam is. Iedereen moet jou kunnen vertrouwen. Iedereen moet bij jou denken: hoe komt hij of zij aan deze goede manieren? De islam, zo hoorde je vorige week al, is de Weg van Allah en is de weg van het beste gedrag. Islam begint in het hart en laat ons de dingen doen uit liefde voor Allah, met weinig woorden en veel doen, het goede doen.

Broeders en zusters, en wat doet het ons dan pijn om te zien wat er in het nieuws is gekomen. In Nederland, maar vooral in Brussel, maar 150 kilometer hier vandaan, zijn er mensen geweest die afgelopen week verschillende keren hebben gereld en geplunderd. Hoe vaak deze jongeren de moskee van binnen hebben gezien, weten we niet, maar zeker is dat er jongens tussen hebben gezeten die zichzelf moslim noemen. Laat hen weten dat alles wat zij daar hebben gedaan tegen de islam is. Islam is niet een religie van mooie praatjes, maar van mooi gedrag. De islam is door Allah aan de mensen gegeven om veiligheid te geven, om het leven en wat je hebt te verdedigen tegen idioten die het kapot willen maken. Een moslim vecht niet. Een moslim zoekt geen ruzie. Een moslim steelt niet. Nee, een moslim zoekt vrede en verdedigt zich en anderen tegen onrecht.

Oh jullie die geloven, de islam heeft van ons broeders en zusters gemaakt. Wij bidden allemaal voor dezelfde God en dat maakt ons één. De Weg van Allah verbreekt de overdreven familiebanden en maakte een einde aan het gedrag van stammen. Het nationalisme wat we tegenwoordig zien lijkt daar helaas op. Allah

vraagt niet aan jou of je Marokkaan, Egyptenaar, Nederlander, Turk of Griek bent. Het gaat er om dat je je aan de regels van islam, de regels van orde en rust, houdt. Als je de mensen die in vrede om jou heen leven aanvalt of als je ze berooft, dan is dat dus gewoon crimineel: niet alleen volgens de Nederlandse wet, maar ook volgens de Wet van Allah. Wist je dat zelfs de pen die jij van jouw werkgever of klasgenoot mee naar huis neemt islamitisch gezien óók gewoon diefstal is?

Mensen, en zoveel profeten werden naar ons gestuurd en zonder uitzondering hadden zij dezelfde Boodschap. Zij kwamen het goede brengen en niet om de wereld kapot of slechter te maken. Nooit hebben zij de mensen opgeroepen om onrechtvaardig te zijn, oneerlijk tegenover gelovigen of andersgelovigen of om de spullen van anderen zomaar weg te pakken, terwijl je in vrede met elkaar samen leeft. Zo waarschuwde Moesa (as) zijn broer Haroen met de woorden, vertaald als:

“... Doe het goede en volg niet de weg van de mensen die het slechte doen.” (soera Al A'raaf 142)

Ja, pas daarom op met het volgen van de mensen die het verkeerde doen. Het lijkt tegenwoordig alsof je er pas bij hoort als je je gedraagt als een halve crimineel. Jongeren hangen tot het ochtendlicht op straat, verdoen hun tijd compleet met computerspelletjes en proberen op alle manieren smoesjes te vinden om zich maar niet aan de regels van de islam te hoeven houden, als ze die al kennen. Dit alles gaat hard op weg naar het verkeerde. Hoe makkelijk is het om van het nutteloze nietsdoen naar het slechte te gaan, terwijl Allah zo duidelijk zegt, uitgelegd als:

En breng geen chaos op aarde, nadat ze in orde is gebracht en bid tot Hem met vrees en hoop. Ja echt, de Goedheid van Allah is dichtbij degenen die het goede doen. (soera Al A'raaf 56)

Daarbij vinden wij in de Heilige Qoer'aan nog zo'n waarschuwing, maar dit keer ook met een advies: wij moeten deze wereld gebruiken om onze plaats in het Paradijs te verdienen én om ons steentje in die wereld bij te dragen. We moeten onze ogen openen voor wat we van Allah krijgen en daarom ook goed doen tegenover anderen. Daarop volgt dan weer de waarschuwing die we al eerder hoorden. Er staat, vertaald:

En zoek met wat Allah jou geeft jouw plek in het Hiernamaals en vergeet jouw deel aan de wereld niet. Doe goed tegenover anderen, zoals Allah het goede met jou doet. En maak geen chaos op aarde, want Allah houdt niet van degenen die kwaad doen. (soera Al Qasas 77)

Ja, en er bestaan zware straffen binnen het islamitische recht als mensen een land in vrede naar de ellende helpen. In een Overlevering staat dat eens een groepje mannen bij Rasoeloellah (saws) getuigde van de islam, maar de mannen voelden zich ziek. Daarom stuurde de Profeet (zvmh) hen naar een

herder die hen inderdaad gastvrij hielp. Toen ze beter waren, vermoordden ze de herder. Dit nieuws kwam in het vredige Medina binnen als een schok. Allah heeft gezegd dat een moslim de rust en vrede niet mag verstoren op straffe van de dood en om die reden werden de daders dan ook ter dood veroordeeld. Dat klinkt hard, maar wij leven in een andere tijd en een andere plek. Toch moeten wij snappen wat de Wetten van Allah zijn. Wij moeten snappen dat zonder dat er een islamitische rechter is die ons kan straffen, dat wij ons niet alleen moeten houden aan de regels van de plek waar we zijn, Nederland, België, Marokko of waar dan ook, maar dat wij ons zéker moeten houden aan de Goddelijke Wetten. De straf op het overtreden daarvan krijg je misschien dan wel niet hier, maar wordt in ieder geval dan zeker alleen maar uitgesteld tot het Hiernamaals.

Broeders en zusters, rust, vrede en veiligheid zijn islamitisch zo belangrijk dat geen moslim het ooit in zijn hoofd zou moeten halen om dit zomaar door de war te gooien, chaos te maken en mensen in onzekerheid te brengen. Dit gaat tegen alle Wetten van Allah in. Misschien dat onze wereldleiders over elkaar heen vallen in hun strijd om de macht, maar laten wij het dan maar samen doen, werken aan wat er echt toe doet. Laten wij samen schouder aan schouder op elkaar bouwen, samen elkaar vertrouwen. Vrede is het belangrijkste voor de wereld.

Moge Allah ons beschermen in deze wereld. Moge Allah ons beschermen in het Hiernamaals. Ya Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Ya Allah, laat ons dankbaar zijn voor vrede en veiligheid in Nederland. Allahoema, geef vrede in onze dagen. Moge Allah de poorten van het Paradijs openen voor de mensen waar wij van houden. Ya Rabb, open de deuren voor degenen die ons over Uw Liefde leerden. Ya Rabb, neem zorgen, ziekte en pijn weg van alle mensen in de wereld. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als gelovigen sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.