

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Kenner van het ongeziene, de Eeuwige Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de islaam, de religie van gedrag: van doen en niet teveel praten. Als wij kijken naar Gods Heilige Boek en het voorbeeld van onze geliefde profeet Mohammed (saws), dan gaat het om de praktijk en niet om de theorie. Dus niet wat je zegt dat je moet doen, maar dat wat je ook echt doet.

Broeders en zusters, Allah zegt in Zijn Boek dat we moeten oppassen bij wie wij zijn. Wie zijn onze vrienden? Voordat we het weten, gaan we mee in de slechte gewoontes van mensen die vergeten dat Allah bestaat. En toch belooft Allah ons ook iets. Hij belooft iets aan de mensen die wél blijven geloven en die wél het goede blijven doen. Na Zijn waarschuwing dat Hij straft, zegt Allah in de Heilige Quer'aan, vertaald als:

En als het gaat om de mensen die geloven en goed werk doen, ja echt, Wij laten de beloning voor de goeden niet verloren gaan. (soera Al Kahf 30)

Ja moslim, wat is er in jouw hart? De islaam is geen versiering. De islaam is geen buitenkant. De islaam zit in jouw hart. Het is niet iets dat wat je hoopt te zijn, maar het is iets waar je iedere dag aan werkt. Wat wij van jou zien, is niet naar wat Allah kijkt en naar wat Allah kijkt, is dat wat wij niet kunnen zien. Volgens Aboe Hoeraira heeft de Profeet (zvmh) dan ook gezegd: **Allah kijkt niet naar jullie lichaam of hoe je er uit ziet, maar Hij kijkt naar jullie hart en jullie daden.** (Moeslim) Ja, Allah kijkt naar het hart én naar de daden. Je kunt dus niet zeggen: 'Ik ben geen slecht mens. Ik heb een goed hart en ik doe niets verkeerd.' Allah kijkt ook naar wat jij doet. Ja, er zijn zéker heel veel mensen in deze wereld die een goed hart hebben, maar zij doen niets dat Allah heeft gevraagd. Hoe erg is het dan ook dat er een groep moslims is die het allemaal

heel goed weet, maar die vervolgens óók niets doet. Allah waarschuwt hen die vanalles zeggen en beloven, maar het niet doen. Hij zegt, uitgelegd als:

Oh jullie die geloven! Waarom beloven jullie wat jullie toch niet doen? Allah haat het dat jullie niet doen wat jullie zeggen. (soera As Saff 2)

Broeders en zusters, en dan is er nog een groep mensen die zelfs regelrecht het verkeerde doen. Zij zeggen dat ze moslim zijn, en de buitenwereld ziet ze ook als moslim, maar als wij kijken naar wat zij doen, dan zien we aan hun gedrag niets meer dat met islaam te maken heeft. Ze zeggen met hun tong dat ze moslim zijn, maar doen de dingen die misschien wel in Nederland zijn toegestaan, maar die Allah aan ons heeft verboden. Dan wordt het zelfs nóg erger bij de dingen die én Allah verboden heeft én dat wat in Nederland ook gewoon strafbaar is. Alsjeblieft, zij moeten weten dat ze een slecht, een heel slecht voorbeeld zijn. Iemand die geen moslim is en deze zogenaamde moslims ziet, gaat denken dat Allah en de islaam slecht zijn. Laat het duidelijk zijn: islaam is bedoeld om je gedrag te verbeteren. Allah stuurde zoveel profeten niet voor niets, maar met regels met hoe we ons moeten gedragen.

Oh jullie die geloven, vergeet nooit dat niet iedereen het goede wil. Als we niet opletten, dan gaan we mee in dat wat niet mag of dat wat niet hoort. Daar komen problemen van. We kunnen namelijk verdeeld raken en langzaam aan verliezen we zo de controle. Uiteindelijk worden we dan niet meer gezien als moslims, als mensen, maar als een speelballetje dat weggeveegd kan worden. De profeten hebben ons daar al voor gewaarschuwd, zoals Ibrahim (as) in de Heilige Qoer'aan en ook Moesa als hij vraagt aan het volk van Israël:

“Oh mijn volk, als jullie in God geloven, vertrouw Hem dan, als jullie moslims zijn.” En zij antwoordden: “Wij leggen ons vertrouwen in Allah! Onze Heer, maak ons niet tot voorwerp van vervolging voor de mensen die het verkeerde doen.” (soera Joenes 84-85)

Wij moeten dus oppassen met het kopiëren van het verkeerde gedrag, maar wat is dan wel het juiste gedrag? Ook daarop geeft de Heilige Qoer'aan antwoord met de woorden, uitgelegd:

Ja echt, jullie hebben in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld om te volgen, voor iedereen die hoopt op God en de Laatste Dag, en die veel aan Allah denkt. (soera Al Ahzaab 21)

Lieve moslims, hoor de wijsheid in deze woorden. Als wij kijken naar hoe de Profeet (saws) was, dan hebben wij het beste voorbeeld om te volgen. Hij was een lopende Qoer'aan, vol liefde en goedheid. De islaam wordt niet verspreid met het zwaard, maar het verovert de harten van de mensen. Kijk naar de landen in Zuid-Oost-Azië waar de mensen de islaam hebben omarmd, omdat het hun harten raakte. De juiste moslims hebben ooit lang geleden aan hen de islaam met de beste woorden uitgelegd. Zij hebben doorgegeven wat de Woorden van Allah

zijn en hoe het gedrag van Rasoeloellah (saws) was. Zij begrepen het als Allah zegt:

Nodig uit tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goede raad en discusieer met hen op een manier die beter is. Jouw Heer, Hij weet wie van Zijn weg is afgedwaald het beste en Hij kent degenen die het juiste Pad volgen het beste. (soera An Nahl 125)

Moslims, wij zijn de vertegenwoordigers van de islam voor onze burens en voor onze gasten. Wij zijn ambassadeurs van Allah (swt) tussen de mensen die de islam niet kennen. Moslims, laat daarom zien wie jij bent: niet als eerste door de islam uit te leggen met je mond en door woorden, maar allereerst door jouw gedrag. Of je nou een student bent of een leraar, of een klant of een winkelier, een vakman of vakkenvuller, welk beroep je ook hebt of waar je ook bent: iedereen moet jou kunnen vertrouwen. Iedereen moet bij jou denken: hoe komt hij of zij aan deze goede manieren? De islam, broeders en zusters, is de Weg van Allah en is de weg van het beste gedrag. Islam begint in het hart en laat ons de dingen doen uit liefde voor Allah, met weinig woorden en veel doen, zodat Hij ons ook op een Dag kan belonen voor wat Hij beloofd heeft voor wat wij voor Hem hebben gedaan.

Moge Allah de Verhevene ons op de juiste Weg houden. Moge Allah de Almachtige ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah de Barmhartige ons weghouden van de bestraffing van het Vuur. Moge Allah ons eerlijk laten zijn in woord en werk. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het Pad van de islam brengen. Oh Allah, beloon ons voor wat wij doen. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeebedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.