

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Allesziende, de Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, selaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over schaamte. Dit is iets dat duidelijk moet worden in de manier hoe je doet. Het is namelijk gemakkelijk om het bij woorden te laten als je zegt dat je je schaamt, maar schaamte moet je zien aan jouw gedrag. Het is zelfs een van de belangrijkste dingen waar een echte moslim aan te herkennen is. Het zoeken naar kennis staat daar los van. Als je iets wil leren, kun je namelijk niet anders dan het uit te zoeken, maar wel op de beste manier. Zo zijn er Overleveringen over Rasoeloellah (saws) met moslims die hem ook gewoon over seksuele dingen vragen stelden. Als je goede en nette woorden gebruikt, is daar dus niets mis mee.

Waar gaat het dan wel om? Het gaat er om dat je je moet schamen om het verkeerde te doen. Je moet je schamen tegenover Allah, jouw Heer. Bedenk je eens dat je tegenover Allah staat. Als je dan nog steeds de dingen doet, waarvoor je je moet schamen, dan klopt er echt niets aan je. Nee, als je geen schaamte kent, dan is het alsof jouw leven weg is. Je lichaam leeft, maar eigenlijk ben je dood. Je bent gevoelloos en denkt dat alles maar kan. Pas als je ziet wat niet kan, dan komt er leven in jou. Door schaamte ga je pas echt leven. Door schaamte zie je de mensen om jou heen. Als we ook kijken naar het Arabisch, dan zien we dat de betekenis van het woord voor 'schaamte' ook het woord van 'leven' in zich heeft.

Moslims, door schaamte laat jij zien dat je probeert te doen dat wat Allah van ons vraagt. Hij kent wat jij doet en denkt, maar natuurlijk kan het iedereen gebeuren dat hij of zij soms iets wil doen dat Allah niet wil. Op die momenten kan jouw schaamte voor Allah jou redden. Het redt je op de momenten dat je denkt dat je alleen bent, dat niemand jou ziet, totdat je je weer herinnert dat Allah jou ziet. In de Heilige Qoer'aan zegt Allah tegen de mens, vertaald als:

Weet hij dan niet dat Allah alles ziet? (soera Al Alaq 14)

Ook lezen we in de Heilige Qoer'aan over de profeet Moesa (as) als hij bij een waterput een ontmoeting heeft met twee vrouwen. Hij helpt hen met water uit de put te halen. Allah zegt erover, vertaald als:

Vervolgens kwam een van hen schaamtevol naar hem toe gelopen. Zij zei: "Mijn vader nodigt jou uit om jou te belonen, omdat jij ons geholpen hebt om het water uit de put te halen." (soera Al Qasas 25)

Over dit meisje wordt gezegd dat ze schaamte had. Ze schaamde zich niet, maar gedroeg zich wel op een goede, schaamtevolle manier. Uiteindelijk wordt dit meisje zelfs de vrouw van Moesa.

Oh mensen! Mensen die liegen! Mensen die roddelen! Mensen die stelen! Wat denken zij wel niet? Er komt een dag dat we allemaal, iedereen van ons hier en hier buiten, zonder kleding of wat dan ook tegenover Allah staan. Allah gaat aan ons zoiets vragen als (terwijl wij allemaal het antwoord weten): "Denken jullie dat Ik geen Getuige ben geweest? Dat Ik jou niet zag toen je iets hebt gestolen? Dat Ik niet wist waar je was?" Ja mensen, en daarom moeten wij ons nu al schamen en ons voorbereiden op die Dag dat wij tegenover onze Heer en onze Schepper staan. Allah (swt) geeft ons zoveel en toch lijken wij vaak zo ondankbaar.

Nee, en je kunt niet vluchten voor Allah of jezelf onzichtbaar maken voor Hem. Wat wij doen, ziet Hij altijd en als wij eens per ongeluk het verkeerde doen, dan kunnen we ons in ieder geval wel schamen voor de andere mensen. Wat jij thuis achter de computer doet, op tv kijkt, appt, snapt, of wat je buiten op straat doet, ja, Allah zal het weten, maar uit schaamte voor anderen proberen we het niet te laten zien wat we verkeerd doen. Niemand is feilloos en niemand is perfect en ja, fouten zijn en blijven fout, maar het is beter om ze uit schaamte te verbergen en het beste om ze niet meer te doen. Als anderen jou je fouten zien maken, dan wordt het voor hen ook gemakkelijker om het verkeerde te doen. Jouw schaamte kan ons als moslims redden. Bedek jouw fouten uit schaamte voor ons, maar het is beter als je ze niet meer doet uit schaamte voor Allah. Schaamte voor Allah brengt jou dichterbij Hem.

Oh jullie die geloven, schaamte is belangrijk voor een moslim. In een Overlevering zegt onze Profeet (zvmh): **'Imaan (dus onze islam) heeft meer dan 70 onderdelen: het allerhoogste onderdeel van imaan is de geloofsgetuigenis en het laagste onderdeel van imaan is het weghalen van een tak op de weg, en schaamte is een onderdeel van imaan.'** (Moslim en Boekhari) Ja, en ooit werden de volgende adviezen gegeven : Als je het verkeerde wil doen, verstop je dan waar Allah jou niet ziet. Als je het verkeerde wil doen, doe dat niet op de aarde die van Allah is. Als je verkeerd wil doen, eet en gebruik dan niet van wat Allah geeft. En als de engelen jou komen ophalen om je naar de hel te brengen, weiger dan gewoon om met ze mee te gaan. Als je op de Dag van het Oordeel het levensboek met al je verkeerde dingen te lezen krijgt,

ontken het dan; zeg dat je het allemaal niet hebt gedaan. De persoon die toen dit advies kreeg, begreep dat dit niet kon. Zorg ook dat jij dit gaat begrijpen.

Moslimbroeders en –zusters, aanbid Allah alsof je Hem ziet en als jij Allah niet ziet, Hij ziet jou wel. Stiekem bestaat niet voor Allah. Ja, ken die schaamte, maar weet ook dat als je het verkeerde doet en wij zien het, dat het dat nog veel erger maakt. Schaam je, schaam je voor de mensen, maar schaam je vooral voor Allah. Er wordt gezegd dat als je geen schaamte meer kent, dan doe je maar wat je wil. Een leven zonder leven. Ja, daarom als je gelooft, gedraag je dan als een moslim. Gedraag je omdat Allah jou ziet. Gedraag je volgens de soenna; gedraag je zoals Rasoeloellah (saws) zich gedragen zou hebben, want moslims, als je je op aarde schaamt, dan hoef je je later niet meer te schamen.

Moge Allah onze schaamte laten toenemen. Moge Allah onze bescheidenheid laten toenemen. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen weer op het juiste Pad van de islaam brengen. Heer onze God, vergeef de fouten die wij maken, de eerste en de laatste, de grote en de kleine, de openbare en de verborgene. Moge Allah de Verhevene de poorten van het Paradijs openen voor de mensen waar wij van houden. Ya Rabb, open de deuren voor onze vrienden. Ya Rabb, open de deuren voor onze familieleden. Ya Rabb, open de deuren voor onze ouders. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat wij van U ontvangen in goede dagen. Oh Allah, laat ons geduldig zijn voor alles wat wij van U ontvangen in slechte dagen. Ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van alle mensen in de wereld. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.