

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Geduldige en de Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, selaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de moeilijkheid die er in het huwelijk kan zijn. Jullie weten dat normaal gesproken een moslim probeert te trouwen. Het wordt gezien als de helft van jouw islaam en veel moslims zoeken daarom een partner voor het leven. Bij het huwelijk is het belangrijk dat twee mensen samen komen die uiteindelijk wel met elkaar samen kunnen leven. Dat is niet altijd makkelijk. Toch moet je als getrouwde moslim juist op die momenten vast blijven houden aan jouw islaam en rust en vrede zien te vinden in je huwelijk. Allah beloont jou ook voor je geduld.

Moslims, Allah heeft ons gemaakt om met twee te zijn. Op de dag dat Hij ons uit zand maakte, gemaakt vanuit het niets, waren wij een tweetal, een paar. Als je geboren wordt, ben je alleen en zoek je de tweede. Op het moment dat je dan trouwt, ben je een bruidspaar en kom je weer samen. Allah zegt over het zijn van dit tweetal, vertaald als:

God heeft jullie uit stof gemaakt en daarna uit een druppel en Hij maakte jullie in paren... (soera Fatir 11)

Zie het wonder van wie wij zijn. Zand beweegt niet, zand ademt niet, zand lijkt dood en toch zitten wij nu hier: wij levend gemaakt zand, wij mensen. Ieder van ons ligt op een dag in het graf en zoals wij van zand gemaakt zijn, zo worden wij ook weer zand. Laat onze levende ziel in het levenloze zand het bewijs zijn dat Allah bestaat. De Heilige Qoer'aan noemt ons bestaan daarom een Teken van Allah en vervolgt met de Woorden, vertaald als:

En het is ook een van Zijn Tekenen dat Hij uit jullie eigen midden echtgenoten voor jullie heeft gemaakt, zodat je rust bij haar vindt. En Hij

heeft liefde en zachtheid tussen jullie gebracht. Ja, daar zijn Tekenen in voor mensen die nadenken. (soera Ar Roem 21)

Broeders en zusters, waar twee levens samenkomen, vooral zo dichtbij als in een huwelijk, komen behalve de leuke en gezellige dingen ook altijd botsingen en meningsverschillen. Dit is niet meer dan normaal en heel menselijk. Het is bijna onmogelijk dat je in het huwelijk nooit een tegenslag of een probleem meemaakt. Samen moet je dat overwinnen. Het is belangrijk om je huwelijk en je gezin te verdedigen bij moeilijkheden. Het zal soms gemakkelijk gaan en soms wat lastiger, maar als je er voor gekozen hebt om samen te trouwen, dan moet je er ook alles aan doen om samen te blijven.

Moslams, volg Allah en luister naar wat Hij wil. Volg ook elkaar in het goede en luister naar wat een ander te zeggen heeft. Beste zuster, weet dat jouw man het hoofd is van het gezin, maar het is belangrijk dat je meedenkt wat goed is voor jullie huwelijk en voor jou en jullie kinderen. Beste broeder, jij bent inderdaad het hoofd van jouw gezin en de eindbeslissing en verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij jou, maar bedenk je wel dat je het huwelijk sámen bent aangegaan. Hoe kun jij liefde van jouw vrouw verwachten als je niet naar haar luistert en haar mening negeert? Allah zegt in de H. Qoer'aan, uitgelegd als:

De mannen zijn de toezichhouders over de vrouwen voor wat Allah aan de een meer heeft gegeven dan aan de ander en omdat zij van wat ze hebben moeten delen met de vrouwen. En de goede vrouwen zijn die luisteren en opletten als hun man er niet is, zoals Allah ook oplet. En als jullie bang zijn dat zij niet luisteren, waarschuw haar dan, en als dat niet helpt, negeer haar dan in de slaapkamer en als dat niet helpt, geef dan een lichte tik. Als ze wel luisteren, zoek dan geen smoes of reden om hen lastig te vallen. Ja echt, Allah is Verheven en Groots. (soera An Nisaa' 34)

Ja broeders en zusters, ieder probleem wordt opgelost met de H. Qoer'aan en de soennah. Gods Woord geeft de oplossing en Rasoeloellah (saws) heeft het aan ons uitgelegd. Voor degene die dus denkt dat een lichte tik betekent dat je moet slaan, dan moet je weten dat onze geliefde Profeet (zvmh) heeft gezegd dat je je vrouw niet slaat zoals een ezel, omdat je 's avonds toch weer met haar samen moet zijn in de slaapkamer. Zoek geen excuus in de islam in gewelddadig gedrag. Juist omdat jij het hoofd bent van het gezin, moet jij zorgen dat er rust is bij de mensen waar jij verantwoordelijk voor bent. Iedereen moet zich veilig voelen en moet de islamitische verplichtingen kunnen doen. Mohammed (saws) is jouw voorbeeld.

Mensen, misschien is er iets in jouw vrouw of in jouw man waar je een ontzettende hekel aan hebt. Als je daar op gaat letten, wordt het steeds groter en erger. Trap daar dus niet in, want als je er teveel op gaat letten, dan brengt dat je uiteindelijk naar een scheiding. Dat moeten we altijd proberen te voorkomen. Allah houdt er van als je moeite doet voor je huwelijk. Misschien is er iets in jouw leven waar je van houdt, maar dat niet goed voor je is. Het kan je zelfs uiteindelijk in grote problemen brengen. Er kan ook iets in jouw leven zijn waar je een hekel

aan hebt, maar wat voor Allah iets moois is en waar je uiteindelijk voor beloond wordt. Als het huwelijk zo'n grote test wordt, probeer je dan aan deze gedachte vast te houden.

Ja, wat zou het mooi zijn als wij alleen nog maar naar het goede van elkaar kijken. Vooral in het huwelijk als je zo dicht op elkaar zit, en ook met jouw kinderen, zien we soms niet meer dat het goede altijd meer is dan het slechte. Allah wil dat wij respect voor elkaar hebben en als wij kijken naar wat Hij zegt in de H. Qoer'aan over de echtscheiding, dan moeten wij in die gevallen óók respect blijven houden voor elkaar. We moeten het goede blijven gunnen, ondanks alles. Wij zijn mensen en als we misschien niet als man en vrouw met elkaar kunnen samen leven, dan betekent dat niet dat we na een scheiding elkaar nog diep moeten haten en moeten proberen het leven van de ander zo moeilijk mogelijk te maken. Mocht je nu betrokken raken bij je kinderen of bij vrienden die over huwelijksproblemen vertellen, weet dat de Profeet (zvmh) in die gevallen altijd probeerde om mensen weer bij elkaar te krijgen.

Oh mensen, we leven in vreemde tijden. Een scheiding lijkt normaler te zijn geworden dan een huwelijk. Onthou dat van alle dingen die Allah heeft toegestaan een scheiding iets is waar Allah het minst van houdt. Werk daarom aan jouw huwelijk. Hou jouw gezin bijeen. De makkelijkste weg is niet altijd de beste weg. Breng goedheid en liefde tussen de mensen, tussen jouw kinderen en tussen jou en je man of je vrouw.

Moge Allah ons de juiste partner laten vinden. Moge Allah ons leiden tijdens ons huwelijk. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat we van U ontvangen. Ya Allah, vergeef onze ouders. Ya Allah, beloon onze ouders. Ya Allah, leid onze kinderen. Ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van alle mensen in de wereld. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.