

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Begunstiger, de Schenker van Onderhoud. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over werk. Allah (swt) heeft ons zo gemaakt dat we kunnen werken. Ieder mens heeft zijn of haar kwaliteiten die we van Allah hebben gekregen. Deze moet je op de juiste manier gebruiken. Wij als moslim weten dat Allah Degene is die ons onderhoudt. Hij zorgt ervoor dat we te eten hebben, dat we een dak boven ons hoofd hebben en dat we kleding hebben. De manier waarop Allah dat aan jou geeft is via jouw werk. Wij kunnen dus niet lui op de bank blijven zitten en wachten totdat Allah ons iets geeft. De wereld om ons heen is ons werkterrein. Allah heeft daarom gezegd, uitgelegd als:

**Hij is het Die de wereld aan jullie dienstbaar heeft gemaakt. Loop dus over de wegen van de wereld en eet van het onderhoud dat Allah geeft.** (soera Al Moelk 15)

Wij mensen moeten dus in actie komen. Vooral voor de jongeren onder ons is het belangrijk om te weten dat de islam wil dat jij leert en werkt. Je huiswerk niet maken en spijbelen zijn tégen de islam. Allah heeft jouw hersenen gegeven om iets mee te doen, om een diploma te halen en werk te vinden. Het klopt dat het voor veel moslims op dit moment hier lastig is om werk te vinden, maar we moeten blijven vertrouwen op Allah als we ons genoeg hebben ingezet. Het mag nooit zo zijn dat een moslim er vanuit gaat dat hij gaat bedelen of, zoals het in Nederland is geregeld, gewoon een uitkering aanpakt en verwacht dat er geld op zijn of haar bankrekening wordt gestort. Nee, wij móeten altijd actief blijven. Wij mogen niet wachten op hulp, geld of eten. We moeten er alles aan doen om ons eigen brood te kunnen verdienen.

Broeders en zusters, Rasoeloellah (saws) heeft niet voor niets gezegd dat het beste dat we kunnen eten het voedsel is dat we zelf verdiend hebben. Zo weten

we dat de profeet Dawoed (as) ook zijn eigen kost verdiende. Hij was koning, maar toch werkte hij. Ook Zakaria (as) was een timmerman en alle profeten hadden zo hun eigen beroep, van bakker tot herder en van boer tot mandenmaker. Zij zijn ons beste voorbeeld en ook daarom moeten wij in actie komen. De Profeet (zvmh) zei eveneens: **“Bij Hem bij wie mijn ziel in Zijn Hand is, als iemand van jullie een takkenbos van brandhout op zijn rug draagt en verkoopt, dan is dat beter voor hem dan dat hij iemand om geld vraagt die het hem misschien wel of misschien niet geeft.”** (Boegari)

In een andere Overlevering horen we het volgende: **Er kwam eens een man in Medina naar de Profeet (zvmh) en vroeg hem om hulp. Daarop vroeg Mohammed (saws) aan hem of hij niets in huis had. De man antwoordde: “Ja, een klein lapje stof, waarvan we een stuk dragen en een ander stuk dat we op de grond leggen, en een houten kom waar we water uit drinken.” De Profeet (zvmh) zei hem beide te brengen. Toen de man ze gebracht had, vroeg de Profeet (zvmh) aan de mensen wie het wilde kopen. Uiteindelijk werd het met wat moeite verkocht voor twee munten. Daarop adviseerde hij de man om de ene munt aan de mans familie te geven en van de andere een bijl te kopen om hout te hakken. Hij zei: “Ga en verzamel brandhout. Verkoop het en laat me je twee weken niet meer zien.” De man ging weg, verzamelde brandhout en verkocht het. Toen hij na veertien dagen tien munten had verdiend, kwam hij terug. De Profeet (saws) zei toen tegen de man: “Dit is beter voor jou dan om te bedelen. Bedelen wordt een donkere plek op je gezicht op de Dag van het Oordeel. Bedelen is alleen bedoeld voor drie mensen: voor iemand die in diepe armoede komt, iemand die zware schulden heeft of iemand die bloedgeld na een moord moet betalen.”** (Aboe Dawoed)

Ja, besef je dat bedelen echt iets ernstigs is. Bedelen is als je je hand ophoudt om te ontvangen zonder dat je er iets voor deed. Een uitkering is dus vergelijkbaar met bedelen. Begrijp het niet verkeerd: er zijn zeker mensen die islamitisch recht hebben op hulp of een uitkering, maar er zijn veel mensen die hier veel te makkelijk over denken. Geld krijgen zonder er voor te werken is en blijft een grote uitzondering waar je zeker als moslim níet bij wil horen. De Profeet (saws) heeft ons zo gewaarschuwd voor onterecht bedelen. Hij liet zijn vrienden zweren om niet om hulp te vragen en dat deden ze niet, zelfs niet in de kleinste dingen. Oh mensen, kun je je dan voorstellen dat er tegenwoordig mensen zijn die liegen om een uitkering te krijgen en er dan ook nog zwart bijverdienen? Een plek in het Paradijs kun je niet kopen, maar wel vérkopen. Die mensen willen dunya en krijgen dunya.

Oh jullie die geloven, het slechtste dat bestaat op aarde is als je geen werk hebt. Werken moet dus het doel van een moslim zijn. Als je werkt, dan draag je bij aan een betere wereld en uiteindelijk is dat ook de Wil van Allah en het doel van de islaam. Ja, als je werkt, dan ben je bezig en heb je minder tijd om het verkeerde te doen. Je verdient geld dat Allah jou gunt en waarmee je het goede kunt doen. Werken wordt zo een aanbidding. Allah beloont jou voor jouw werk dat je in deze wereld doet én beloont jou ervoor op de Dag van het Oordeel.

Broeders en zusters, en kijk wat het ons ooit gebracht heeft. In de begintijd van de islaam hebben de moslims hard gewerkt en de handen uit de mouwen gestoken. Zij waren de slimste wetenschappers, de beste vaklui en de grootste ontdekkingsreizigers van hun tijd, omdat iedereen in de maatschappij wilde werken. Zij namen hun werk serieus, wat het ook was, maar tegenwoordig leunen veel van ons achterover. Ze klagen over werkloosheid en laten kleine kansen liggen, maar bedenk je wel dat in een bedrijf meer schoonmakers en administratief personeel nodig zijn dan directeuren. Je hoeft geen directeur te zijn om trots te kunnen zijn op je werk. Twee generaties geleden kwamen veel broeders, die hier nu ook op de voorste rijen van onze moskeeën zitten, naar de Europese landen, omdat ze wisten wat werken was. Ook zij namen hun werk serieus en pakten de kansen die ze kregen, hoe vies of hoe slecht het soms ook was. Als je op die manier denkt, kom je verder. Als je zo denkt, helpt Allah jou en word je beloond, niet alleen hier, maar ook nog in het Hiernamaals.

Mensen, islaam is de Weg van bouwen, van verder komen en van iets bereiken. Een moslim moet positief meewerken aan de stad en het land waar hij of zij woont en werkt. Wij moeten als een voorbeeld zijn voor ieder mens om ons heen. Door te werken, geld te verdienen en zakaat te geven laten wij zien wat we willen bereiken. Daarom, lieve moslims, bid en werk. Werk en ontvang wat Allah zo aan jou wil geven, hier én in het Hiernamaals.

Moge Allah ons werk belonen. Moge Allah ons geld halaal laten zijn. Oh Allah, geef ons kennis. Oh Allah, geef ons werk. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Oh Allah, laat ons luisteren naar ons geweten. Ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van alle mensen in de wereld. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.