

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Bewuste, de Beschermende Vriend. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de ziel en het geweten met de kennis van goed en kwaad. Binnen in ieder mens zit het geweten. Het zorgt ervoor dat je nadenkt over goed en kwaad en dat je kunt afrekenen met jezelf. Het is een kracht die je niet kunt meten of kunt zien, zelfs niet eens met een microscoop. Door het geweten zorgde Allah (swt) dat de mens anders is dan al het andere dat Hij maakte. Daarom kunnen wij onszelf corrigeren, verantwoordelijkheid nemen en onszelf weer op de goede weg krijgen. Ieder mens heeft een geweten, maar dat wil niet zeggen dat iedereen er naar luistert. Jouw geweten zorgt voor jouw ziel en jouw ziel is de onsterfelijke ik die opstaat op de Dag van het Oordeel.

Broeders en zusters, wij moeten ons bij alles wat we doen afvragen of het goed is. Je moet twijfelen of je het wel meende. Je moet twijfelen of je niet meer kan doen. Dit is belangrijk voor Allah, want Hij zweert zelfs op de ziel die zichzelf afvraagt of hij het goede doet. Op de Dag van het Oordeel getuigt de mens zo voor of tegen zichzelf. Allah zegt, uitgelegd als:

**Ik roep de zichzelf vol spijt beschuldigende ziel tot getuige.** (soera Al Qiyamah 2)

Daarom is het belangrijk dat we nadenken over wat we doen. Allah heeft ons niet voor niets een ziel met een geweten meegegeven. Wij zijn geen dieren en moeten onszelf losmaken van lust. Dat is als je eet wanneer je honger hebt, drinkt wanneer je dorst hebt en seks hebt wanneer je er zin in hebt. Je doet zonder te denken, maar alleen omdat het op dat moment lekker voelde. Nee, wij moeten controle krijgen over ons lichaam en als je jezelf bevrijdt van lust, maak je ruimte voor Allah. Zo zorg je voor vrede en rust in jouzelf. Als dat jou lukt, dan belooft Allah het Paradijs aan jou, als Hij zegt, als in een vertaling:

**En degene die de Macht van zijn Heer vreest en zijn ziel weghoudt van de lusten, voor diegene is het Paradijs echt zijn eindbestemming.** (soera Nazi'aat 40-41)

Maar niemand van ons is perfect. Iedereen maakt fouten, maar het gaat er wel om wat je er mee doet. Bij alles wat je doet, moet je je afvragen waarom je het deed. Het goede moet met de juiste intentie gebeurd zijn. Je kunt wel voor de andere mensen een perfecte moslim zijn, maar misschien is jouw hart niet bij Allah. Van de andere kant kun je misschien het verkeerde hebben gedaan en er ontzettend veel spijt van hebben. Daarom zegt Allah:

**En zij, die wanneer zij iets totaal verkeerd of iets kwaads hebben gedaan en dan Allah gedenken en Hem vanuit hun hart om vergeving vragen voor wat ze verkeerd deden (en wie anders dan Allah kan deze zonden vergeven?) en als ze dan niet hun slechte daden tegen beter weten in, weer gaan doen, dat zijn degenen die als beloning de vergeving van hun Heer krijgen en de Tuinen van het Paradijs...** (soera Al Imraan 135-136)

Oh mensen, deze wereld is een grote speelplaats waar het lijkt of alles mag en alles kan. Het is daarom belangrijk dat we naar ons hart luisteren en ons geweten laten spreken. Kijk rond en vraag jezelf af of het goed of fout is. Jouw binnenste kan jou naar het goede brengen. Denk niet aan een snel moment van plezier van een paar minuten, maar hou je einddoel voor ogen. Dan krijg je van jezelf het eerlijkste antwoord. In de H. Qoer'aan zien we veel voorbeelden van profeten die daarom uiteindelijk ook het juiste deden. Denk aan de profeet Youssef (as) waarover Allah ook zegt dat hij met zijn profeetschap ook duidelijk het verschil zag tussen goed en kwaad. Toen de vrouw van zijn baas de deuren sloot en zichzelf aan hem aanbood, heeft hij aan Allah bescherming gevraagd. Ook wij moeten daarom goed opletten als we in situaties komen die onze eindbestemming, het Paradijs, in gevaar brengen.

Moslams, ieder mens maakt fouten. Denk niet dat je er al bent, alleen omdat je moslim bent. Nee, als je moslim bent, moet je juist meer bezig zijn met wat goed en fout is voor jezelf en voor deze wereld. Vraag Allah om jou te beschermen en bescherm jezelf. Luister naar je geweten en blijf weg van wat niet goed is. Als jij je geweten niet opvoedt en jezelf niet verdiept in de islam, dan gaat uiteindelijk jouw besef van goed en kwaad weg. Je bent als het ware dood en doet alleen nog maar wat jouw lusten jou laten doen. Je doet alles dat God verboden heeft zonder er ook maar spijt over te hebben.

Oh jullie die geloven, de grootste vijand van de mens ben jezelf. Als je niet oplet, dan kies je de gemakkelijkste weg die uiteindelijk tot niets leidt. Je leeft, maar je ziel is gestorven. Alles wat verplicht is, wordt dan gezien als iets dat alleen maar lastig is en tijd kost. Het gebed, het vasten, het kleine beetje geld voor de armen... zonder dat sterft de ziel. En natuurlijk, natuurlijk kun je nog steeds het goede doen, net als dat er heel veel mensen op deze wereld het goede doen, maar niet gelovig zijn. Maar het gevaar is dat je ook net zo gemakkelijk het verkeerde kunt doen, want er is geen doel meer voor jou ná dit leven. Neem

daarom niet die weg en hou vast aan de islam. Dat is de veiligste manier om jezelf weg te houden van het verkeerde. Allah zegt, vertaald:

**Ja echt, degene die zijn ziel onder controle heeft tegen de slechte daden is geslaagd, maar degene die de ziel bederft met slechte daden heeft verloren.** (soera Asj Sjams 10-11)

Broeders en zusters, het geweten is jouw directe verbinding met God. Als je diep in jezelf gaat, kun je weten wat goed en fout is, maar dat moet wel gegroeid zijn. Het is als een kind dat je moet helpen om het juiste te doen. Als je een kind zichzelf laat opvoeden, dan is er een kleine kans dat dat goed gaat. Een slechte opvoeding leidt tot het slechte. Daarom is het belangrijk om de islam te leren en te leren kennen. Er kunnen dan 1000 geleerden zijn die iets zeggen, maar als jouw hart antwoord geeft, dan weet je wat jouw keuze gaat zijn. Zorg dus dat jouw hart, jouw geweten en jouw ziel weten wat goed en fout is, weten wat de weg van de islam is. En dan, als jouw binnenste ik, jouw ziel, luistert naar het geweten, als jij vrede in jouzelf hebt gevonden, en de Dag komt dat jij uit het graf opstaat, de Dag dat Allah straft zoals Hij straft, dan spreekt Allah tot jouw ziel en Hij zal zeggen:

**Maar jij, tot rust gekomen ziel! Keer terug tot jouw Heer, blij en Hem verblijvend. Ga binnen onder Mijn dienaren en kom binnen in Mijn paradijs.** (soera Al Fajr 27-30)

Moge Allah onze harten tot rust brengen. Moge Allah ons geweten naar het goede brengen. Moge Allah onze zielen genadig toelaten in het paradijs. Oh Allah, bescherm ons. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Oh Allah, laat ons luisteren naar ons geweten. Ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van alle mensen in deze wereld, van vluchtelingen en van zieken. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeebedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.