

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die weet wat wij doen, van binnen en van buiten. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over de zomervakantie die deze maand voor velen van ons begint. Als moslims moeten we zuinig zijn op onze tijd en goed opletten wat we doen. Vooral in vakantietijd betekent het dat we moeten opletten. Allah zegt, vertaald als:

Bij de tijd. Echt waar, de mens is te midden van verlies, alleen niet degenen die geloven en goede daden doen, en elkaar helpen met de Waarheid, en helpen met geduld. (soera Al 'Asr 1-3)

Oh beste broeders en zusters in het geloof, in dit leven op deze wereld moeten we goed opletten, want we zijn omringd met verlies. Allah noemt wel vier uitzonderingen, namelijk de mensen die verbonden zijn met geloof, het goede, de Waarheid en geduld. Het is dus belangrijk dat we daar aan werken, dat wij bij die uitzonderingen horen. Wij moeten vasthouden aan ons geloof, wij moeten het goede doen, elkaar helpen met de Waarheid en onszelf en anderen aansporen om geduld te hebben.

Mensen, binnenkort begint met de Wil van Allah de zomervakantie. Er is weer een schooljaar ten einde. De meesten hebben hard gewerkt, daarom begint de een volgend schooljaar in een nieuwe klas, een ander werd al beloond met een diploma. In augustus begint dan alles weer opnieuw, van werken en studeren. Maar nu... de weken die daar tussen liggen lijken een grote leegte en leegte is het begin van veel problemen. Als iemand niets te doen heeft, dan is het maar de vraag wat er dan gaat gebeuren. Daarom moeten wij onze kinderen, anderen en ook onszelf helpen om de tijd van nietsdoen te vullen met goede daden. Wij en onze kinderen moeten meehelpen in onze omgeving, meebouwend aan een

maatschappij waarin we veilig zijn en waarin geen overlast is, meedenkend voor een betere wereld.

Ja, let op de tijd, want anders is het makkelijk om het tegenovergestelde te gaan doen. Vooral voor kinderen en onze jeugd is het gemakkelijk om de tijd vol te maken met de dingen die onze maatschappij beschadigen. We zien het zelf vaak genoeg, het hangen op de straten, tot zelfs diep in de nacht. Ze helpen elkaar niet meer met het goede, maar naar de plaatsen waar ze niet moeten komen. Ze krijgen gekke ideeën en slechte gedachten. Ze wachten op de zon die voor niets opkomt en de zon die voor niets ondergaat. Ze doen alles wat God verboden heeft en klagen over saaiheid en dat ze niet weten wat ze moeten doen. Met hun gedrag vallen ze anderen lastig en zorgen voor een slecht beeld over de islam.

En denk niet dat als de jeugd binnen is dat je daarmee zomaar iets goeds bereikt. De tijd moet echt nuttig gebruikt worden. In plaats daarvan zien we de jeugd die urenlang nutteloze computerspelletjes speelt zonder doel, vaak waar geweld, de dood en bloed normaal zijn geworden. Alsjeblieft, hou jezelf en je kinderen weg van zoets. En dan wat er op de televisie komt en vooral wat er via internet, facebook en andere apps allemaal verspreid wordt. Zonder na te denken wordt alles over ons heen gegooid. Meningingen en feiten lopen door elkaar heen en oorlogen en geweld doen ons niets meer. Tijd wordt verspild met urenlang youtube en vloggers zonder doel of nuttig resultaat. Van dit alles wordt de wereld echt niet mooier. Daarom moeten we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, vooral voor degenen die onze kinderen opvoeden. We kunnen onszelf niet wegdraaien van wat er in de wereld gebeurt, maar we kunnen er wel op een manier mee om leren gaan, zoals een moslim dat zou moeten doen. Alles in het leven moet de basis vinden in de Weg van Allah (swt). Snap dat en red jezelf en je kinderen. Allah zegt, vertaald als:

Oh jullie die geloven, red julliezelf en jullie gezinnen van het Vuur, waar mensen en stenen de brandstof van zijn. Daarover heersen engelen, die hard en streng zijn, die God niet ongehoorzaam zijn in wat Hij aan hen beveelt, en doen wat ze moeten doen. (soera At Tahrim 6)

Broeders en zusters, gebruik je tijd nuttig! Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: ***“Maak gebruik van vijf zaken voordat de andere vijf komen: je jeugd voordat je oud wordt; je gezondheid voordat je ziek wordt; je rijkdom voordat je arm wordt; je vrije tijd voordat je het druk krijgt; en je leven voor je dood.”*** Daarom moet je nu nog in actie komen. Met niks doen bereik je niets en er komt een dag dat alles wat je wilde niet meer kan. Je bent oud geworden, je bent ziek, je hebt geen geld meer, je hebt het te druk gekregen of... je bent dood. Daarom moet je zorgen dat je je tijd nu goed gebruikt, ook de vakantie die voor je ligt. Vakantie is voor de islam niet een tijd van complete ledigheid. Natuurlijk mag je uitrusten en leuke dingen doen, maar je moet wel doen wat Allah aan jou vraagt. Islam houdt niet op in een ander land. Islam houdt niet op in de vakantie. Allah zegt, uitgelegd als:

En aanbid jouw Heer totdat de zekerheid van de dood tot jou komt. (soera Al Hidjr 99)

Moslams, als je dadelijk vakantie hebt en je weet niet wat je kan doen, doe iets wat Allah goed vindt. In het beste geval ga je naar Mekka of doe anders de dingen die je nog moest inhalen. Dit is een mooie tijd om dat rustig te kunnen doen. Probeer uit te zoeken wat de islam in jouw leven zou moeten betekenen. Gebruik je tijd op de beste manier, want onze geliefde Profeet (zvmh) heeft gezegd: ***“Op de Dag van de Opstanding zet geen dienaar een stap verder, voordat hij gevraagd wordt over vier dingen: waar was hij in zijn leven; wat heeft hij in zijn jeugd gedaan; hoe heeft hij zijn geld verdiend en waar heeft hij het aan uitgegeven; en wat hij gedaan met de kennis die hij wist.”***

Oh kinderen, jongeren en ouderen, gebruik jouw tijd op de beste manier. Met de vakantie die voor ons ligt moeten we opletten dat we niet alles los laten. Volg niet de sjeitaa in het slechte en luister ook niet naar de mensen die jou naar het verkeerde willen brengen. Natuurlijk mag je ook uitrusten en genieten van dingen. Allah en de islam verbieden jou niet om leuke dingen te doen, maar bedenk goed wat over de grenzen van de islam gaat. Kom ook in de vakantie naar de moskee en praat met de mensen die jou verder helpen. Lees Qoer'aan, lees samen Qoer'aan. Bid, bid samen. Ja broeders en zusters, geniet van deze vakantie. Rust uit zonder Allah te vergeten.

Moge Allah de Verhevene ons en onze jeugd leiden. Moge Allah ons dankbaar doen zijn voor onze ouders en onze grootouders. Moge Allah ons samen doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Moge Allah ons leiden met de kennis die Hij ons gaf. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Rabb, neem problemen weg bij de reizigers. Ya Rabb, neem ziekten weg van de zieken. Ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslams sterven. Moge Allah de Almachtige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.