

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Grootste Voorziener, de Oneindige Vergever van de Zonden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het dienen, aanbidden en gehoorzamen van Allah en niet van ramadhaan. Het lijkt soms of mensen alleen tijdens de maand die net achter ons ligt een moslim willen zijn. De bedoeling is juist dat je ook de andere elf maanden van het jaar je best blijft doen. Allah vraagt ons, niet ramadhaan vraagt. Wij doen het goede niet omdat ramadhaan het wil, maar wij doen het omdat het van Allah komt. Totdat we de zekerheid van het graf hebben bereikt, dag in, dag uit, maand in, maand uit, uur na uur moeten we ons best blijven doen. Allah zegt in Zijn Boek, uitgelegd als:

En aanbid jouw Heer totdat de zekerheid van de dood tot jou komt. (soera Al Hidjr 99)

Broeders en zusters, we moeten goed nadenken waarom we hier zijn. Wat is het doel waarom Allah jou op deze wereld heeft neergezet? Als je daar een antwoord op hebt gevonden, dan weet je waarvoor je leeft. Op die manier kun je je leven pas echt zinvol maken. Ooit was er niets en uit dat niets heeft Allah alles geschapen. Hij maakte iets uit niets en zo ontstond de mens. Dat had een doel. Allah zegt in de Heilige Qoer'aan, vertaald als:

Ik heb de djinn en de mensen alleen maar gemaakt om Mij te aanbidden. (soera Adz Dzariaat 56)

Denk niet dat Allah ons nodig heeft, nee, wij hebben Hem nodig. Hij zegt ons om Hem te aanbidden, of je dat nou wil of niet. De mensen die daar naar luisteren en doen wat Allah aan ons vraagt, die beschermen zich tegen de problemen die gaan komen. Ooit komt er een Dag waarop Allah ons beloont of bestraft voor wat we nu aan het doen zijn. Als je dat vergeet, dan werk je jezelf uiteindelijk diep in

de problemen. Als we om ons heen kijken, zien we dat velen blind zijn geworden en slaven werden van het systeem. Het enige dat nog belangrijk voor ze is, is geld en eten. Wie ze nu zijn is voor hen belangrijker dan wat de toekomst brengt. Zij missen de Leiding van de Heer. Zij durven niet te kijken naar het onbekende wat voor hen ligt. Als ze dan niet krijgen van wat ze nu willen hebben, worden ze boos. Zij snappen niet dat alles dat vandaag goed en mooi lijkt, dat het je morgen in problemen kan brengen. Ze begrijpen niet wat het échte doel van het leven is, maar ze werken aan de wereld van nu die voorbij gaat.

Oh jullie die geloven, ramadhaan is voorbij. Al wat jij deed, deed je dat voor ramadhaan of deed je het voor Allah? De afgelopen maand heb jij laten zien wat jij kan. Je hebt een kracht gevonden waarvan je zelf misschien niet eens wist dat je hem had. Nu is het belangrijk om dat niet los te laten. Doe het uit liefde voor Allah. Doe het omdat je het wil. Je moet er een goed gevoel bij hebben, zoals je dat ook tijdens ramadhaan hebt gevoeld. Islaam is niet iets dat je oppakt wanneer je er zin in hebt of wanneer het jou uitkomt. Islaam is continue in jouw leven en Allah houdt ervan als je dat vasthoudt. Hij zegt ons, in een vertaling als:

Blijf daarom vasthouden aan wat jou is gezegd dat je moet doen en ook aan degenen die met jou spijt hebben en overtreed de grenzen niet, want Hij ziet zeker wat jullie doen. (Hoed 112)

En niemand van ons is perfect. Vasthouden aan de goede Weg kan, ondanks dat je echt je best doet en graag wil, soms moeilijk zijn. Daarom zegt Rasoeloellah (saws) ook: ***“Vrees Allah waar je ook bent. En doe een goede daad als je een slechte daad deed, want het goede veegt het slechte weg.”*** Je moet dus altijd snappen en voelen dat Allah weet en ziet wat je doet; het goede en in het slechte. Mocht je dan een keer iets vergeten zijn om goed te doen of je hebt een keer iets verkeerd gedaan, zorg dan dat je meteen erna ook iets goeds doet. Een goede manier om weinig fouten te maken, is te zorgen dat je goede vrienden hebt en dat je elkaar helpt om op het rechte Pad te blijven.

Mensen, hoevelen zijn er in de afgelopen eeuwen blind geworden voor en door deze wereld? Een grote waarschuwing vinden wij in de geschiedenis van de profeet Moesa (as) en de farao van Egypte. Deze farao en zijn volk zagen niet meer waarom ze hier op aarde waren. Anderen zagen de pracht en praal van de farao en liepen onnadenkend achter hen aan. Daarom vraagt Moesa, vertaald uit de Heilige Qoer'aan:

“Onze Heer, U hebt de farao en zijn leiders versieringen en rijkdommen in het leven van nu gegeven, zodat ze, Onze Heer, van Uw pad afraken. Onze Heer, vernietig wat ze hebben en verhard hun hart, want zij geloven niet voordat zij de pijnlijke straf zien.” waarop Allah zegt: **“Jouw gebed is geaccepteerd. Blijf standvastig en volg niet het pad van de onwetende mensen.”** (soera Younes 88-89)

Zo ontvingen de mensen voor Mohammed (saws) ook de boodschap van God. Het bidden en aanbidden van Allah is een eeuwige opdracht die wij mensen moeten doen. Hij zegt, vertaald:

En hun werd niets anders bevolen dan om Allah te aanbidden, eerlijk te zijn in gehoorzaamheid naar Hem toe, eerlijk om het gebed te blijven doen en de zakaat te betalen. Dat is de juiste godsdienst. (soera Al Bayyina 5)

Broeders en zusters, de afgelopen maand heb je gebouwd aan je islam. Je hebt iets neergezet. Dagen en nachtenlang heb je je best gedaan voor Allah. Nu is het belangrijk dat je dat vast blijft houden. Het zou eeuwig zonde zijn om dat wat je gebouwd hebt, nu weer af te breken. De moskee blijft hier staan en Allah luistert ook deze nacht weer naar jouw smeekbeden. Vijf keer per dag bidden is een opdracht voor iedere dag en niet alleen de dagen van ramadhaan. De Qoer'aan zijn de eeuwige Woorden van Allah die ook de komende maanden gelezen willen worden. Ja, broeders en zusters, laat jouw hart gloeien voor Allah. Laat het niet afkoelen, totdat het steenkoud is geworden, want islam is niet de tijdelijke godsdienst van ramadhaan, maar islam is de eeuwige godsdienst van Allah, met geboden en verboden en met het blijven doen.

Moge Allah de Verhevene ons kracht geven. Moge Allah ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Ya Allah, maak ons standvastig. Oh Allah, leer ons volgen. Moge Allah ons het goede in dit leven geven. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Ya Rabb, neem ziekten weg van de zieken. Ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Oh Allah, leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Almachtige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.