

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die het leven geeft en Hij Die het leven neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de toets in het leven hier en in het hiernamaals. Deze toetsen maakt namelijk iedereen mee. Die van het leven begint iedere dag opnieuw als je opstaat en de toets van het hiernamaals gaat komen in wat hierna komt. Als we kijken naar wat het betekent als we een toets krijgen, is het voor veel mensen gemakkelijk om te denken aan de afgelopen tijd. Veel kinderen hebben namelijk hun examen gedaan, een cito-toets of gaan die nog maken. Het is toch iets spannends en vaak wordt er alles aan gedaan om de toets zo goed mogelijk te doen. Er wordt met alles in huis rekening gehouden met het examen van het kind. Als we nu eens bedenken dat dit alleen maar iets is voor deze wereld, een diploma, een stukje papier... hoe belangrijk is dan wel niet de toets die Allah ons geeft? Wij zijn op deze wereld gekomen om deze toets te maken. Allah zegt, vertaald:

(Hij is) Die de dood en het leven heeft ingesteld, zodat Hij jullie kan beproeven wie van jullie het beste is in wat hij doet... (soera Al Moelk 2)

Ja, het leven is een test, een beproeving. Iedereen krijgt zijn of haar eigen proefwerk met eigen problemen waarin je moet laten zien wat je waard bent. Je bent hier de eerste keer op deze aarde gekomen om die test te maken en op een Dag kom je er ook achter dat er een tweede keer is dat je gemaakt wordt. Op die Dag heb je een afspraak met Allah. God zegt over de Dag met het Oordeel, vertaald:

En zij worden in rijen tot jullie Heer gebracht. (Hij zegt dan:) Nu zijn jullie tot Ons gekomen zoals Wij jullie de eerste keer hadden gemaakt, maar toch dachten jullie dat Wij geen ontmoeting met jullie hadden vastgesteld. (soera Al Kahf 48)

Broeders en zusters, we worden wel honderd keer per dag getoetst door Allah. Dat kan op allerlei manieren, in alle dingen, of je het verwacht of nou niet verwacht. Het kan te maken hebben met hoe of waar je woont, de kinderen die je hebt of niet hebt. Het kan zijn dat je

getest wordt in je werk, in je vervoer, ja, in alles wat je meemaakt van het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je weer wakker wordt. Alles wat je doet is een stukje van die test en wordt opgeschreven door de schrijvende engelen die bij jou zijn. Het is belangrijk dat je dus oplet met wat je doet en zegt. Op het moment dat je een leugentje vertelt, wordt het opgeschreven. Op het moment dat je op straat onnodig een miertje doodtrapt, wordt het opgeschreven. En zo worden al die kleine momenten samen de toets van het leven. Voor die toets wil je niet zakken of falen. Er komt een moment dat je toets beëindigd is en dat je voor het eindresultaat gaat. Dan wordt er gekeken wat er geschreven is. Allah zegt in de Heilige Qoer'aan daarover, als in een vertaling:

“Dit is Ons Boek dat naar waarheid over jullie spreekt. Wij hebben opgeschreven, dat wat jullie gewend waren om te doen.” (soera Al Djaathiya 29)

Mensen, Allah waarschuwt ons zo vaak in Zijn Boek. Wij krijgen kansen, maar we moeten ze wel zien en we moeten ze wel pakken. Wat Hij verbiedt, moeten we niet doen. We moeten sorry zeggen voor de dingen die we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen. Je moet weten dat alles wat je doet wordt opgeschreven, het goede en het slechte. Daarover worden wij ondervraagd voor de toets van het hiernamaals, zo waarschuwt Allah ons. In een Overlevering zegt Rasoeloellah (saws) dan ook: **“De voeten van de dienaar bewegen niet op de Dag van het Oordeel, totdat hij ondergevraagd wordt over vijf dingen: hoe heeft men het leven geleefd; wat heeft men met zijn jeugd gedaan; hoe heeft men zijn geld verdiend; en waar heeft men dat geld voor gebruikt; en wat heeft men gedaan met de kennis die hij had?”** (Tirmidhi)

Oh jullie die geloven, en als die tijd komt van de toets van het hiernamaals, dan wordt echt alles anders. Onze ogen gaan niet geloven wat we dan te zien krijgen. Dit gaat een heel zware test worden. De mensen die hebben ontkend dat er ooit zo'n Dag zou komen worden dan ontzettend bang en ook zij die verkeerde vrienden hadden. Er is geen ontkomen meer aan. Vluchten kan niet meer. Allah zegt dan tegen de engelen, vertaald:

“Hou ze tegen, want ze moeten ondervraagd worden.” (soera As Saaffaat 24)

Alles wat deze mensen verkeerd hebben gedaan, gaat tegen hen werken. Zelfs hun vrienden die er zogenaamd altijd voor hen waren, kunnen die Dag niet helpen. Daarom is het belangrijk dat wij nu vasthouden aan onze islam, want er komt een moment dat we er anders heel veel spijt van gaan hebben. Allah zegt daarover, uitgelegd als:

Hoe kunnen jullie dan, als jullie niet geloven, jezelf beschermen voor de bestraffing op een Dag waarop de kinderen van schrik grijze haren krijgen. (soera Al Moezammil 17)

Ja mensen, hoe kun je veilig zijn voor de bestraffing als je nooit gelooft hebt, als je niet gelooft dat er een bestraffing komt, dat er aardbevingen komen en verwarring onder de mensen, dat kinderen grijze haren krijgen van alle ellende om hen heen, dat het een keer afgelopen is?

Lieve broeders en zusters, voor de toets van dit leven mag je spieken bij ons beste voorbeeld, Mohammed (saws) en je mag het open Boek van Allah gebruiken. Toch is het

geen gemakkelijke test, maar het is nooit onmogelijk. Het is wel belangrijk dat je inziet dat wat er nu gebeurt dat dat gevolgen heeft voor later. Je kunt een toets niet maken door alleen je naam in te vullen en daarom kun je de toets van het leven ook niet maken als je alleen zegt dat je een moslim bent. Een moslim dóet iets, een moslim dóet islaam. Moslim-zijn betekent iets, moslim-zijn is moslim doen, van 's morgensvroeg tot 's avondslaat, van 's avondslaat tot 's morgensvroeg, van jouw eerste dag tot en met de Laatste Dag.

Moge Allah ons het goede in dit leven geven. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, open de deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Ya Allah, accepteer ons vasten. Ya Rabb, neem ziekten weg van de zieken. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.