

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die spijt accepteert, Hij die zonden vergeeft. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over hoe wij ons klaar moeten maken voor de gezegende maand ramadhaan. Over een paar uur komt de maand vol vergeving al, de maand van het goede, de maand waarin wij zoveel kansen krijgen. Allah geeft ons ramadhaan, zodat we extra ons best kunnen gaan doen. Ramadhaan is gekomen voor onze ogen, dat ze niet kijken naar wat niet mag en dat de ogen zich vullen met tranen als wij Allah vragen om ons te vergeven voor de fouten die we hebben gemaakt. Ramadhaan is gekomen voor onze mond, zodat we ophouden met roddelen en het goede gaan zeggen, aan Allah het goede vragen en anderen waarschuwen voor dat wat verkeerd is. Ramadhaan is gekomen voor onze oren, zodat we ophouden met het luisteren naar het verkeerde en gaan luisteren naar het goede, naar Qoer'aan, naar de dingen die ons op het juiste Pad van de islaam brengen. Ja, en ramadhaan is gekomen voor het hart, zodat het goed en zacht wordt voor anderen. Ramadhaan is bedoeld om het goede te doen. We moeten ons met niets anders bezig houden dan met iets dat nuttig is. Dan doe je pas je best op de manier waarvoor Allah deze maand bedoeld heeft. Allah zegt, vertaald als:

**De maand ramadhaan is de maand waarin de Qoer'aan is neergezonden als leiding voor de mensen, met duidelijke bewijzen van die leiding en het onderscheid tussen goed en fout. Dus wie van jullie deze maand meemaakt, moet die maand vasten, maar iedereen die ziek of op reis is, moet hetzelfde aantal dagen inhalen op andere dagen. God wil het gemakkelijk voor jullie maken en niet moeilijk. Maak het aantal vol en laat zo de Grootheid van Allah zien door de Leiding die Hij jullie geeft. Hopelijk worden jullie dankbaar.** (soera Al Baqarah 185)

Mensen, de Boodschap van de islaam is in deze maand naar de Profeet (zvmh)

gestuurd. Dit is als een nieuw begin; ramadhaan is een witte pagina met zoveel kansen. Dit is dus het beste moment om te stoppen met wat je verkeerd deed en het achter je te laten. Zeg sorry tegen Allah. Doe niet meer wat Hij verboden heeft en doe wat Hij verplicht heeft gemaakt. In een Overlevering staat dat Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: **“Van gebed tot gebed en van vrijdag tot vrijdag en van ramadhaan tot ramadhaan, deze zorgen ervoor dat alles wat er tussenin gebeurt wordt vergeven, zolang je maar wegblijft van de grote zonden.”** (Moeslim)

Moslams, in deze maand zijn de deuren van genade en goedheid geopend, zijn de deuren van het hellevuur gesloten en hebben de mensen die verkeerd hebben gedaan spijt over wat ze deden. Allah nodigt jou nu uit om het goede te doen, te blijven doen en om vergeving te vragen. Blijf weg van de grote fouten die wij als mens kunnen maken. Als je op de beste manier de maand ramadhaan beleeft, dan krijg je een beloning die gelijk is aan de hadj, de grote bedevaart, alsof je die samen hebt gedaan met Rasoeloellah (saws). Deze maand verbergt een nacht waarvan de beloning is als duizend maanden, dus laat deze kans niet liggen. Ja, voor de mensen die de islam niet in hun hart hebben, is ramadhaan een moeilijke maand. Natuurlijk heeft iedereen zo een moment dat het even tegen zit, maar er zijn mensen die vooral bezig zijn met iets anders. Dan komt ramadhaan als een lastige onderbreking en wordt het een moeilijke, een heel moeilijke maand voor hen. Allah zegt, vertaald als:

**Allah wil in alle Goedheid tot jullie komen, maar zij die het slechte in henzelf volgen, willen dat jullie ver van het rechte Pad afdwalen.** (soera An Nisaa' 27)

Moslams, Allah heeft ramadhaan aan ons gegeven als een bijzondere maand om te vasten. De geur uit de mond tijdens het vasten is voor Allah alsof het parfum is. De engelen vragen vergeving voor iemand die aan het vasten is en de duiveltjes die ons het slechte proberen te laten doen, worden deze maand vastgehouden. Ja, Allah is zo goed voor ons en vooral in de komende maand. Deze maand hebben wij extra de kans om te laten zien hoeveel wij van Allah houden en hoeveel we voor Hem over hebben. Daarom kijken wij altijd uit naar ramadhaan. Het liefste zouden we willen dat het het hele jaar zo was! Natuurlijk krijgen we het hele jaar kansen van Allah, maar er is geen moment dat we dat beter voelen dan deze maand. Heb spijt van wat je deed en ontvang uiteindelijk jouw beloning! Allah zegt, als in een vertaling:

**Oh jullie die geloven, keer jullie zelf tot Allah met echte spijt. Hopelijk neemt jullie Heer de fouten van jullie weg en laat jullie toe in tuinen waar rivieren doorheen stromen, op de Dag dat Allah de Profeet en de gelovigen niet vernedert...** (soera At Tahriem 8)

Broeders en zusters, verlies de hoop niet. Zeg niet: “Ik doe al zoveel fout, het heeft geen zin.” Nee, laat het oordeel bij Allah, want Hij belooft dat Hij de gelovigen niet voor schut zet op de Dag van het Oordeel. Blijf daarom bidden voor de beste beloning. Verbeter jezelf iedere dag opnieuw, ook als je gisteren een mindere dag hebt gehad. Blijf vragen, blijf smeken. Weet dat de smeekbede

van sommige mensen in principe altijd verhoord worden. De Profeet (zvmh) heeft gezegd dat de smeekbeden niet worden geweigerd van iemand die vast tot hij zijn vasten verbreekt, een reiziger en de persoon die onrechtvaardig wordt behandeld. Met dat in je gedachten, vraag! Vraag Allah om te vergeven en gebruik ramadhaan als nieuw begin van een beter leven.

Oh jullie die geloven, er is geen maand waarin wij zoveel bezig zijn met onszelf te verbeteren dan in de maand die komt. En nee, niemand van ons is perfect. Niemand die hier zit heeft nog nooit een fout gemaakt, maar juist nu, juist nu in deze ramadhaan, met alle fouten en tekortkomingen die wij hebben, doen wij ons best, niet meer en niet minder, ons best om ons hele lichaam onder controle te houden. Onze handen vasten, onze voeten vasten, onze ogen vasten, onze oren vasten, onze tong vast en ja, onze buik vast. Broeders en zusters, vast deze ramadhaan, vast met jouw hele lichaam en laat jouw liefde en gehoorzaamheid aan Allah zien. Laat jouw slechte gewoontes achter je, word een stralend voorbeeld voor anderen en vergeet niet dat iedere ramadhaan, en iedere week, en iedere dag de laatste kan zijn.

Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah onze gebeden accepteren. Moge Allah onze goede daden belonen. Oh Allah, help ons ons gedrag te veranderen. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene, de eerste en de laatste. Moge Allah onze taqwa laten groeien. Ya Rabb, neem ziekten weg van de zieken. Ya Rabb, neem leugens weg en laat de waarheid spreken. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.