

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alleswetende, de Kenner van het onzichtbare en het zichtbare. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de onoplettendheid bij het belangrijke. Het wordt voorbij gelopen en wordt niet opgemerkt. Het gaat over de mensen die wakker zijn, maar het is alsof ze slapen. Zij zijn op deze wereld, maar vragen zich niet af wat ze hier komen doen of waar ze vandaan komen. Voor hen lijkt alles vanzelf te gebeuren, totdat het moment dat het te laat is. Iedereen heeft op deze aarde zijn eigen tijd om na te denken, maar eens sterft ieder mens. De vraag is dan of je gedaan hebt wat je moest doen. Allah zegt, als in een vertaling:

En Allah geeft aan niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen en Allah weet echt wel heel goed wat jij doet. (soera Al Moenafiqoen 11)

Ook zegt Hij, vertaald:

De dood waarvoor je probeert te vluchten gaat jou inhalen. Dan word je teruggebracht naar de Kenner van het onzichtbare en het zichtbare en Hij vertelt jou over de dingen die je hebt gedaan. (soera Al Djoemoe'ah 8)

Ja broeders en zusters, de dood komt voor ieder van ons en we moeten voor die tijd wakker geworden zijn. Het is gemakkelijk om te denken dat deze wereld belangrijk is, maar je laat het op een dag allemaal achter. We maken ons druk over geld, kinderen en andere zaken, maar uiteindelijk is dat alles zonder waarde. En ook mensen waarschuwen jou als je zoon of dochter rottigheid uithaalt of als de verkoper van een winkel een oplichter is. Er wordt de grootste onzin via Facebook of whatsapp gestuurd om mensen te waarschuwen voor beestjes in dadels of koude dranken die slecht zijn voor de nieren. Mensen, waar zijn jullie

mee bezig? We moeten bezig zijn met onze islam! Als we elkaar waarschuwen, laat het dan zijn dat we ons gebed niet moeten vergeten, dat wat toegestaan of verboden is door Allah zonder te spelen met de Waarheid of onwaarheid toe te voegen. Die fout is al gemaakt door de mensen aan wie Allah eerder een Boek heeft gegeven. Allah zegt in de H. Qoer'aan, uitgelegd als:

Oh mensen van het Boek, waarom houden jullie de mensen af van het rechte Pad van God en wil je het krom maken, terwijl jullie er getuige van zijn? Allah let goed op wat jullie doen. (soera Al Imraan 99)

Mensen, er zijn er voor ons geweest die met de Waarheid hebben gespeeld of die deden of ze zelf iets in de schepping van Allah konden veranderen. Firaun heeft de mensen voorgelogen en er zijn andere volken geweest die aan het slapen waren. Ja, er zijn zoveel andere mensen geweest die niet in de gaten hadden dat de Waarheid van Allah komt. Zij hebben een afspraak met de bestraffing in het Vuur gemaakt. Als je stopt met nadenken en gewoon maar doet wat je zelf leuk vindt, dan ga je dus uiteindelijk een heel groot probleem krijgen. Mensen die van het leven genieten zonder nog te weten wat het verschil is tussen wat verboden of toegestaan is, volgen niets meer van dat wat Allah wil. Allah waarschuwt hen in de H. Qoer'aan. Hij waarschuwt de mensen die van de wereld zijn gaan houden en vergeten zijn dat er een Hiernamaals is. Zij volgen wat ze zelf willen en hebben dat wat Allah wil achter zich gelaten. Zij zijn doof en blind, terwijl ze oren hebben die kunnen horen en ogen hebben die kunnen zien. Ze hebben een hart dat klopt, maar niet meer warm is. Allah zegt, vertaald:

Zij hebben harten, maar begrijpen er niets mee. Zij hebben ogen, maar zij zien er niet mee. Zij hebben oren, maar zij horen er niet mee. Zij zijn als vee, nee, zij dwalen nog meer dan dit: zij zijn de onoplettenden. (soera Al A'raaf 179)

Uiteindelijk zijn dát de mensen die we moeten waarschuwen, niet met onzinnige dingen, maar we moeten ze waarschuwen voor wat komen gaat. Wij zijn degenen die deze mensen moeten wakker maken om op het rechte Pad van Allah te komen. Dat is wat God ook aan ons vraagt. Op het moment dat we zien dat anderen alleen nog maar bezig zijn met de versiersels van de wereld, als ze gek worden gemaakt in de mallemolen van het leven, als ze de liefde voor Allah verloren hebben, dan is het tijd om deze mensen te laten zien wat het Plan van Allah is en wat de waarde van het leven is. Wij moeten niet alleen in het geheim aan Allah denken, maar we moeten dat ook met anderen delen. Je hoeft mensen daarbij niet lastig te vallen, maar je kunt wel duidelijk maken wat jou bezig houdt en waarom jij de keuzes maakt zoals je ze maakt.

Oh jullie die geloven, iemand die slaapt, die het allemaal niet in de gaten heeft dat deze wereld voorbij gaat, hoeft van zichzelf niet dom te zijn. Velen hebben hoge diploma's en hebben goed gestudeerd, maar Rasoeloellah (saws) heeft niet voor niets gezegd: ***"Ik ben niet bang voor armoede bij jullie, maar bang dat jullie teveel bezig gaan zijn met het leven, zoals de mensen voor jullie. Het leven heeft hen kapotgemaakt en ik ben bang dat jullie net als deze mensen gaan***

zijn.” Daarom moeten we goed oppassen, lieve broeders en zusters, dat we blijven letten op gebod en verbod en wat het doel van dit leven is. Herinner de Woorden van Allah als Hij zegt, als in een vertaling:

Blijf bij degenen die hun Heer 's morgens en 's avonds aanroepen en die Zijn aangezicht zoeken en laat jouw ogen niet van hen afdwalen door het zoeken naar de versiering van deze wereld en luister niet naar iemand van wie Wij het hart onoplettend hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons, en ook niet naar degene die doet wat hij zelf wil en die het slechte doet. (soera Al Kahf 28)

Broeders en zusters, hou niet vast aan de dingen die voorbij gaan. Deze wereld is als de wind. Je kunt het niet vastpakken, je voelt het maar even en het waait weer verder. Blijf daarom standvastig op het Pad van Allah en laat de mensen om jou heen ook op die Weg komen. Schud de wereld wakker met jouw voorbeeld, met jouw islam. Weet het, en laat het anderen weten, dat er een Hiernamaals is, dat er geboden en verboden zijn en dat wat hier is, ooit achterblijft alsof het nooit van jou is geweest.

Moge Allah de Alwetende ons iedere dag iets laten leren. Moge Allah ons leiden met de kennis die Hij ons gaf. Moge Allah ons dankbaar en geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem ontvangen. Allahoemma, moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islam. Allahoema, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Rabbi, schenk ons wijsheid en verenig ons in djannah met hen die op het rechte Pad waren. Ya Rabb, geef wijsheid aan onze broeders en zusters in deze komende tijd van examens. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.