

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Verwoester, de Hersteller. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het Laatste Uur en de tekenen van de Laatste Dag. Weet dat Allah (swt) zo goed voor ons is dat Hij ons niet alle details geeft van wat er deze Dag gaat gebeuren. Wat we wel weten is dat het Laatste Uur altijd dichterbij komt. Door een aantal tekenen weten we ook dat het geen eeuwigheid meer duurt. Het is heel lastig om precies te zeggen wat die tekenen van Allah precies betekenen. Daar moet je dus voorzichtig mee zijn om te denken dat je het zomaar snapt. Wel hebben we veel aanwijzingen in het Boek van Allah en in de Overleveringen van de Profeet (zvmh). Zo is een van de aanwijzingen die Allah ons geeft, als de verschrikkelijke Jadjoedj en Madjoedj vrij komen. Die zijn nu veilig achter een muur opgesloten. Allah zegt, als in een vertaling, daarover:

**Tot de tijd dat Jadjoedj en Madjoedj worden losgelaten en zij van iedere heuvel af komen rennen.** (soera Al Anbiya 96)

Behalve deze twee komt er ook een dier dat spreekt, zoals Allah zegt, vertaald als:

**En wanneer het Woord waarheid wordt, laten Wij een dier uit de aarde komen dat tegen hen zegt dat de mensen Onze tekenen niet wilden geloven.** (soera An Naml 82)

Broeders en zusters, in de Eindtijd wordt alles echt heel moeilijk. Alles wordt slechter en mensen verlaten de Opdracht van Allah, ver weg van het juiste geloof. Armoede en honger komen over de mensen en Allah zegt, uitgelegd als:

**Maar wacht op de Dag waarop de hemel met een zichtbare rook komt, die het volk gaat bedekken. Dit is een pijnlijke straf . Zij zeggen: “Onze Heer, neem de bestraffing van ons weg, want wij zijn echt gelovigen.”** (soera Ad Doegaan 10-12)

Daarom moeten wij gewaarschuwd zijn. Er zijn er op deze wereld die het niet willen geloven wat er gezegd is. Het wordt voor hen verschrikkelijk als ze zien dat het echt gebeurt. Dan is het te laat en ze kunnen dan niet meer terug. In de H. Qoer'aan staat, vertaald:

**Kunnen zij iets anders verwachten dan dat het Uur onverwachts over hen komt? De voortekenen er van zijn al gekomen, maar wanneer het Uur echt tot hen komt, hoe kan het hen dan nog helpen?** (soera Moehammed 18)

In de tijd van Rasoeloellah (saws) is de maan gesplitst geweest als een teken, maar de mensen die het niet wilden geloven, zagen er niets anders in dan een truc. Het is voor sommige mensen gewoon iets dat ze maar niet willen geloven. Welke tekenen er ook komen en wat ze ook zien, ze willen het niet accepteren. Zo werd de Boodschapper van Allah (saws) vaak bevraagd over de tekenen en ook tegenwoordig zijn er nog veel moslims mee bezig. Het is belangrijk dat we weten dat het een van de Zuilen van imaan is. Wij geloven als moslim dat de Dag met het Oordeel komt en het Uur waarop alles afgelopen is. Maar mensen, de tijd van het Uur is een van de geheimen waarvan alleen Allah (swt) weet wanneer het komt. Het enige dat wij weten, is dat er tekenen zijn. In een Overlevering zijn er tien genoemd. Er is gezegd: **“Het Uur komt niet totdat je tien tekenen ziet, namelijk: de zonsopkomst in het westen, de rook, de komst van het beest, de komst van Jadjoedj en Madjoedj, het neerdalen van 'Isa bin Maryam (vzmh), de valse messias, drie grote verzakkingen van de aarde; een in het westen, een in het oosten en een op het Arabisch schiereiland, en als laatste, een brand die begint in het midden van Jemen en die de mensen laat samenkomen.”** (Ahmad)

Oh jullie die geloven, doe het goede, want er komt al snel een tijd, waarbij iemand 's ochtends nog moslim is en 's avonds ongelovig, of andersom. Ooit sprak de Boodschapper van Allah (zvmh) met de engel Djibriel over het Uur en de Laatste Dag. Hij zei toen: **“Degene die ondervraagd wordt, weet daarover niet meer dan degene die het vraagt, maar ik kan je wel over de tekenen vertellen. Wanneer een slaaf een baby krijgt, die haar meester is, en wanneer de mensen met blote voeten en zonder kleding de leiders van de mensen worden: dit zijn de tekenen van het Uur.”** (Boegari, Moeslim)

Moslims, overal zien we dat onwetende mensen onze leiders zijn geworden en de grote geleerden met kennis zijn niet meer bij ons. Mensen met geld grijpen de macht in plaats van dat mensen met verstand macht hebben. Waar ook ter wereld, zelfs tot in Mekka, probeert men mooiere en hogere gebouwen neer te zetten. Zijn wij dan vergeten dat de Profeet (zvmh) ons al vertelde dat de schaapherders elkaar zouden beconcurreren voor het hoogste gebouw? Ja, ook dat is een teken van de Eindtijd! Ja, de tijd komt dat het slachtoffer niet meer weet waarom hij vermoord is en de moordenaar weet eigenlijk niet meer waarom hij de

moord heeft gepleegd. Rasoeloellah (saws) heeft ook tegen de mensen gezegd dat wij als moslims tegen elkaar gaan vechten, dat er veel meer vrouwen gaan zijn dan mannen en dat degenen die het niet waard zijn, vertrouwen krijgen. Ook komt de valse messias die gaat zeggen dat hij de Boodschap van Allah komt brengen. Moge Allah ons hiervoor behoeden.

Lieve moslims, ook zonder dat je je zorgen maakt komt de Laatste Dag met het uur dichterbij. Dáár hoef je niets aan te doen. Dáár hoef je je in ieder geval geen zorgen over te maken. Waar je wel mee bezig moet zijn, is wat jij nú doet voor die Dag. Jouw daden en jouw islaam zijn de echte zorgen, want er is geen mens in de wereld die kan ontkennen dat het einde van deze aarde dag na dag dichterbij is gekomen. De tijd van Jadjoedj en Madjoedj komt en de tijd van 'Isa komt. De tijd van aardbevingen komt en de tijd van grote gevechten met veel doden komt. Mensen, bereid je daar op voor. Leef als een moslim, sterf als een moslim en sta dan op die Dag op als een moslim. Krijg op die Dag wat je verdiend hebt.

Moge Allah de Verhevene onze ogen openen voor de kansen die we nog krijgen. Oh Allah, beloon de mensen die de kansen hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Oh Allah, vergeef de mensen die de kansen níet hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Oh Allah, laat ons allen op de Dag van Beloning en Bestrafing de Hemelse Paradijstuinen binnengaan. Ya Rabb, geef wijsheid aan onze broeders en zusters in deze komende tijd van examens. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.