

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Bron van Vrede, de Verdraagzame. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de islaam, de godsdienst van goedheid, vergeving en barmhartigheid. Vaak maken vooral niet-moslims de vergissing dat de islaam hard is en dat je zomaar geweld mag gebruiken. Nee, de algemene regel is en blijft de rust, de zachtheid en de vrede. Mensen moeten kunnen kiezen voor wat ze willen kiezen, zonder druk of angst. Wat iemand doet, moet uit het hart komen. Dat is de basis van islaam.

De Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: **“Vrees Allah waar je ook bent en doe na iets slechts ook iets goeds, zodat het goede het slechte laat verdwijnen. En ga op de beste manier met de andere mensen om.”** Ja, Allah heeft de kinderen van Adam, ons, de bovenste positie gegeven en gekozen als het beste dat Hij gemaakt heeft. Omdat wij dat weten, moeten wij als moslim altijd en overal het beste gedrag laten zien. Het slechte vegen we weg door het goede te doen en wij zorgen altijd voor het beste voor anderen. Wij houden vast aan de Weg die Allah ons gewezen heeft. Juist ook in deze tijd hebben veel mensen die steun van ons nodig. Moslims hebben het gevoel dat ze alleen worden gelaten en anderen weten niet meer waarom ze in deze wereld zijn. Daarom moeten wij laten zien waar de islaam voor staat. Islaam staat voor samenwerking en veiligheid. Samen laten wij de islaam leven, samen maken wij dit land sterk; samen, moslim of niet-moslim. Het goede is voor iedereen en niemand van ons mag dat tegenhouden. Eén natie onder God, ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor allen.

Broeders en zusters, de stap naar de islaam toe is een vrije keuze. De islaam is en wordt nooit met het zwaard verspreid. Allah is heel duidelijk als Hij in de H. Qoer'aan zegt, vertaald als:

Er is geen dwang in de godsdienst. Echt waar, tussen het juiste pad is duidelijk een verschil met die van de dwaling te zien. (soera Al Baqarah 256)

En voor de mensen die de islam hebben vastgepakt, zij moeten weten dat Allah nooit iets zal vragen wat je uiteindelijk niet aankan. De Profeet (saws) heeft ook gezegd: **“Maak de islam en de dingen die daar bij horen makkelijk voor de mensen en maak het niet moeilijker voor ze. Vertel het goede nieuws en jaag de mensen niet weg.”** Je moet dus goed nadenken wat je tegen iemand zegt over de islam en geef de juiste informatie. Eens was er een vijand van de islam gevangen genomen en vastgebonden in de moskee. Toen de Profeet (zvmh) zag wie het was, stuurde hij te eten naar de man. Daarna ging Rasoeloellah (saws) naar hem toe, vertelde over de islam en nodigde hem ook uit tot de islam. De man weigerde, wilde geld geven en zei dat als hij gedood zou worden dat zijn volk wraak zou nemen. De Profeet (zvmh) ging weg en kwam de volgende dag terug. De man weigerde weer en zo ook de volgende dag. Toen zei de Profeet (zvmh) tegen zijn vrienden dat ze de gevangene vrij moesten laten. De man verliet de moskee, totdat hij bij een palmboomtuin aan de rand van Medina kwam. Hij gaf zijn kameel te drinken en waste zichzelf goed. Toen ging hij terug naar de Profeet (zvmh), sprak de getuigenis uit en accepteerde de islam als zijn godsdienst. De man zei daarna: “Oh Mohammed, bij Allah, er was geen gezicht op aarde dat ik meer haatte dan dat van jou. Maar nu is jouw gezicht het meest geliefd bij mij. Ik heb moslims vermoord, maar toch was je goed voor mij.” Daarom beste moslims, moeten we snappen wat de Woorden betekenen als Allah zegt, vertaald als:

Het is de waarheid van jouw Heer: laat geloven wie geloven wil en laat niet geloven wie dat niet wil. (soera Al Kahf 29)

Zo zegt Allah (swt) ook, als in een vertaling:

Als jouw Heer het had gewild, dan zou iedereen die op aarde is, allemaal hebben geloofd. Wil jij dan de mensen dwingen om gelovigen te worden? (soera Joenes 99)

Moslims, wij zijn niet degenen die moeten afrekenen met mensen die geen moslim zijn. Dat is echt iets tussen Allah en hen. Als ze dat niet willen geloven, prima, dan niet. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen én Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. Het is niet onze taak om te bemoeien. Natuurlijk mogen wij een goed voorbeeld geven en mensen laten nadenken, maar daar stopt het dan ook. Allah heeft ons nou eenmaal verschillend gemaakt, ieder met zijn of haar eigen afkomst en kleur, ieder met zijn of haar eigen levensweg met verschillende manieren van geloven en beleven. Allah is zo machtig en kan zoveel. Hij maakte ons uit niets, Hij maakte jou en degene die bij jou hoort. In de ogen van de islam is de mensheid één grote familie, horen we bij elkaar en heeft iedereen het recht om te leven. De islam roept altijd op om na te komen wat je afspreekt, met wie dan ook. Iets dat je belooft aan iemand, is belooft, of het nou een moslim is of een niet-moslim. Een mens is een mens. Dat is wat in ieder Heilig Boek heeft gestaan en dat is wat iedere profeet, van Ibrahim

tot Moesa en van Isaaq tot 'Isa (vzmm) heeft gezegd. Wij maken dan ook geen verschil tussen hen, want de Boodschap was altijd dezelfde. Altijd het goede, wat er ook gebeurt. Het goede is het antwoord op het slechte. Allah zegt, vertaald:

Zorg dat het slechte van sommige mensen er niet voor gaat zorgen dat jullie oneerlijk worden. Doe het rechtvaardige, want dat ligt dichterbij godsvrees. (soera Al Ma'idah 8)

Moslims, en de geschiedenis is onze getuige hoe wij hier mee omgaan. Mohammed (saws) ontving in vrede een groep christenen, heeft gezegd de kopten in Egypte met rust te laten en trouwde zelfs met een koptische vrouw, waarmee hij de kleine Ibrahim kreeg. Toen de moslims Jeruzalem innamen, werden kerken met rust gelaten en niemand werd gedwongen tot de islam. Gelovig of niet-gelovig, wie dan ook, zij krijgen de veiligheid van moslims, want Allah ziet wie onderdrukt wordt en luistert naar hen.

Broeders en zusters, laat de wereld weten wat de boodschap van islam is en laat de wereld voelen wat de boodschap van islam is. Laat de boodschap van Rasoolullah (saws), ons beste voorbeeld, tot leven komen. Zorg voor vrede en veiligheid. Wees goed en behulpzaam en kom je afspraken na, want wij zijn moslims. Leef naar de Wetten van Allah, leef in vrede en laat anderen ook in diezelfde vrede leven.

Moge Allah ons beschermen in deze wereld. Moge Allah ons beschermen in de Wereld hierna. Ya Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Ya Allah, laat ons dankbaar zijn voor vrede en veiligheid in Nederland. Allahoema, geef vrede in onze dagen en maak ons een. Oh Allah, laat ons dankbaar en geduldig zijn voor alles wat wij van U ontvangen. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het Pad van de islam brengen. Open de Deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.