

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Kenner van het ongeziene, de Eeuwige Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de waarheid in wat jij zegt en wat jij doet. Eerlijkheid is belangrijk en is het begin van goed gedrag. Het staat boven alles wat je maar kunt doen: waarheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Dit is wat islam is en dit is wat Allah is. Als Allah tot ons spreekt in de H. Qoer'aan is dat Waarheid en niets anders dan de Waarheid. Niemand kan meer de waarheid zeggen en wat beloofd wordt meer waar maken dan Allah. Daarom is het begin en de basis van de islam het vertrouwen. Wij moeten dan ook blindelings op elkaar kunnen bouwen. Het wordt een gevaarlijke weg als dat niet meer kan.

Mensen, wat is waarheid? De eerste en de makkelijkste manier om daar achter te komen is om te kijken of woord en daad bij elkaar kloppen. Simpel gezegd: doet iemand wat hij of zij zegt? Iemand die niet doet wat hij of zij zegt, is in principe een leugenaar. Iemand kan natuurlijk een reden hebben, maar dan hoeft er nog niet om gelogen te worden. De waarheid moet echt voorop blijven staan. Iemand die iets zegt, maar iets anders doet, is daarom onbetrouwbaar.

Oh jullie die geloven, en weet waar oneerlijkheid naar toe leidt. Allah ondervraagt waar de leugens vandaan komen. Zo lezen wij in de H. Qoer'aan over 'Isa, (as), vertaald als:

**En wanneer God zegt: "Oh Jezus, zoon van Maria, heb jij tot de mensen gezegd: "Neem mij en mijn moeder als twee goden naast God?", dan antwoordt hij: "Heilig bent U! Ik zou nooit iets zeggen, waar ik geen recht op heb. Als ik het gezegd had, dan zou U dat weten. U weet, wat binnen in mij is en ik weet niet, wat in U is. U bent de Kenner van het ongeziene. Ik heb niets tegen hen gezegd dan wat U zei: "Aanbid Allah, mijn Heer en uw**

**Heer.” Ik was getuige van hen, zolang als dat ik bij hen was, maar toen U mij weggenomen had, was U de Bewaker over hen. U bent Getuige van alle dingen. Als U hen straft, zijn zij toch Uw dienaren en als U hen vergeeft, dan bent U zeker de Geweldige en de Alwijze.”** (soera Al Ma'idah 116-118)

Kijk in welke problemen mensen zichzelf brengen als ze gaan spelen met de waarheid. Waar profeten zoals 'Isa mee gekomen zijn, daarvan snappen wij als moslim over het algemeen wel dat we daar voorzichtig mee moeten zijn, maar uiteindelijk geldt het voor alles. Uiteindelijk is de enige Weg naar het Paradijs de weg van eerlijkheid. Er zijn mensen die liegen om hier in doonya, in deze wereld, te bereiken wat ze willen bereiken en misschien bereiken zij het ook, maar laat deze mensen gewaarschuwd zijn. Allah zal het niet accepteren, zoals de mensen het geloofd hebben. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: **“Eerlijkheid leidt tot het juiste en het juiste leidt tot het Paradijs. Iemand die vasthoudt aan het vertellen van de waarheid, wordt uiteindelijk bij Allah opgeschreven als eerlijk en betrouwbaar. Leugens leiden tot slechtheid en slechtheid leidt tot het vuur en iemand gaat door met het vertellen van leugens, tot hij bij Allah opgeschreven staat als een leugenaar.”** (Boegari, Moeslim) Ja, weet dus dat je niet wekomt met verzwijgen, halve waarheden of leugens.

Moslms, een van de tekenen van de waarheid is dat je gelooft wat je niet zag. Wij kunnen iets geloven wat we niet zagen, maar waarvan we weten dat het waarheid is. Voor ons zijn zo de profeten, engelen en de Laatste Dag waarheid zonder dat we ze zagen. Het Paradijs en het vuur hebben we niet gezien, maar toch bestaan ze voor ons. Daarom kunnen wij moslims iets doen zonder dat we beloofd worden door geld of iets anders van deze aarde. Wij kunnen iets doen, enkel en alleen omdat wij geloven in de waarheid van de Beloning die Allah ons beloofd heeft. Moslims die voor die waarheid gaan, bidden op tijd, omdat dat iets is dat ze beloofd hebben. Moslims die vasthouden aan de waarheid, hebben geduld bij ziekte of bij problemen. Ja broeders en zusters, weet dat dít de islaam is. Islaam is niet alleen in ons gebed, nee, het is maar een stukje van de islaam. Als moslim volg je de hele waarheid, zet je je altijd en overal in voor het beste en zijn eerlijkheid en geduld in jouw gedrag de basis van jouw moslim-zijn.

Moslim of geen moslim, er is geen mens op aarde die geen eerlijkheid wil. Iedereen wil de waarheid en niemand wacht op leugens. Echt betrouwbare mensen zijn helaas zeldzaam, maar de Profeet (saws) werd zelfs door de mensen die hem niet geloofde “de eerlijke” genoemd. Wat waar is, valt niet te ontkennen, want hoe dan ook, uiteindelijk overwint de waarheid. De waarheid is waar de wegen van de goede en de slechte mensen uit elkaar gaan. Profeten als Ismaïl, Idries en Youssef worden in de H. Qoer'aan als mensen genoemd die de waarheid spraken en ons en alle mensen hebben verteld wat Allah aan ons vraagt.

Moslms, er was eens een man die bij een boer werkte. Op een dag kwam zijn baas naar hem toe en zei: “Geef mij een zoete granaatappel.” De man ging naar een boom en plukte er een. De boer nam een hap en zei: “Ik vroeg jou om een zóete granaatappel en jij geeft mij een zure.” Daarop ging de man een andere

granaatappel halen, maar ook die was zuur. De baas werd een beetje boos en liet hem een derde halen, maar je raadt het al, ook deze was zuur. De baas vroeg hem: "Je werkt hier al zo lang en je kent het verschil niet tussen zure en zoete granaatappels?" De man antwoordde: "Nee, want ik heb er nog nooit een gegeten, omdat u mij daar geen toestemming voor heeft gegeven." Toen vroeg de baas met wie hij zijn dochter moest laten trouwen, waarop de man zei dat het trouwen niet om afkomst, geld of schoonheid gaat, maar uiteindelijk om hoe iemand zijn religie beleeft. Door die eerlijkheid liet de eigenaar van de boerderij de man met zijn dochter trouwen, kreeg de man het huis en land van zijn baas, en kreeg een zoon: Abdoellah ibn Al Moebarak, die een groot islamitisch geleerde werd.

Broeders en zusters, leef jouw islam! Vrees Allah en spreek de waarheid. Ga alleen om met de eerlijke mensen. Een moslim is geen leugenaar en een leugenaar is geen moslim, in alle omstandigheden, hoe klein of groot het ook kan lijken. Leer de kinderen daarom ook om niet te liegen, niet voor geld, niet voor trots, niet tegen moslims of niet-moslims. Laat ze op een goede manier met elkaar omgaan en leer ze de beste manieren hoe ze met anderen moeten omgaan. Onze oemmah rot anders van binnen weg en gaat uiteindelijk kapot. Ga eerlijk om met elkaar, zodat de leugenaars er een voorbeeld aan gaan nemen. Door eerlijkheid komen we op het rechte Pad, niet alleen jij, maar de hele oemmah, en met Gods Wil de hele wereld.

Moge Allah ons beschermen tegen leugens en leugenaars. Moge Allah ons eerlijkheid en vertrouwen geven als we spreken. Moge Allah ons eerlijk laten zijn in woord en werk. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het Pad van de islam brengen. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.