

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over hoe we veilig moeten zijn voor de tong. De tong zorgt voor de praatjes en de roddels waar wij ver weg van moeten blijven. In heel veel Overleveringen heeft de Profeet (zvmh) ons voor de tong en alles wat er van komt gewaarschuwd.

Oh mensen, we moeten nooit vergeten dat alles wat we zeggen en doen opgeschreven wordt. De twee schrijfengelen zijn altijd bij ons, links en rechts, en zien en horen alles. In de Heilige Qoer'aan zegt Allah daarover, dat vertaald kan worden als:

Er zijn er twee die het in het boek opschrijven. De een zit aan de rechterkant, de andere aan de linker. Iemand kan dus geen woord zeggen of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat. En de dood komt echt wel; dat is waar jullie voor probeerden te vluchten. (soera Qaaf 17-18)

Er bestaat dus geen stiekem of geheim voor Allah (swt) en jij moet weten dat alles wordt opgeschreven door de engelen die Allah naar jou stuurde. Allah zegt:

Denken zij dat Wij hun geheimen niet horen als ze stieken samen komen? Die Wij gestuurd hebben, zijn bij hen en schrijven alles op. (soera Az Zoegroef 80)

Onze Profeet (zvmh) heeft ons daarom gewaarschuwd om voorzichtig te zijn; zeg iets goeds of zeg niets. Het wordt uiteindelijk allemaal opgeschreven in het boek van ons leven. Nee broeders en zusters, zorg dat jouw tong veel Allah gedenkt, soebhanAllah, al hamdoe lillah, Allahoe akbar. Jouw tong is bedoeld om veel

Goer'aan te lezen, mensen het goede advies te geven, ruzies op te lossen tussen vrienden en natuurlijk, om de mensen selaam te geven.

Ja broeders en zusters, spreek niet anders dan met de beste woorden. Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet goed praten of anders zijn of haar mond dichthouden. Alles wat wij zeggen of doen wordt opgeschreven en dat moeten we goed snappen. Allah straft niet zomaar of willekeurig. De straf van Allah is nooit onterecht. Wat jij zegt of doet heeft gevolgen. Het wordt opgeschreven en bestraft of beloond. De engelen schrijven alles op en er komt een Dag waarop jij dit boek ziet, de Dag waarop je niets meer kunt ontkennen. Je krijgt waar je zelf om gevraagd hebt en Allah zegt erover, vertaald als:

En het boek wordt dan voorgelegd. Dan worden de schuldigen heel bang voor wat daar in staat en ze gaan zeggen: "Heb medelijden! Wat voor een boek is dit?! Het verzwijgt niets kleins en het verzwijgt niets groots, maar het telt alles op." En alles wat ze ooit deden, krijgen ze te zien en jouw Heer doet niemand onrecht aan. (soera Al Kahf 49)

Mensen, de tong brengt mensen naar de hel. Woorden brengt mensen naar de hel! In veel Overleveringen wijst Mohammed (saws) de tong aan als boosdoener. Keer op keer pakt hij dit lichaamsdeel vast als mensen hem om advies vragen. Pas dus op voor jouw tong, ja, let op jouw woorden. Zeg liever niets dan dat je jezelf het Vuur inpraat. Aboe Bakr heeft gehoord dat de Profeet (zvmh) zei dat het hele lichaam klaagt over de tong. Kun je voorstellen hoe je ogen hun best doen niet te kijken naar het verkeerde, je voeten je brengen naar het goede, je handen anderen helpen... en dan denk je dat dat ene woordje niets uitmaakt, maar het kan al het goede kapot maken waar de andere lichaamsdelen hard voor hebben gewerkt.

Moslims, als jouw tong God vreest, dan komt jouw hart op het Pad van Allah. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: **'Wie wat tussen de kaken is en wat tussen de benen is onder controle heeft gaat naar het Paradijs.'** Ja, jouw tong tussen de kaken is gevaarlijk. De zware verantwoordelijkheid ligt op de tong, de tong met zijn woorden. Dingen gaan kapot door onze woorden, maar er wordt ook gebouwd door woorden. Roddel en laster zijn woorden. Woorden kunnen hele families of groepen vrienden kapotmaken, woorden die zonder na te denken worden rond gegooid. Woorden kunnen jou tot moslim maken en woorden kunnen jou uit de islam brengen. Woorden kunnen verbreken en woorden kunnen verbinden. Ja, weet de kracht van woorden! Woorden kunnen leugens verspreiden en woorden kunnen leugens stoppen. Woorden kunnen onrechtvaardig zijn en woorden kunnen recht zetten wat onrechtvaardig is. Daarom, als je spreekt of schrijft, komt dan op voor wat Allah wil en voor wat de islam beschermt; voor wat jou uiteindelijk redt. Denk dus goed na over wat je op internet, op facebook, schrijft, of wat je twittert, whatsapp, snapt of op insta zet.

Beste mensen, wij moeten onszelf opvoeden. Wij moeten onszelf de slechte woorden afleren. Deze wereld heeft mensen nodig die doen en niet alleen maar praten. De Metgezellen van de Profeet (zvmh) waren mensen van weinig

woorden en veel daden. Zij hebben op hun woorden gelet, net zo logisch als dat ze aten en dronken. Het hoorde bij hun leven. Ja, zorg daarom dat dat ook een stukje van jouw leven wordt. Let op je tong, gebruik hem om Qoer'aan te lezen en de Naam van Allah te noemen, en hou je alleen bezig met je eigen fouten. Wanneer je over de fouten van een ander wil beginnen, herinner je dan je eigen fouten. Als je spijt hebt van wat je verkeerd hebt gedaan, dan zal het met Gods Wil vergeven worden. Ja, en weet dat er nu mensen in hun graf liggen door de woorden die ze zeiden. Weet dat er mensen zijn die nu in hun graf liggen en graag anders hadden gewild. Word wakker voor het te laat is.

Oh jullie die geloven, als je één keer spijt hebt dat je níets hebt gezegd, dan kun je ook duizend keer spijt hebben van dat wat je wél gezegd hebt. Pas daarom op met jouw woorden. Praat niet over de anderen. Iemand die zwijgt, zwijgt niet voor niets. Hou stil wat verborgen is. Je moet geen praatjes maken, maar de waarheid spreken. Probeer mensen juist bij elkaar te krijgen en zoek oplossingen. Laat anderen veilig zijn voor jouw handen en ogen, maar vooral voor jouw tong, zodat jouw lichaamsdelen op de Dag van het Oordeel niet tégen, maar vóór jou gaan getuigen. Reken af met jezelf, voordat er met jou wordt afgerekend. Als jouw tong God vreest, dan komt jouw hart op het Pad van Allah.

Moge Allah de Verhevene ons helpen onze tong vast te houden. Moge Allah ons beschermen tegen roddels en de mensen die roddelen. Oh Allah, geef ons eerlijkheid en vertrouwen als we spreken. Oh Allah, houd ons weg van leugens. Oh Allah, bescherm ons tegen onze tong. Allahoemma, laat ons eerlijke moslims zijn waar geheimen veilig zijn. Allahoemma, verberg onze zondes voor anderen. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.