

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Gids naar het Juiste Pad, de Regeerder. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de verkiezingen. De meeste moslimgeleerden zijn positief over verkiezingen en roepen de moslims op om te stemmen en deel te nemen. Maar, waarom zouden moslims mee doen met iets dat we niet op deze manier kennen? Wel, de wereld staat niet stil. Nieuws komt en nieuws verdwijnt. Gebeurtenissen volgen elkaar op en de afgelopen 100 jaar gebeurde dat zelfs in een razendsnel tempo. De komst van de computer, de ontdekking van olie en het gebruik van elektriciteit veranderden het leven van de mensheid. De gruwelijkheden van de laatste grote oorlogen heeft de mensen wakker geschud en er voor gezorgd dat de Rechten van de Mens werden vastgelegd. Islaam staat ook voor rust en vrede en wil dat ieder mens de vrijheid krijgt om zonder angst te kiezen. Wij zijn dus ook alleen maar blij met alles dat daar aan meehelpt.

Broeders en zusters, wij leven in een land waar de mensen bestuurd worden door democratie. Het beste bewijs daarvan is volgende week als er insha'Allah gekozen wordt voor de Tweede Kamer, het parlement van Nederland. De vraag is of zoiets als moslim voor ons belangrijk is en waarom wel of niet. Een moslim staat altijd aan de positieve en sociale kant, aan de kant van opbouwen en samenwerken. Of het nou de profeet Youssef als bestuurder in Egypte, de eerste moslims onder de negus van Abessinië of de komst van Mohammed (saws) naar Medina is, wij zien dat wij als gelovigen positief moeten zijn en moeten meewerken aan een systeem van eerlijkheid en veiligheid. Moslim of niet-moslim moeten voor ons niets uitmaken als het zorgt voor vrede en rust. Dát moet altijd ons eerste doel zijn.

Oh jullie die geloven, wij willen dat wij bestuurd worden door mensen die goed zijn voor iedereen. Democratie mag nooit betekenen dat de meerderheid de

minderheid onderdrukt. Het is belangrijk dat de bestuurders van een stad of een land de verstandige mensen zijn die nadenken over het beste, die rechten geven aan moslims en aan niet-moslims, die rechten geven aan de meerderheid én aan de minderheden. Allah houdt van de mensen die rechtvaardig zijn en wij kunnen er voor zorgen dat deze mensen onze leiders worden op het moment dat die gekozen worden. Moslim of niet-moslim, een leider die ons bestuurt moet voor ons goed en eerlijk zijn die iedereen zijn of haar gelijke kansen geeft. Op het moment dat wij ook deelnemen aan het systeem van democratie, laten wij aan iedereen zien dat wij mee willen helpen en bouwen aan ons land waar wij samen het beste van moeten maken.

Rasoeloallah (saws) heeft gezegd: **“Een sterke gelovige is beter dan een zwakke gelovige.”** Het is dus voor ons belangrijk dat we blijven vasthouden aan onze islaam en er alles aan doen om het ook vast te kunnen blijven houden. Wij mogen daarom de mensen om ons heen adviseren op de beste manier in ons en hun voordeel, zoals Sjoeaib in de Heilige Qoer’aan dat ook doet, terwijl de mensen om hem heen hem eigenlijk niet eens begrijpen.

Moslims, verkiezingen en politiek zijn de manieren hoe een land bestuurd wordt in deze tijd. Zolang de beste mensen gekozen worden, hoeft daar niets mis mee te zijn. Als we niet meedoen, moeten we niet raar staan te kijken als we onrechtvaardige leiders krijgen. We moeten er dus positief over denken en werken aan het goede. In een Overlevering heeft de Profeet (zvmh) gezegd: **“Geloof is een respectvol advies.”** Laat jouw stem tijdens een verkiezing dus als gelovige moslim horen. Geef advies wie volgens jou het beste dit land waar jij woont met al zijn plichten en rechten zou moeten besturen. Breng mensen aan de macht die er voor zorgen dat gelovigen hun gebedshuizen, zoals synagoges en moskeeën, mogen bezoeken, dat zij mogen lezen wat zij willen lezen en dat zij kunnen eten wat zij willen eten.

Ja, hoe gevaarlijk is het als je de mensen oproept om weg te blijven van verkiezingen? Hoe kun je zelfs zeggen dat het verboden is om te stemmen? Als wij namelijk wegblijven van deze verkiezingen en er leiders komen die boeken verbieden, die moskeeën gaan sluiten en die proberen de islaam te verwoesten, dan zijn degenen die niet gestemd hebben er ook schuldig aan. Iedereen die de kans heeft om te zorgen voor rechtvaardig en sociaal systeem, móet dat doen, op welke manier dan ook. Als je die kans gewoon laat liggen, betekent dat je meehelpt aan onrechtvaardigheid. Niet-stemmen betekent in het systeem van democratie dat je de mensen die tegen de islaam zijn, kansen geeft. Hoe kun je dan zeggen dat stemmen haraam is? Nee, het is andersom! Zie het juist als een verplichting om te stemmen om zo de beste en de eerlijkste mensen aan te wijzen die ons land zouden moeten regeren. Wij moeten de mensen kiezen die verstand hebben hoe ze er een goed en beter land van kunnen maken. Allah zegt, vertaald als:

**Allah geeft degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven een hogere plek.** (soera Al Moedjaadilah 11)

Ook zegt Hij, in een vertaling:

**Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, zijn zich bewust van Allah.** (soera Fatir 28)

Daarom moeten we goed opletten wie we kiezen. Kies voor de verstandige mensen die oproepen om samen dit land op te bouwen, moslim of niet-moslim. Denk niet dat een partij die vooral jou als moslimkiezer wil laten stemmen de beste keuze is. Wij moslims zijn een heel kleine minderheid in Nederland en we moeten goed nadenken wie onze stem krijgt. Het moet de meest sociale partij zijn op de meest islamitische manier. Het benadrukken dat we één land zijn is goed, maar échte oplossingen zijn wat wij van onze leiders verwachten. Word daarom wakker en kijk goed naar wie volgens jou dit land, dit Nederland, waar jij woont, waar jij veilig bent, waar jij geholpen wordt, waar jij zekerheid krijgt, zou moeten besturen.

Moslims, de wereld staat niet stil, maar verandert. De wereld waar wij in wonen, moet veilig zijn en moet de plek zijn waar iedereen kan kiezen welk leven hij of zij wil leven met gelijke en eerlijke kansen. Wij moslims moeten daar aan meehelpen. Wij moslims moeten met alles wat we kunnen proberen de wereld rechtvaardiger en socialer te maken. Daarom, als er volgende week woensdag met Gods Wil gestemd wordt in dit land en je hebt de kans, stem dan. Stem voor rechtvaardige leiders, stem met je hart en stem als moslim.

Moge Allah de Verhevene ons deze wereld op de juiste manier laten gebruiken. Moge Allah de Verhevene onze slechte daden vergeven en de goede daden belonen. Oh Allah, open onze harten voor dit leven. Oh Allah, open onze harten voor wat wij krijgen. Oh Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Rabb, leid onze parlementariërs. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, leid onze leiders. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.