

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Schepper van de Hemelen en de aarde. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het vechten in dit leven in deze wereld tegen de sjeitaan dat een test is. Sjeitaan, de duivel, wordt in de H. Qoer'aan ook Iblies genoemd en Allah (swt) heeft beslist dat Iblies uit de gehoorzaamheid van Allah is gegaan. De duivel werd net als alles en iedereen gemaakt uit niets door Allah. Iblies is een schepsel van God dat weigerde te luisteren uit hoogmoed. Iblies voelde zich beter dan Adam, de mens, en hij weigerde de opdracht van Allah om voor Adam te buigen. Daarom moeten wij heel goed opletten voor de hoogmoed. Jij bent niet beter dan een ander, want als je zo gaat denken, dan gaat het al gauw fout. Het is een makkelijke weg voor sjeitaan om jou weg te lokken van wat je moet doen. Over Iblies zegt Allah in de H. Qoer'aan, vertaald als:

Allah heeft hem vervloekt. En hij (de duivel) zei: "Ik zal zeker een bepaald deel van Uw dienaren voor mijzelf nemen." (soera 'An Nisaa 118)

De duivel valt buiten de Genade en de Goedheid van Allah en hij wil zoveel mogelijk mensen in de ellende storten waar hij zelf in terecht is gekomen. Allah heeft zoveel vertrouwen in ons, Zijn dienaren, dat Hij weet dat de echte gelovigen altijd voor het Hem zullen kiezen. Pas op dat je nu niet te gemakkelijk gaat denken en dat je al veilig bent. Op zo'n moment denk je namelijk dat je beter bent dan de anderen en stap je in de valkuil van sjeitaan. Deze wereld zit vol met toetsmomenten en sjeitaan maakt daar handig gebruik van. Allah zegt:

Ja echt, sjeitaan is een vijand van jullie, hou hem daarom dus als vijand. Hij roept zijn volgelingen alleen maar op, zodat zij bewoners van het vlamme Vuur gaan worden. (soera Faatir 6)

Broeders en zusters, tegenover je staat een zwakke vijand. Sjeitaan is zo sterk als dat jij hem zelf maakt en de waarheid is dat sjeitaan niet zo sterk is. Als jij wil, is het gemakkelijk om te kiezen voor het goede, voor de Weg van Allah en ver weg te blijven van alles dat God verboden heeft. Denk niet, ik woon in Nederland, hier mag het wel of, ik woon in Nederland, ik kan niet anders. Sjeitaan is zwak, als jij gewoon je best doet met dat wat Allah aan jou vraagt. Ieder van ons heeft van binnen een gevecht om het goede te doen en te blijven doen, maar deze strijd in jouzelf moet op de Weg van Allah zijn en blijven. Hij zegt:

Zij die geloven, strijden op de weg van God, maar zij die ongelovig zijn, strijden voor de zaak van het boze. Vecht daarom tegen de vrienden van satan en echt, satans plan is zwak. (soera 'An Nisaa 76)

Mensen, sjeitaan is niet sterk. Allah noemt zijn plan zelfs zwak. En dat klopt. De mensen die luisteren naar Allah zijn altijd sterker. Dat is een zekerheid. Het gaat om het vertrouwen dat je zelf hebt. Je moet durven kiezen voor Allah en jouw weg vinden in de islam, want anders kom je al snel ergens anders terecht. Als je eenmaal op de juiste Weg bent, dan is sjeitaan zwak, heel zwak.

Moslams, wij worden sterker als wij aan Allah denken. Wij moeten vaak even stil staan bij alles dat Hij ons geeft en heel dankbaar worden. Bij iedere keer dat we veilig thuis komen, moeten wij Hem bedanken. Als wij eten of drinken, moeten wij ons herinneren waar het vandaan is gekomen. De Namen van Allah moeten makkelijk voor ons zijn en we moeten geen moment laten liggen om ze niet te herinneren. Bij moeilijkheden en problemen vragen wij hulp aan Allah. Bij mooie momenten en als het goed gaat, danken wij Allah. Wij vragen Allah dat wij niet in de trucjes van sjeitaan trappen en dat wij altijd blijven vasthouden aan onze islam.

Oh jullie die geloven, veel mensen zien de wereld als een speeltuin waar alles kan. Voor ons ligt dat anders. Ons voorbeeld is onze geliefde profeet Mohammed (saws) en hij gebruikte alles van deze wereld, van deze dunya, om dichterbij Allah te komen. Het wereldse kan jónu ook dichterbij Allah brengen als je het maar goed gebruikt. Je hebt het wereldse zelfs nodig, maar je kunt ook steeds verder van Allah afdwalen als je alleen maar vasthoudt aan dat wereldse. Sjeitaan kan jou dan gek maken met geld, werk en alles dat je op een dag achter gaat laten. Rasoeloellah (saws) heeft ons dan ook gewaarschuwd voor sjeitaan zelf, de plannen en de vrienden van sjeitaan. De duivel en zijn hele plan zijn zwak, maar dat wil niet zeggen dat je er niet met open ogen in kunt trappen als je niet oplet. Daarom waarschuwt Allah als Hij zegt, als in een vertaling:

En als sjeitaan jou met een boze ingeving probeert het kwade te laten doen, zoek dan jouw toevlucht bij Allah, want echt, Hij is Alhorend over de woorden en Alwetend over de daden. (soera Al A'raaf 200)

Ja, in de wereld zijn zinloze dingen die ons op het verkeerde pad brengen. Alcohol, gokken, waarzeggerij met toverpijlen en iets anders belangrijker maken

dan Allah was in de tijd van Rasoeloellah (saws) iets waar gewaarschuwd voor werd. Allah zegt:

Oh jullie die geloven, wijn en het kansspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelijke schande, die tot het werk van sjeitaan horen. Blijf er dus ver weg van, zodat het goed met jullie gaat. (soera Al Ma'idah 90)

En ook in onze tijd zien we dat mensen voetbaltoto spelen, in cafés rondhangen en vasthouden aan spullen van deze wereld, zoals dure kleding en tassen, terwijl Allah de belangrijkste moet zijn. Blijf weg van daar waar sjeitaan op zijn best is.

Oh kind van Adam, denk eraan dat je van zand bent en tot zand zul jij terugkeren. Pas op voor deze wereld, pas op voor de dunya. Blijf op de Weg van Allah en kom niet in de buurt van de valkuilen van sjeitaan. De duivel is zwak, maar we moeten hem niet sterker maken dan dat hij is. Deze wereld is geen speeltuin, maar een test die ieder van ons moet maken. Ieder met zijn of haar eigen beloning. Ieder zal krijgen wat hij of zij zelf verdiend heeft; sjeitaan, wij, ik en jij.

Moge Allah de Verhevene ons deze wereld op de juiste manier laten gebruiken. Moge Allah de Verhevene onze slechte daden vergeven en de goede daden belonen. Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor het leven dat zij ons gaven. Oh Allah, open onze harten voor dit leven. Oh Allah, open onze harten voor wat wij krijgen. Oh Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Oh Allah, bescherm ons tegen hoogmoed. Ya Allah, bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur. Ya Allah, laat ons doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.