

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefdevolle, de Geduldige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.**(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah van deze week gaat over de blijheid in het goede gedrag en het goede waar het uiteindelijk voor zorgt. De echte gelovigen houden van Allah en stralen dat uit. Mensen houden van elkaar als ze het goede bij elkaar zien. De liefde voor Allah en de liefde voor het goede van de mens zorgt dat je op de juiste weg bent. Met alleen mooie dingen in je hart wordt het leven gemakkelijker. Allah zegt, vertaald als:

**Degenen die geloven en goede daden doen, aan hen zal de Barmhartige liefde geven.** (soera Maryam 96)

Broeders en zusters, wij moeten het goede willen en wij moeten het goede doen. Als je voor het oog van buiten wel mensen helpt, maar van binnen dat helemaal niet wil, dan klopt er iets niet. Wat wij doen, moeten we met liefde en volle overtuiging doen. Jouw hart moet overlopen van liefde voor Allah en daarom maak je de wereld een beetje mooier. Er komt een Dag dat dit uiteindelijk jouw redding gaat zijn. In de H. Qoer'aan is een prachtige doe'a opgetekend van Ibrahim (as) waarin hij duidelijk maakt dat Allah Degene is Die hem geschapen heeft en Degene is Die hem leidt, Die hem voedsel en drank geeft en genezing wanneer hij ziek is. Ibrahim spreekt de hoop uit dat Allah hem vergeeft op de Dag van het Oordeel en, zo zegt hij daarover:

**De Dag waarop geld of kinderen jou niet meer kunnen helpen, maar alleen hij, die met een eerlijk en schoon hart tot Allah komt.** (soera Asj Sjoe'ara' 88-89)

Oh moslims, jouw blijheid zit in de liefde voor Allah. Als je wilt dat mensen van je houden, dan is de manier om dat te doen door goed gedrag. Als jij houdt van

Allah, dan moet het logisch zijn dat het goede gedrag volgt. Doordat mensen dat dan weer zien, gaan zij van je houden. In een Overlevering lezen we het volgende: ***“Als Allah van een dienaar houdt, dan roept Hij Djibriel en zegt: “Ik hou van die-en-die, daarom, hou van hem.” De Profeet (zvmh) zei: “Dus Djibriel houdt van hem.” Dan roept Djibriel in de hemel: “Allah houdt van die-en-die, daarom, hou van hem.” En de bewoners van de hemel houden van hem en het goede komt hem toe op de aarde.”***

Oh mensen van goede wil, willen jullie voelen dat Allah (swt) van jullie houdt, dan moeten jullie van Hem houden. Doordat wij van Hem houden en Allah van ons houdt, worden moeilijkheden gemakkelijker. Allah zegt, als in een vertaling:

**En zij die hard hun best doen voor Ons, die zullen Wij zeker op Onze wegen leiden. Allah is echt met hen die goed doen.** (soera Al Ankaboet 69)

Ja, als wij ons best doen voor Allah en wij zijn op het Pad van de islam, dan wordt wat onbekend is vanzelf duidelijk. Als jij doet van wat je weet, dan worden dingen die je nog niet wist, of die onduidelijk waren, vanzelf duidelijk. Stap voor stap verbeter je jezelf als moslim als je eenmaal op de juiste Weg bent en jouw hart vol van liefde is. Als de mensen om je heen goed voor jou zijn, dan is het makkelijk om goed terug te doen. Het is juist de uitdaging als moslim in deze wereld om ook goed te kunnen zijn voor de mensen die niet goed zijn voor jou. Ook dan moet jij de liefde van de islam en jouw liefde voor Allah kunnen laten zien. Als alles tegen lijkt te zitten, moet jij juist sterker worden in jouw liefde, goedheid en zachtheid. Twijfel niet over het Plan van Allah en hou de liefde vast. De moed verliezen past niet bij een moslim, zoals Yaqoeb in de H. Qoer'aan zegt:

**Wanhoop niet aan de Goedheid van Allah, want niemand wanhoopt aan Gods Goede Genade, behalve dan het ondankbare, ongelovige volk.** (soera Yoessief 87)

Moslims, over enkele weken begint onze vastenmaand ramadhaan weer. Voor de mensen die niet beter weten, denken dat een moslim dan alleen niet eet en niet drinkt. Als je tijdens deze maand alleen dat doet, dan heb je een probleem. Het vasten heeft te maken met jouw gedrag. De liefde voor Allah zit niet in een glas water laten staan of de lunch overslaan. Nee, het vasten begint met de liefde voor Allah. Jij wil doen wat Hij vraagt. Daar hoort goed gedrag bij. Allah houdt van de mensen die bezig zijn met de andere mensen. Het vasten is dus niet iets van jou alleen, nee, het moet er voor zorgen dat je bewust bezig bent met de wereld om jou heen. Het vasten is tussen jouw Heer en jou, maar tegelijk is het een soort samenspel van jezelf met de wereld waarin het beste van jou naar boven moet komen.

Oh jullie die geloven, als je van Allah houdt, dan moeten jouw woorden betekenis krijgen. Je kunt niet praten zonder te doen. Wat je doet, moet juist en eerlijk zijn. Jouw gebed moet op tijd zijn, jouw vasten moet perfect zijn, je betaalt je zakaat en jawaarschuwt en verbiedt het verkeerde. Helpen, eerlijkheid en het vasthouden aan het goede zijn op jouw pad. Alles draait om gedrag, gedrag dat

begint met de liefde. Denk aan de beloning die je krijgt als je iets gevaarlijks van de weg haalt, zoals een tak. Denk aan de Overlevering waarin iemand een slokje water aan een hond geeft. De islam is hoe jij met de wereld en de mensen omgaat. Dat wordt uiteindelijk door Allah beloond. Beloond, maar ook bestraft.

Moslams, de Almachtige Schepper wijst ons de Weg om Hem te aanbidden, Hem alleen en niemand anders. Dat is het beste en het mooiste leven. Je krijgt uiteindelijk dan ook wat aan jou beloofd is op de Dag van het Oordeel: het Paradijs. De Weg van Allah beschermt jou tegen het slechte van buitenaf en het beschermt jou uiteindelijk zelfs tegen jezelf. Op het moment dat je iets verkeerd wil doen, maar je voelt de liefde van Allah, dan word je beschermd en zult het niet meer willen doen. Als je het goede wil doen, dan zal de liefde van Allah jou kracht geven om het te doen en het te blijven doen. Laat liefde op jouw Pad zijn en ontvang de Liefde van Allah, de meest Barmhartige, de meest Liefdevolle.

Moge Allah de Verhevene ons liefde geven. Moge Allah ons kennis geven, deze kennis begrijpen en het vervolgens doen. Moge Allah onze verborgen daden accepteren en belonen. Oh Allah, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Allahoema, zegen onze kinderen. Allahoema, zegen onze ouderen. Ya Allah, geef genezing aan hen die een ziekte van U ontvingen. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters waar ook in de wereld. Ya Allah, neem hun zorgen en pijn weg. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, verlos álle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Breng onrechtvaardige leiders ten val. Ya Allah, maak onze oemma één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslams sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.