

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de goede gedachten die wij als moslim moeten vasthouden. We moeten niet twifelen aan dat de ander eigenlijk het goede wil of wilde doen. Als je positief in het leven staat, dan ga je ook op die manier om met anderen. Je wordt waardevol voor de samenleving en in een groep zorg je voor verbetering. Met goede gedachten werk je aan het verband en de samenwerking tussen alles en iedereen. Zo wordt het goede tussen de mensen geplant. Het is dus als moslim altijd belangrijk om goed te denken over de ander. Als je er vanuit gaat dat je moslimbroer of -zus het goede wil, dan blijf je ver weg van de ideeën die in de buurt van de sjeitaan komen.

Oh jullie die geloven, vrees Allah en denk het goede. Neem afstand van de achterdocht en de verkeerde gedachten. Onze oemma gaat aan zoiets kapot. Onze gemeenschap raakt verdeeld, terwijl we juist verbonden moeten zijn. Misschien betrap je iemand op zijn foutjes, terwijl hij het probeert te verbergen. Zelfs als het dan overduidelijk is dat het verkeerd is, zorg dan dat je hart rust krijgt. Denk dat je niet weet waarom die persoon het deed of heeft gezegd. Praat er niet over met andere mensen, want dat is roddelen. De Profeet (saws) heeft gezegd: **“Roddelen betekent dat je dingen vertelt over je broeder of zuster waar diegene een hekel aan heeft.”** Dat kunnen dus dingen zijn die echt waar zijn, maar waar je de ander expres een beetje mee kapot probeert te maken. God zegt in de H. Qoer'aan, vertaald als:

En lieg niet op een kwade manier over elkaar. Lust iemand het vlees van zijn dode broeder? Want van zoiets walg je toch? Allah vindt zoiets zeker afschuwelijk. Vrees Allah en ja, Allah accepteert het als je ziet dat je het verkeerd hebt gedaan. Hij is goed en vergeeft. (soera Al Hoedjoeraat 12)

Rasoeloellah (saws) heeft ons ook gewaarschuwd toen hij zei: **“Pas op voor achterdocht, want het is echt de meest lelijke manier van spreken.”** (Boegharie, Moesliem, Aboe Dawoed). Door slecht te denken, ga je dus ook slecht praten. Je verspreidt praatjes die misschien wel waar zijn, maar uiteindelijk niets goeds opleveren. Nee, in het algemeen kun je zeggen dat als je iets van een ander weet, dat je gewoon je mond houdt. De Profeet (zvmh) zei: **“Wie een fout bedekt van een moslim, Allah zal zijn fouten bedekken op de Dag van de Opstanding.”** (Boegharie en Moeslim) Als iemand zelf zijn fouten aan iedereen vertelt en er niet moeilijk over doet, dan hoeven we er alsnog niet over te praten.

Broeders en zusters, sommige mensen denken dat wat de ander doet, erger is dan de woorden die je erover zegt. Dat is niet waar; de gevolgen door woorden kunnen heel groot zijn voor degenen die die roddels en praatjes verspreiden. Stel, het is waar dat diegene iets fout doet, dan praten we daar dus niet met anderen over. We adviseren die persoon om te stoppen of om het in ieder geval te verbergen, want anders heeft niet alleen degene waarover gepraat wordt een probleem, maar uiteindelijk heeft dan de roddelaar zelf een groot probleem. Doet die persoon dat niet, nadat je hem of haar hebt gevraagd te stoppen met de fout of om de fout te verbergen, dan is het wel het beste om uit de buurt te blijven van die mensen. Mensen die zich niet schamen voor hun fouten zijn de weg goed kwijt.

Oh beste mensen, hou je ver van de slechte daden en weet dat roddelen niet alleen over praatjes gaat. Het zijn ook de gebaren die gemaakt worden, met de handen, met de ogen en alles wat je over de ander wil zeggen. Of dat nou is met woorden of met daden is of zelfs iets dat je schrijft, dat maakt niets uit. Pas dus ook op met wat je op internet, op facebook, schrijft, of wat je whatsapt of sms't.

Oh jullie die geloven, heb respect voor de rechten van je medemoslims. Bescherm jullie moslimbroeders en -zusters. Kijk uit voor groepen waar geroddeld wordt, waar gegeten wordt van het vlees van de ander, zoals we eerder hoorden in de H. Qoer'aan. Als je gaat zitten met deze mensen, dan accepteer je hun roddels, praatjes en leugens, ook als je niets zegt. Als je er naar luistert, dan deel je de zonden van wat er gebeurt. Als je zit met iemand die roddelt of die over de anderen praat, dan hoor je erbij. Luister niet, want als je luistert, weet dan dat er een bestraffing is. Weet dat als hij of zij over anderen praat, dan zal hij of zij zeker ook over jou gaan praten op een ander moment. En als je zelf gaat zoeken naar dingen van een ander, dan heb je een zwak imaan en je hebt vaak zelf veel dingen te verbergen. Ook als het klopt wat je over de ander zegt, maar de ander wil er niet over spreken, dan zorgt dat ervoor dat je niet meer te vertrouwen bent. Dit soort mensen, zo heeft de Profeet (zvmh) gezegd, gaan niet naar djannah. Deze mensen zijn slecht voor zichzelf en voor iedereen die met hen omgaat.

Moslims, wij moeten onze oemma weer verenigen! Los de ruzies op in plaats van ruzies te veroorzaken. Breng mensen samen in plaats van mensen te verdelen. Wij moeten weer één worden. Laat ons niet verdeeld worden door onze woorden.

Nee, laat ons niet verdelen door wat anderen, moslims of niet-moslims, zeggen of doen. Moslims, weet je wel hoe sterk wij met de Wil van Allah zijn als wij samen zijn? Wij zijn als een slapende reus die niemand wakker durft te maken. Wij, wij moslims, wij kunnen de wereld aan als wij maar mét elkaar zijn! Wij steunen elkaar, wij helpen elkaar, wij zoeken naar oplossingen. Onze broederschap is de basis, is de ondergrond van het succes dat wij kunnen hebben, als we maar willen. Als wij dát respect voor elkaar hebben, zullen wij met de Wil van Allah, als een vuist zijn. Als wij de goede gedachten over elkaar hebben en elkaars fouten verbergen, dán zijn wij de trotse oemmah van Rasoeloallah (saws).

Broeders en zusters, doe dus voorzichtig met je woorden. Praat niet over de anderen. Iemand die zwijgt, zwijgt niet voor niets. Hou stil wat verborgen is. Verzin geen praatjes en verzoen de mensen. Laat de anderen veilig zijn voor jouw handen, ogen én jouw tong, zodat zij op de Dag van het Oordeel niet tegen, maar vóór jou zullen getuigen. Broeders en zusters, het lijkt iets kleins, maar het is iets groots. De schaamte van de ander, het goede denken en het stilhouden van jouw tong is het begin van het succes voor alle moslims.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen roddels en de mensen die roddelen. Oh Allah, geef ons eerlijkheid en vertrouwen als we spreken. Oh Allah, houd ons weg van leugens. Oh Allah, bescherm ons tegen onze tong. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims waar geheimen veilig zijn. Oh Allah, verberg onze zondes voor anderen. Oh Allah, laat ons ziekte en tegenslag met geduld ontvangen. Oh Allah, help ons en sterk ons. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Breng onrechtvaardige leiders ten val. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.