

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vrede, de Verdraagzame. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het grote verlies. Dit is iets waar niemand in zou moeten trappen, maar wat vaak door kleine dingen beetje bij beetje kan gebeuren. Juist wij moslims, met ons leven hier op aarde, kunnen heel veel verliezen en dan gaat het om onze islaam. Denk niet dat het niet kan, want het gebeurt. Dit is het grootste verlies dat we ons kunnen voorstellen, want juist als je dichtbij het geloof bent, heb je geluk en blijheid in dit leven. Wie ver van de islaam is, is dichtbij problemen. We hoeven maar te kijken naar de mensen die vroeger die fout hebben gemaakt, zoals het volk van Loet, van firaun of het volk van Noeh. Laat ons daar ver weg van blijven. Allah zegt niet voor niets, vertaald als:

Ja echt, Wij hebben jullie gewaarschuwd voor een straf die heel dichtbij is. Dat is de Dag waarop de mens kijkt naar wat hij gedaan heeft en waarop de ongelovige gaat zeggen: "Oh, was ik nu maar stof geweest!" (soera 'An Naba 40)

Oh jullie die geloven, de islaam is door Allah aan de mensen gegeven als een handleiding voor ons bestaan hier op aarde. Als wij daarom de dingen die we doen ook écht voor Hem doen, dan kunnen wij hier op aarde en uiteindelijk ook in het verblijf in het Hiernamaals het beste ontvangen. De mensen die dat niet willen inzien en maar wat doen met hun leven dat ze leuk lijkt, gaan zoveel spijt hebben. Als zij zien wat de straf is, hadden ze gewild dat ze nooit geleefd hadden. Ze zouden willen dat ze niets meer waren, zodat ze niet gestraft kunnen worden voor wat ze verkeerd deden. En natuurlijk denken alle mensen, ook wij moslims, dat wij het goede doen. Ze zien zelf niet meer dat ze langzaam van het goede Pad zijn afgedwaald. Sjeitaan is niet dom en lokt natuurlijk niemand in één keer naar waar hij wil dat je eindigt. Stap voor stap laat hij ons denken dat we de beste zijn,

dat we God niet nodig hebben en op een bepaald moment gaat de mens hand in hand met alles dat verboden is. Sjeitaan is jouw vriend geworden zonder dat je het merkte. Allah waarschuwt ons daarom als Hij zegt:

Iemand leidt verlies die buiten Allah sjeitaan tot zijn vriend neemt. (soera 'An Nisaa 119)

Broeders en zusters, hou daarom jouw vertrouwen bij Allah. In deze wereld moet je oppassen, want je wordt zo meegesleurd in iets waar je nooit had gedacht te komen. Adam en zijn vrouw dachten ook dat hen niets kon overkomen in het Paradijs, maar zie waar wij nu zijn. We leven in een wereld en een tijd waar het gewoon lijkt om van alles over de islam te zeggen. Misschien hoor je het zo vaak en zoveel dat je het bijna zou geloven. Laat daarom je hoofd niet gek maken door wat anderen zeggen of met welk nepnieuws ze over de islam komen. Je hoeft niet te bewijzen dat het waar is wat je gelooft. Hou gewoon vast aan de islam, want Allah zegt, als in een vertaling:

Allah is genoeg als Getuige tussen jou en mij. Hij weet alles wat in de hemelen en op de aarde is. Zij die in de leugens geloven en God ontkennen zijn de echte verliezers. (soera Al 'Ankaboet 52)

Wij moslims houden vast aan de Waarheid. Wij volgen de godsdienst van Allah die Allah van het begin van de mensheid aan ons heeft gegeven. Daarbuiten heeft Hij ons nooit een andere religie gegeven, maar het waren mensen die regels afschaften, er regels bij verzonnen en de ware godsdienst langzaam veranderden. Mohammed (saws) heeft dat gecorrigeerd. Als je God wil dienen, dan is het dus nooit anders de bedoeling geweest als hoe Allah het aan ons heeft gegeven. Jouw islam moet dus zijn dat je doet dat wat Allah aan ons vraagt. Jouw geloof moet in alle Heilige Boeken en alle profeten zijn. Daarom zegt Hij, vertaald als:

En het wordt niet geaccepteerd wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, want anders is hij in het Hiernamaals een verliezer. (soera Al 'Imraan 85)

Mensen, er komt een Dag waarop alles voorbij is. Zelfs de mensen die zeggen dat Allah niet bestaat weten dat. Er is niemand die dat kan ontkennen. Het verschil is dat wij weten dat er na dat moment nog iets komt. Als alles voorbij is, komen wij weer tot leven, net zo makkelijk als de eerste keer dat we tot leven kwamen. Voordat ons tweede, eeuwige leven begint, worden onze goede daden en onze slechte daden gewogen op een weegschaal. Allah zegt daarover:

Maar voor wie de weegschalen licht zijn, die hebben zichzelf verloren. Ze zullen voor eeuwig in de hel blijven. (soera Al Moe'minoen 103)

Dienaren van Allah, de wereld om ons heen is een grote afleiding. Wij moeten haar op de beste manier gebruiken, maar ons niet laten verblinden. Als we teveel op het wereldse gaan letten, vergeten we waarom we uiteindelijk hier zijn. Dan

heb je misschien wel genoten van deze wereld, maar een groot probleem voor jezelf gemaakt in wat hierna komt. Allah zegt:

Oh jullie die geloven, laat je door jullie rijkdommen en jullie kinderen niet afleiden van het gedenken aan Allah. Wie dat doet, is uiteindelijk een verliezer. (soera Al Moe'minoen 8)

Moslams, hou vast aan jouw islam en laat deze nooit los. Je hebt veel meer te verliezen dan wat hier op aarde is en wat je nu kunt zien. Blijf denken aan Allah bij alles wat je doet. Gebruik de tijd die je krijgt en let op de grenzen. Als je dat niet doet, word je uiteindelijk een grote verliezer. Lees daarom het Woord van Allah en leef volgens dat Woord. Lees over de laatste Profeet, Mohammed (saws), en doe naar dat voorbeeld. Geef niet op als het even tegen zit en blijf hopen op de Goedheid van Hij die het leven ooit gaf en ooit weer zal nemen. Wie slim is, werkt voor wat er komt na de dood. Wie dat niet doet, verliest uiteindelijk. Vergeet nooit, ja nooit, dat je, zolang als dat je leeft, sorry kunt zeggen tegenover Allah. Laat het verkeerde achter je en begin opnieuw, zolang als dat je het gegund is. Allah is Barmhartig en Allah is goed. Allah vergeeft en Allah geeft jou kansen. Open je ogen en word wakker. Open je ogen en word wakker in een eeuwig leven waar jij alles hebt gewonnen wat er te winnen is.

Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah de Almachtige ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah de Barmhartige ons op de juiste Weg houden. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze familie. Oh Allah, geef ons verstand. Allahoema, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, neem hun pijn weg en verenig onze oemma. Ya Allah, maak ons één. Ya Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslams sterven. Moge Allah onze smeebedes verhoren.

Moge de Almachtige ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.