

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Verborgene, de Openbare. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de hoofddoek. Er zijn namelijk mensen die problemen maken over het dragen van een hoofddoek, terwijl ze niet snappen hoe het dit past in de islam. Het ergste is als het zelfs moslims zijn die vechten tegen de hoofddoek. Dit zijn mensen die echt geen respect hebben voor de manier hoe wij met elkaar samen leven. Niet iedereen heeft het beste voor met deze wereld en sommigen willen zelfs dat het slechte normaal gaat worden. Allah waarschuwt ons daarom als Hij zegt, vertaald als:

Zij die graag willen dat gruwelijke dingen die slecht zijn zich onder de gelovigen gaan verspreiden, krijgen in deze wereld en in het Hiernamaals een pijnlijke straf. God weet, en jullie weten niet. (soera An Noer 19)

Broeders en zusters, de islam is de islam en er zijn altijd geleerden geweest die hebben nagedacht over wat Allah (swt) tegen ons zegt in Zijn Boek en hoe onze geliefde profeet Mohammed (saws) het heeft uitgelegd en voorgedaan. Toch zijn er ook al vanaf het begin van de tijd mensen geweest die proberen spelletjes te spelen met de islam. Ze kijken niet naar wat goed is voor ons, maar naar wat goed is voor henzelf. Deze mensen worden ook wel 'huichelaars' genoemd. Huichelaars doen alsof ze er bij horen, maar intussen hebben ze heel andere plannen. Allah zegt over hen, uitgelegd als:

De huichelaars, mannen en vrouwen, zijn allemaal met elkaar verbonden. Zij willen dat je het kwade doet en ze verbieden het goede. Ze houden hun handen gesloten om geen giften te hoeven geven. Zij zijn Allah vergeten en daarom heeft Hij hen 'vergeten'. Ja echt, de huichelaars zijn heel slecht. (soera At Tauwba 67)

Oh jullie die geloven, wij willen dus niet meegaan met dat wat niet goed is. Wij willen ver weg blijven van wat ons naar het verkeerde kant brengen. Wat wij willen, is niet anders dan het goede dat op de Weg van Allah ligt. Bij deze dingen die over onze religie gaan, houden wij vast aan wat duidelijk is voor ons. Niet voor niets zegt Allah, vertaald als:

En het is niet goed om te denken voor de gelovige man of vrouw dat, wanneer Allah en Zijn Boodschapper over iets hebben beslist, er voor hen nog een keuze zou zijn in die zaak. En wie niet luistert naar Allah en Zijn Boodschapper is duidelijk ver afgedwaald. (soera Al Ahzaab 36)

Moslams, in sommige dingen in het leven hebben wij een keuze en bij andere zaken niet. Zoiets mogen we niet vergeten. Of het nu gaat om de hoofddoek of om iets anders, wij moeten altijd op zoek gaan naar het beste antwoord. Als Allah en Zijn Profeet (saws) er iets over gezegd hebben, en het is overduidelijk, dan moeten wij er niet aan gaan twifelen. Twifelen over dingen die beantwoord zijn, is iets dat bij de huichelaars hoort. Als iets duidelijk is en je gaat twifelen, dan kun je uiteindelijk het goede gaan verbieden en het verbodene gaan doen. Moge Allah ons hier tegen beschermen.

Broeders en zusters, daarom is het belangrijk om te weten of er iets door Allah en/of Zijn Boodschapper (saws) over de hoofddoek is gezegd. Als dat zo is, moeten wij niet verder twifelen. Sommige mensen zeggen dat er niets staat in de Heilige Qoer'aan, maar dat is wel zo. Allah spreekt over doeken die de vrouw over zich heen moet laten hangen. Er worden ook nog twee redenen bij genoemd, namelijk dat de moslimvrouw zo beter te herkennen is van de niet-moslimvrouw. Daarnaast hoort de hoofddoek er voor te zorgen dat de vrouw niet wordt lastig gevallen. De hoofddoek moet dus bescherming bieden. Allah zegt, uitgelegd als:

Oh Profeet! Vertel jouw vrouwen, jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen dat ze iets van hun omslagdoeken over zich heen laten hangen. Op die manier zijn ze gemakkelijker te herkennen en worden ze niet lastig gevallen. Allah is Vergevingsgezind en Genadevol. (soera Al Ahzaab 59)

Dat is niet de enige keer dat het genoemd wordt. In de Heilige Qoer'aan staat ook, vertaald:

En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij met hun ogen naar beneden kijken, dat ze zich netjes gedragen en dat ze hun schoonheid niet zomaar mogen laten zien, behalve dat wat zichtbaar mag zijn. Ze moeten hun hoofddoeken helemaal tot over hun borst laten hangen... (soera An Nur 31)
Dit moet als er vreemde mannen bij haar zijn.

Naast de Woorden van Allah zijn er ook de Overleveringen van Rasoeloellah (saws). Eens zag hij de zus van Aïsha, toen ze een dunne, doorzichtige jurk droeg. De Profeet (zvmh) draaide zijn hoofd om en zei: **“Wanneer een vrouw de puberteit heeft bereikt, is met uitzondering van deze delen (en hij wees op**

zijn handen en gezicht) het laten zien van de andere delen niet toegestaan.”Ook heeft de Profeet (zvmh) gezegd dat het voor een vrouw niet goed is om kleding aan te trekken die op mannenkleding lijkt of als de vrouw zomaar geparfumeerd naar buiten gaat. Het is belangrijk om bescheiden te blijven.

Broeders en zusters, de hoofddoek is niet zomaar iets. Het maakt de vrouw duidelijk herkenbaar als moslim en hoort haar te beschermen. Voor de broeders onder ons, of een vrouw nu wel of geen hoofddoek draagt, weet ook dat wij ónze regels moeten kennen. Allah zegt dat we naar beneden moeten kijken en niet zomaar naar vrouwen moeten kijken. Let dus op waar je naar kijkt buiten op straat of als je thuis bent. Kijk met je ogen alleen naar het goede. Voor de zusters onder ons, denk goed na wat je met jouw leven wil bereiken. Als jij de Weg van Allah kiest, kies er dan ook écht voor. Als je een hoofddoek draagt, gedraag je dan ook als een moslim. Je bent herkenbaar geworden voor anderen dat je bij ons hoort. Zet jezelf en ons dan ook niet voor schut, maar draag jouw hoofddoek met trots en gedraag je als een moslim. Laat de wereld zien wie je bent en kies voor het beste.

Moge Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah de Verhevene ons op het juiste Pad houden. Oh Heer, vergeef wat wij verkeerd doen in het openbaar. Oh Heer, vergeef ons wat wij verkeerd doen in het verborgene. Heer, maak ons standvastig in onze keuzes. Heer, vergemakkelijk onze keuzes. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Rabb, bescherm de mensen tegen onrechtvaardige leiders. Moge Allah de Verhevene de pijn en zorgen van moslims, waar ook in de wereld, wegnemen. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.