

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Schepper van alles wat wij zien en wat wij niet kunnen zien. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve God, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het gebed en de vrede die wij uitspreken over onze geliefde Profeet Mohammed (saws). Dit 'sallallahoe alaihi wa sallam' wordt in het Nederlands meestal vertaald met 'zegeningen en vrede zij met hem'. Wij zeggen dit als we de naam van Mohammed (saws) gebruiken of horen. Ook bij het horen van de namen van andere profeten wensen wij hen vrede toe, maar in het geval van Mohammed (saws) is het net iets meer bijzonder, omdat wij ook vragen om een gebed over hem. Zo zegt Allah in de H. Qoer'aan, vertaald als:

Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de Profeet. Oh jullie die geloven, vraag om zegeningen voor hem en wens hem vrede toe. (soera al Ahzaab 56)

Verschillende Overleveringen vertellen over de beloning als we zegeningen en vrede uitspreken over Mohammed (saws). Zo heeft de Boodschapper van God (zvmh) gezegd: **“Voor elke keer dat iemand het gebed over mij uitspreekt, voor hem schrijft Allah daarvoor 10 beloningen voor op.”** Tien slechte daden worden uitgewist en degene die ze zegt, krijgt een hogere status bij Allah. De Profeet (zvmh) heeft over degenen die geen gebed over hem wensen dan ook gezegd dat het de gierigste van de mensen zijn. **Toen eens de engel Djibriel zei: “Moge Allah degenen weghouden die wel jouw naam horen, maar er geen gebed over doen!” heeft Rasoeloellah (saws) geantwoord met ‘amien’.**

Tijdens verschillende momenten wordt onze geliefde Profeet (zvmh) door ons gezegend en vragen wij om gebed en vrede voor hem. Dit gebeurt na de gebedsoproep, tijdens de preek, als je de moskee binnenkomt of verlaat, tijdens

smeekbedes en op verschillende andere momenten. Deze zegeningen over hem leveren degene die ze uitspreekt weer heel veel beloning op. Doe het dus vaak en vergeet ze niet. Het lijkt iets kleins, maar het is iets groots.

In een Hadith is verder overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: ***“Als je de gebedsoproeper hoort, herhaal dan wat hij zegt. Zend dan het gebed over mij, want degene die het gebed over mij stuurt, Allah stuurt een tienvoudig gebed naar die persoon. Vraag dan aan Allah voor mij een speciale plek in het Paradijs, speciaal voor bepaalde dienaren van Allah, en ik hoop dat ik er een van ben. Voor iedereen die die speciale plek in het Paradijs vraagt voor mij, is het mij toegestaan om te bemiddelen.”***

Ja broeders en zusters, er zijn veel Overleveringen die aansluiten bij het vers uit de H. Qoer'aan die uitleggen dat we de salaam, selaam en zegeningen over de Profeet (saws) moeten uitspreken. Iedere keer wordt er weer gesproken over grote beloningen. Ook betekent het dat de Profeet (saws) op de Dag van het Oordeel dan voor jou kan bemiddelen.

Een heel goede dag om het gebed en de vrede te vragen over Mohammed (saws) is vandaag, op vrijdag. In een Overlevering heeft Rasoeloellah (saws) daar namelijk over gezegd:

“Een van jouw beste dagen is de vrijdag. Op deze dag is Adam gemaakt en gestorven. Op deze dag wordt op de Bazuin geblazen en wordt alles weggevaagd. Stuur daarom veel zegeningen, gebeden en vrede over mij op deze dag, want dat wordt aan mij doorgegeven.”

Oh jullie die geloven, waar wij ook zijn, als wij de vrede, zegeningen en gebeden uitspreken over onze geliefde Profeet Mohammed (saws) dan wordt dit opgeschreven door engelen en aan hem overgebracht. Dit kan altijd en overal. Het vereren van de Profeet (zvmh) met vrede en zegeningen is namelijk niet iets dat op één dag in de week is of een speciale dag in het jaar moet gebeuren. Ook is het niet iets dat alleen in Medina bij zijn graf gebeurt. Nee, we hebben in verschillende Overleveringen gehoord dat het op verschillende momenten is en dat het niet uitmaakt waar je bent. Natuurlijk kan een speciaal moment, een speciale plek of een speciale dag jou er net iets meer aan herinneren dan op een ander moment, maar vergeet niet dat je het dus altijd en overal kan doen. Door je aan hem te herinneren, denk je aan wat hij goed heeft gedaan voor deze wereld en hoe Mohammed (saws) ook een voorbeeld voor jou is. Als je de zegeningen uitspreekt over hem en anderen horen dat, dan worden ook zij weer even herinnert aan de speciale plek die hij in