

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die geeft, Hij Die neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over doorlopende liefdadigheid, een sadaqa die blijft doorwerken, nadat wij deze gegeven hebben. Sadaqa wordt net als zakaat in het Nederlands ook wel 'aalmoes' genoemd, iets dat je dus aan een ander geeft uit liefdadigheid. In de H. Qur'aan vraagt Allah vaak aan ons om vrijgevig te zijn, om uit te geven op de Weg van Allah, want het geven van aalmoezen is een aanbedding. Aanbidden betekent niet alleen dat wat we in het gebed doen. Aanbidden is ook in de aalmoes, in het vasten, in de tak die je van de weg haalt. Aanbidden zit in het voelen en in het laten zien dat je gelovig bent. Als je Allah aanbidt, dan wil je echt met je hart op de juiste en de rechte Weg zijn. Daarom doe je wat je moet doen en je vraagt alleen aan jouw God, Hij die jou het echt kan geven. Het doen en voelen horen bij elkaar en dat samen maakt jou een moslim. Een moslim bidt niet alleen, maar doet méér. In Zijn Boek zegt Allah ook, vertaald als:

Zeg tegen mijn gelovige dienaren dat zij het gebed moeten blijven doen en van dat wat Wij hun hebben gegeven in het geheim en in het openbaar iets moeten weggeven, voordat er een Dag komt, waarop er geen handel of vriendschap meer bestaat. (soera Ibrahim 31)

Broeders en zusters, Allah geeft en Allah neemt. Geef van wat jij hebt gekregen. Deel het met anderen, voordat er een Dag komt dat er niets meer te delen is. Je wordt beloond voor wat je nu doet. Laat die kansen niet liggen, hoe klein het soms ook lijkt te zijn van wat je kunt doen. Je moet niet gierig zijn en het gewoon doen. Allah zegt:

Doe wat jullie moeten doen met godsvrees zoveel als jullie kunnen. Luister en gehoorzaam, en geef liefdadigheid weg, want dat is beter voor jullie. En

wie van jullie oppast voor hun eigen hebberige gierigheid, dat zijn degenen die succesvol zijn. (soera At Tagaboen 16)

Oh jullie die geloven, geef iets weg van wat Allah jou gegund heeft. Geef het aan je familie, de mensen die het nodig hebben, de zwakkeren. Wij moslims moeten vriendelijk zijn voor de schepselen van Allah, voor dat wat Allah gemaakt heeft. Wij moeten goed zijn, want Allah goed is voor ons. Dit gaat ons uiteindelijk ook zelf helpen, hier, maar zeker ook in het Hiernamaals. De liefdadigheid die jij nu weggeeft is als water op het vuur. Ieder van ons die hier zit en iedereen van de mensen hierbuiten maakt zijn of haar fouten. Wij zijn nu eenmaal niet perfect, maar het gaat er wel om wat je met die fouten doet. Allereerst moet je proberen de fout niet nog een keer te maken en door een beetje sadaqa te geven, door liefdadigheid, bedek je je fout. Je veegt het weer een beetje weg en maakt het goed met Allah.

Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: **“Bescherm jezelf tegen het vuur, ook al is het maar door het weggeven van een halve dadel.”** (Boegari, Moeslim) Hier horen we duidelijk dat als we ook maar iets doen wat voor ons of voor anderen misschien iets heel kleins lijkt, dat we niet moeten vergeten dat het uiteindelijk ons kan redden tegen de bestraffing van het vuur. Juist door iets weg te geven, wordt onze bestraffing met Gods Wil uiteindelijk minder of zelfs wel helemaal weggenomen. Je komt door iets weg te geven dus helemaal niet met lege handen te staan. Begrijp goed dat als je iets weggeeft dat het niet alleen voor dat moment is. Als wij bijvoorbeeld geld geven voor de bouw van een moskee, dan moet je snappen dat dat gebouw daar heel lang gaat staan. Alles wat daar gebeurt, komt dan een beetje dankzij jou. Jij hebt meebetaald. Daarom heeft de Profeet (zvmh) gezegd: **“Iemand die een moskee bouwt om reden van Allah, dan zal Allah de Verhevene voor hem een huis bouwen in het Paradijs.”** (Ibn Majah) Snap dus dat iets dat klein lijkt iets heel groots kan opleveren.

Dienaren van Allah, probeer zo dus de kansen in dit leven te zien als je iemand of iets kan helpen met in je achterhoofd dat je het voor Allah (swt) doet. De persoon die je helpt is geholpen en jij hebt het gedaan voor Allah. Je deed het, omdat je hoopt een beloning van Allah te krijgen. Kijk daarom bijvoorbeeld eens wat je kunt betekenen voor de verschillende soorten hulpverlening. Wij moeten zorgen voor onze ouderen en wij moeten zorgen voor onze kinderen. Investeer tijd of geld om anderen Qoer'aan te laten leren. Zoek uit welke islamitische stichtingen er bestaan die deze wereld een beetje mooier maken. Kom in beweging en laat zien waar jij voor staat. In een Overlevering heeft de Boodschapper van Allah (zvmh) gezegd: **“Het beste wat een mens voor zichzelf kan achterlaten zijn drie dingen: een goed en eerlijk kind dat voor hem bidt, een doorlopende liefdadigheid waarvan de beloning nog steeds bij hem komt na zijn dood en kennis die anderen na hem nog steeds goed kunnen gebruiken.”** (Ibn Hibbaan, Hassan) Regel deze zaken, voordat het te laat is. Pak jouw kansen vandaag nog die je gisteren hebt laten liggen. De dag dat jij gewassen wordt en naar het graf gedragen wordt kan morgen al zijn. Werk daarom nu nog aan jouw doorlopende liefdadigheid nu het nog kan.

Oh jullie die geloven, wij leven in deze wereld als een reiziger en geld is niet anders dan een hulpmiddel op die reis. Tijd tikt weg en werkt vaak alleen maar in jouw nadeel. Draai dat om! Zorg dat de korte tijd voor langere tijd gaat werken. Geef jouw geld nu uit aan dingen die je in het Hiernamaals niet kan kopen. Gebruik jouw tijd voor het goede op de Weg van Allah. Vergeet niet dat er een Dag komt die het verschil gaat zijn tussen de goede en de slechte kant, tussen het vuur en de eeuwige Beloning. Onthou, in jouw graf van morgen zijn tijd en geld evenveel waard als het zand in jouw graf. Op dat moment helpen alleen de tijd en het geld dat jij vandaag hebt gebruikt in de hoop op de beloning van jouw Heer, Allah, tot wie wij allen terugkeren. Laat het schijnbaar kleine van vandaag voor morgen groot worden. Ja, en onthou, Allah geeft en Allah neemt. Geef van wat jij hebt gekregen. Deel het met anderen, voordat er een Dag komt dat er niets meer te delen is.

Moge Allah de Onderhouder ons belonen als wij sadaqah uitgeven. Moge Allah de Voorziener ons belonen als wij de mensen helpen. Oh Allah, maak het makkelijk voor ons om zakaat en sadaqa te geven. Oh Allah, laat ons alleen het goede doen. Oh Allah, laat ons doen waar U van houdt. Ya Allah, breng ons naar het Paradijs. Ya Allah, breng de mensen naar het Paradijs waar wij van houden. Ya Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, vergeef ons als wij vergeten. Allahoema, laat ons de pijn van anderen niet vergeten, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of waar ook in de wereld. Ya Allah, neem hun pijn weg en breng onze oemma samen. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, laat de mensen wakker worden en oorlogen stoppen. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.