

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Voorziener, de Bezitter van de Macht. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de handel met Allah en de koop met echte winst. Wat wil dat zeggen? Dat is dat je, zagezegd, jezelf kunt verkopen aan Allah. Het is de beslissing die je maakt om voor Allah en de islam te kiezen, om op te geven wat hier op deze aarde is en zo de beloning van het Paradijs te krijgen. Allah zegt, vertaald als:

**Ja echt, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het Paradijs. Zij vechten op de Weg van Allah en zij doden en worden gedood, een Waarheid die staat in de echte Tora (Tawraat) en het echte Evangelie (Injil) en de Qoer'aan. En wie houdt zich meer trouw aan zijn belofte dan Allah? Word dus blij van de handel die je met Hem hebt gedaan. Dat is een geweldige overwinning.** (soera At Tauwbah 111)

Broeders en zusters, als wij kijken naar de vroegste tijd van de islam waarin de vrienden van de Profeet (zvmh) probeerden het perfecte leven van een moslim te hebben, dan zien we dat het een tijd was dat ze veel hebben opgegeven. Het weinige dat veel moslims in die tijd hadden hebben ze weggeven op de Weg van Allah. Zij hebben niet getwijfeld op het moment dat Rasoeloellah (saws) zich moest verdedigen tegen de vijanden die de onschuldige mensen van Medina, moslim of niet-moslim, aanvielen. Het was een tijd dat moslims wisten wat islam betekent. De islam was iets waar ze trots op waren, omdat ze wisten wat het betekent om een moslim te zijn. Tegenwoordig zien we wel dat iemand trots is op de islam, maar niet weet dat je jezelf aan Allah moet verkopen. Zij geven niet op wat van deze wereld is. Ze kiezen voor de wereld met een islamitisch tintje. Kiezen voor de islam en jezelf verkopen aan Allah betekent dat je je gedrag verandert en dat de wereld beter en veiliger wordt. Dat is wat Allah met deze

wereld wil, mensen in vrede en veiligheid laten leven, waarin ze kunnen kiezen voor de islam.

Mensen, Allah geeft ons en wij kunnen ons aan Allah geven. Daarom moeten we soms moeilijke keuzes maken, maar onthou voor Wie je het doet. Denk aan de beloning die je krijgt. Als je jezelf aan Allah geeft, dan moet je sommige dingen die je misschien gewend was om te doen niet meer doen. Verkocht is verkocht. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want uiteindelijk zijn wij mensen, gemaakt door Allah en wij zijn niet perfect. Op zo'n moment moet je weten waarom Allah jou geschapen heeft. Hij zegt:

**En ik heb de djinns en de mensen alleen maar geschapen, zodat ze Mij aanbidden.** (soera Adh Dhariyaat 56)

Oh dienaar van Allah, je bent gemaakt door Hem om Hem te aanbidden. Daar heeft Hij recht op. Het is iets dat gewoon logisch is en het hoort bij Allah. Het is oh zo belangrijk voor jouw leven en jouw leven zal echt veel minder makkelijk zijn als je dat niet doet. Hij maakte ons, Hij maakte jou, alleen maar om Hem te aanbidden. Dat is dan ook wat een echte moslim doet. Zijn of haar leven draait om Allah. Zo wil een moslim altijd op het rechte Pad blijven en wil hij of zij ook bij de moslims horen. Als je namelijk niet meer op de juiste Weg bent, dan hoor je bij de mensen die de Weg zijn kwijtgeraakt. Daar willen wij ver weg van blijven. Wij willen werken voor het Paradijs en op de weg daar naar toe doen wij het goede. Onze goede daden worden dan ook beloond door Allah (swt) en wat we er voor krijgen is een eeuwige beloning.

Mensen, als we ons afvragen hoe wij Hem moeten aanbidden, Hij die het aan ons vraagt, dan moeten we de Profeet en het voorbeeld van hem volgen. In de H. Qoer'aan staat:

**...Geloof daarom in God en Zijn boodschapper, de Profeet die niet kan lezen of schrijven, die in Allah en Zijn woorden gelooft. Volg hem, zodat jullie geleid zijn.** (soera Al Araaf 158)

Broeders en zusters, in de tijd van Rasoeloellah (saws) luisterden de mensen naar hem en pakte hun kansen om zo ook te verdienen wat er in het Hiernamaals is. In een Overlevering horen we dat er man was die naast een weesjongen woonde. ***In de tuin had de man een palmboom geplant, maar de jongen zei dat de boom op zijn grond stond. Daarom gingen ze naar de Profeet (zvmh) die erover een beslissing moest nemen. De Boodschapper van Allah (zvmh) ging kijken en kwam tot de conclusie dat de boom in de tuin van de man stond. Vervolgens werd de weesjongen heel verdrietig. De Profeet (zvmh) vroeg daarop aan de man: "Zou je de palmboom willen weggeven aan de jongen en een palmboom terug willen krijgen in het Paradijs?" De man weigerde. Aboe Darda zag hierin een kans en vroeg: "Oh Boodschapper van Allah, als ik de palmboom koop en hem aan de weesjongen geef, krijg ik dan een boom in het Paradijs?" De Profeet (saws) zei dat hij dan inderdaad een palmboom in al djennah zou krijgen. Aboe Darda ging daarom naar de***

**man en vroeg hem: “Wil je die boom aan mij verkopen in ruil voor mijn tuin?” Dat was een tuin met wel 600 bomen. De man zei dat dat goed was, want een boom waarover bij de Profeet (zvmh) was geklaagd, kon volgens hem nooit iets goeds hebben. Meteen ging Aboe Darda naar huis en zag zijn vrouw en zijn kinderen die in de tuin aan het spelen waren. Hij riep: “Laat de tuin! We hebben hem verkocht aan Allah!” Een paar kinderen hadden nog een dadel vast, maar Aboe Darda pakte de dadels en smeed ze terug de tuin in. “We hebben het verkocht aan Allah!” Later, toen hij bij een veldslag stierf, heeft Rasoeloellah (saws) zichzelf afgevraagd hoeveel schaduwrijke bomen Aboe Darda in het Paradijs zou hebben gekregen.**

Moslams, het leven zit vol keuzes en kansen. Allah vraagt aan ons om voor Hem te kiezen en niet het verkeerde te doen op deze wereld. Als wij onze ziel, onze onsterfelijke ik, aan Hem verkopen, dan krijgen wij zo'n onvoorstelbaar grote beloning in het Paradijs. Het is het kiezen om te werken aan een betere, een mooiere en een veiligere wereld. En mensen, wij zijn en blijven mensen op een wereld met veel verkeerde dingen om ons heen, maar behalve zwak zijn wij ook sterk. Het is een keuze die jij maakt. Het is de keuze die jij moet maken, met je hoofd en met je hart. Pas als je dat kunt, heb jij een deal met Allah gemaakt, de beste koop en verkoop die jij op deze wereld in dit leven kunt maken.

Moge Allah de Almachtige ons accepteren en aanvaarden als moslams die werken aan hun islaam. Moge Allah ons het goede in dit leven geven. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Ya Rabb, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, open de deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Moge Allah de pijn en zorgen van moslams, waar ook in de wereld, wegnemen. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma en maak onze oemma weer één. Oh Heer, laat ons niet anders dan als moslams sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.