

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die harten kan wenden zoals Hij wil. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het genieten van de aanbidding, de zoetheid van de ibadah. Het aanbidden van Allah kan in vanalles zijn; in het gebed, in het vasten, in het helpen van anderen, het bouwen van een moskee of de glimlach naar een kind, als het maar gebeurt, omdat je het voor Allah doet. Van die aanbidningen kun je genieten, omdat je weet dat Allah er van houdt. Alle mooie en goede dingen die we in de islam kunnen doen, moet jou als moslim dus blij maken. Je mag en je kunt daar van genieten. Islam is de religie die jou de dingen met het hart laat doen, dingen waarvan je blij en gelukkig wordt.

Moslims, wij doen wat Allah (swt) van ons heeft gevraagd en zoals Mohammed (saws) het ons heeft uitgelegd. In de H. Qoer'aan lezen wij, vertaald als:

Oh jullie die geloven, geef gehoor aan Allah en Zijn Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft en weet dat Allah tussen de mens en zijn hart komt. En echt, tot Hem gaan jullie verzameld worden. (soera Al Anfaal 24)

Wat wij hier horen is dat als wij willen geloven, we goed moeten luisteren naar wat Allah van ons vraagt om te doen. Als we dat doen, dan geeft dat ons leven. Als we dat doen, dan moeten we dat met hart ook willen, want, zoals we horen, Allah weet wat er in jouw hart is. Wat jij doet wat je moest doen, bijvoorbeeld jouw gebed, daarvan weet Allah of je er van hebt genoten. Ben jij opgestaan, omdat je móest bidden of omdat jij wíldte bidden? Ja broeders en zusters, wat een ander misschien ziet als vaste regels die moslims moeten doen, zijn het voor ons de dingen die ons blij maken en die ons zekerheid in het leven geven. Het geeft ons vooruitzicht op een goede toekomst. Ja, wij doen het, omdat wij weten hoe

dichtbij Hij die het vraagt bij ons is. Wat wij voor Hem doen, omdat Hij ons hoort en ziet, doen wij graag.

Mensen, Allah heeft ons niet verboden om te genieten. Er ligt een mooie wereld om ons heen, maar weet dat niet alles waarvan je zou kunnen genieten jou verder gaat helpen. Veel mensen trappen in de val van de wereld en genieten van iets dat alleen maar tijdelijk is. Deze mensen denken dat het volgen van de Wetten van Allah te zwaar is waar geen vreugde of blijheid bij komt kijken. Zij missen het heerlijke en het goede gevoel dat wij hebben als we weten dat we Allah tevreden maken. Zij voelen niet dat de regels veiligheid, warmte en zekerheid geven. En er is echt een manier van leven waarvan je kunt genieten én die Allah goedkeurt. De mens heeft geen drank, drugs, geld of nachten vol zinloos gepraat of gamen nodig om van het leven te genieten. Dat wat Allah van ons vraagt is goed voor ons en zorgt uiteindelijk voor goedheid en liefde. Als je dat inziet, dan geniet jij veel meer dan van wat tijdelijk een pleziertje is.

Rasoeloallah (saws) heeft gezegd: ***“Er zijn drie dingen dat als die binnen bij iemand zitten, dan proeft hij de smaak van het geloof, namelijk: dat hij van Allah en Zijn Profeet meer dan van de rest houdt; dat hij van een persoon houdt, alleen maar voor Allah; en dat hij het verschrikkelijk vindt om terug te keren naar het ongeloof, net zoals hij het verschrikkelijk vindt om in het Vuur te worden gegooid.”*** (Boechari)

Dit is zoiets belangrijks: houden wij van Allah meer dan van al het andere? Waarschijnlijk denkt iedereen dat dat zo is, maar dat moet je wel laten zien. Je kan niet van Hem houden en er niets mee doen. De Boodschapper van Allah (zvmh) heeft ons laten zien hoe dat houden-van dan moet. De liefde die in ons hart zit moet altijd verbonden zijn met Allah, ook als we van andere mensen houden. Het houden van Allah is de basis waarop de rest van jouw liefde voor wat dan ook is gebouwd.

Moslams, de liefde voor Allah en Zijn Boodschapper zijn zo belangrijk! Dat moet dus het begin van alles zijn. Hoe kan het dan nog zijn dat je meer liedjes uit je hoofd kent dan soera's? Hoe kan het dan nog dat je wel weet wie er bij Barça of Real voetballen, maar niet eens de namen weet van de kinderen van Mohammed (saws)? Als jouw liefde begint bij Allah en Zijn Boodschapper, dan zijn Facebookberichten en whatsappfilmpjes niet het eerste waar jij je nog druk om maakt. Nee, dan ga je je verdiepen en genieten van het leren van de islam en wordt al het andere langzaam onbelangrijk voor jou. Dát is pas het echte genieten waar je in het hier en in het Hiernamaals mee geholpen wordt. En natuurlijk, verlies niet het contact met de werkelijkheid van de wereld, maar vergeet nooit wat de basis is!

Dienaren van Allah, als wij kijken naar een van de belangrijkste momenten van de dag, het eerste waar de meesten aan denken als we het hebben over het aanbidden van Allah, dan hebben we het over het gebed. Omdat we dat zo vaak doen, zou je bijna vergeten dat het niet om het gebed zelf gaat, maar om het diepere, het oprechte contact met Allah. Het gebed is niet een oefening van de

sportschool, maar een reis van het hart. Eens zei de Profeet (zvmh) tegen Bilaal, de oproeper van het gebed: **“Oh Bilaal, geef ons onze rust in het gebed.”** Het moet ons dus ontspannen en rust geven. Het gebed was de zoetheid van de ogen van Rasoeloellah (saws).

Broeders en zusters, doe wat je doet, omdat je het voor Allah wil doen. Doe wat je doet met plezier en met liefde in je hart. Volg niet waar de wereld je gek mee maakt, maar volg de Weg van Allah. Volg de Weg zoals de Boodschapper van Allah (saws) het eeuwen geleden al aan ons heeft laten zien en zorg dat je in de wereld van nu dat een plek gaat geven. Doe dat met liefde en je zult zien dat je sterker wordt in je islam. Je wordt sterker in het achterlaten van wat Hij verboden heeft en sterker op het juiste Pad. Dat is het échte geluk, de blijheid die wij zoeken. Dat maakt dat je in deze wereld en dat wat hierna komt, het echte geluk gaat voelen waar zoveel mensen tegenwoordig naar zoeken. Wie of wat je ook bent, hoe hoog of hoe laag, hoe fout je ook bent geweest, laat de liefde in jouw hart. Geniet van het goede doen voor Allah, jouw Heer tot wie wij, jij en ik uiteindelijk eens op een Dag zullen terugkeren.

Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden als moslims die werken aan hun islam. Moge Allah onze harten vastleggen op Zijn religie en Hem gehoorzamen. Moge Allah met onze hulp de harten van de mensen openen die niet op het Pad van de islam zijn. Oh Allah, geef ons het goede in dit leven. Oh Allah, geef ons het goede in het Hiernamaals. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Allahoemma, breng ons naar het Paradijs. Moge Allah de pijn en zorgen van moslims, waar ook in de wereld, wegnemen. Ya Rabb, stop de fitna in onze oemma en maak onze oemmah weer één. Oh Heer, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.