

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Beschermmer, de Onderhouder. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het contact met je familie, en beter gezegd, de familie waar je een bloedband mee hebt. Dat zijn de mensen die altijd bij jouw familie hebben gehoord en blijven horen en niet de ooms en tantes die er later bij gekomen zijn door te trouwen met iemand van je familie. Ook die zijn belangrijk, maar op een andere manier, net als de familie van de persoon met wie je trouwt. Dat is islamitisch gezien een ander soort familie. In de islaam willen we in het algemeen wel goed zijn voor iedereen, maar daarbij is het belangrijk dat we weten dat we voor de bloedverwanten, je familie die altijd je familie was, extra ons best doen, altijd.

Moslims, de plek in de buik waar wij als baby groeien, heet in het Nederlands 'de baarmoeder'. Allah (swt) heeft in het Arabisch een van Zijn Namen aan het woord voor 'baarmoeder' gegeven. In dat Arabische woord zit de rahma van Allah, de barmhartigheid, de zorgzaamheid, al het goede, de liefde en de veiligheid die Allah ons altijd geeft. Allah heeft beloofd dat iemand die goed is met de band van de baarmoeder, de mensen die dus op die manier familie van elkaar zijn, dat Allah ook verbonden is met die persoon. Het is dus heel belangrijk dat je die band niet verbreekt en dat je niets slechts doet tegenover de mensen van je bloedverwante familie. Rasoeloellah (saws), van wie wij het voorbeeld proberen te volgen, heeft ook doe'a gedaan voor de mensen die via de baarmoeder familie zijn.

Oh jullie die geloven, wie zijn wij? Zeg mij, wie zijn wij? Allah heeft ons gegeven, Hij heeft ons onze families gegeven en onze families hebben ons uiteindelijk voor een groot deel gemaakt wie we zijn. Daar moeten we dankbaar voor zijn. Wat wij van hen leerden, goed of fout, heeft ons laten nadenken en gebracht waar we nu zijn. Ja, wie zijn wij zonder onze families? Daarom moeten we ze ook iets

teruggegeven. Zij zijn voor ons als moslims een speciale groep en Hij noemt jouw familie bij twee andere, belangrijke groepen waar je goed voor moet zorgen. Allah zegt namelijk, vertaald als:

**Geef de verwante familie, de arme mensen die het nodig hebben en de reizigers waar ze recht op hebben.** (soera Al Israa' 26)

Help je familie dus waar het kan en iedere cent die je aan hen besteedt wordt extra beloond. Bezoek je familie of laat eens wat vaker wat van je horen. We leven in een tijd waar ons zoiets heel gemakkelijk is gemaakt. Het zou dom zijn om die kansen te laten liggen. Stuur een appje of een mail en ook met de scooter, auto of vliegtuig is het niet meer zoals vroeger waarbij mensen dagen onderweg moesten zijn om familie drie dorpen verder te bezoeken.

Mensen, en hoe erg is het als familiebanden worden verbroken? Door stomme ruzies over geld of bezit zijn er hele families kapot gegaan. Uit trots praat een broer niet meer met zijn zus of praat een zus uit jaloezie niet meer met haar broer. Waar zijn we dan in vredesnaam mee bezig? Een ruzie van een dag loopt uit in een week, een week in een maand en een maand in jaren. Iemand die misschien een tijdje geen contact meer heeft gehad met zijn of haar familie schaamt zich zo dat hij of zij niet meer de eerste stap durft te zetten... dit is de wereld die wij zelf gemaakt hebben. Dit is ver van de islam, heel ver van wat Allah aan de mensen heeft gevraagd. In Zijn Boek zegt Hij, uitgelegd als:

**Als je de kans had, zou je dan chaos in het land brengen en je familiebanden doorsnijden? Dat zijn nou de mensen die God vervloekt, die Hij doof heeft gemaakt en hun zicht heeft verblind.** (soera Moehammed 22-23)

Lieve mensen, pak daarom de draad weer op. Stap op elkaar af en laat er liefde zijn tussen de mensen die je zelf niet hebt gekozen. Geloof in jouw familie! Hou van jouw familie! Hou van jouw familie, omdat Allah dat van jou vraagt. Zolang jij jouw familie niet geeft waar ze recht op hebben, heb jij een serieus groot probleem. Hoe denk jij het Paradijs binnen te komen? Daar sta je dan met al je gebeden in de lange nachten, het geld dat je aan de armen hebt gegeven, de lange dagen van het vasten en de moeite die jij deed om Zijn Huis in Mekka te bezoeken. Maar alsnog word je geweigerd, omdat je je moeder bent vergeten, achter de rug van je vader hebt geroddeld en je broers en zussen niet hebt geholpen toen ze daar om vroegen. Nee, dit is ver van wat Allah van ons vraagt! Je moet je bloedbanden met je familie goed onderhouden. Het is een namelijk stukje van jouw islam. Ook heeft de Profeet (zvmh) gezegd: **“Als je niets tekort wil komen in het leven en een lang leven wil hebben, moet je een goede band houden met je bloedverwante familie.”** Of ze nou goed of slecht zijn, moslim of geen moslim, het is en blijft familie en familie heeft nou eenmaal recht op jou.

Broeders en zusters, Allah beloont de mensen die goed zijn met hun familie in het Hiernamaals en hier op aarde. Met Gods Wil is jouw beloning voor wat jij voor

hen deed het Paradijs. Maar pas op, dat geldt ook andersom. Mensen die niet goed omgaan met hun familie komen hier én in het Hiernamaals in grote problemen. Het laat zien hoe onbetrouwbaar óf hoe betrouwbaar je bent. Het is een stukje van de goedheid van Allah om goed te doen. Hoe je met je bloedverwanten omgaat is een stukje aanbidding, een stukje van het mooie van de islam en je moet het zien als een verplichting. Ja, weet dat als jij de band met je familie verbreekt, dat Allah de band met jou verbreekt. Broeders en zusters, bezoek daarom je familie in goede en in slechte dagen; bij huwelijk, geboorte, ziekte en begrafenissen. Bezoek je familie, omdat de zoon schijnt of bezoek je familie, omdat het regent. Help ze met goede adviezen, zeg ze dat je van ze houdt. Nee, vergeet hen nooit! Nee, vergeet nooit waar jij vandaan bent gekomen. Vrienden kies je, maar familie heb je.

Moge Allah de Verhevene onze familieleden vergeven voor de fouten die zij maakten. Moge Allah ons vergeven hoe wij met onze familie zijn omgegaan. Moge Allah ons belonen voor hoe wij met onze familie zijn omgegaan. Ya Allah, open de Poorten van het Paradijs voor onze familieleden. Ya Rabb, open de Poorten voor onze broers en zussen. Ya Rabb, open de Poorten voor onze ooms en tantes. Ya Rabb, open de Poorten voor onze opa's en oma's. Ya Rabb, open de Poorten voor onze kinderen. Ya Rabb, open de Poorten voor onze ouders. Heer onze God, dank U voor onze families en beloon hun goedheid. Moge Allah de pijn en zorgen van moslims, waar ook in de wereld, wegnemen. Ya Rabb, stop de fitna in onze oemma en maak onze oemmah weer één. Ya Rabb, geef ons vrede. Oh Heer, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.