

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die alles geeft, Hij die alles neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de wereld met het wereldse en het eeuwige Hiernamaals. Allah (swt) heeft de wereld, maar ook het Hiernamaals gemaakt, met alles wat er in en erop is. Ook wij mensen zijn door Hem gemaakt en wij hebben van God een opdracht meegekregen. Het is een test voor ons. De wereld met het wereldse is waar we die test hebben, in dit leven met alles wat wij kunnen gebruiken in de tijd dat wij hier op aarde zijn. De wereld is niet voor iedereen hetzelfde; de een die rent voor zijn leven, de andere wandelt heel rustig voorbij. De een die denkt alleen aan geld, de andere laat alles los. Het is nu juist de kunst om het wereldse zó te gebruiken dat het je in het Hiernamaals gaat helpen. Als jij dat kunt en kiest voor het Hiernamaals, en het is een kwestie van geduld, maar dan ga jij bij de winnaars horen.

Broeders en zusters, de wereld van hier en het Hiernamaals horen bij elkaar, maar ze hebben een haat-liefdeverhouding. Als je teveel aandacht geeft aan de een, dan wordt de ander jaloers. Ergens in het midden tussen die twee moet jij jouw weg zien te vinden om uiteindelijk in het Hiernamaals beloond te worden. Dat doel moet je voor ogen houden. De test van het leven hier is voor de beloning dáár. Allah zegt niet voor niets, vertaald als:

Dit tegenwoordige leven is niets anders dan tijdverspilling en een spel, maar het huis van het Hiernamaals, dat is het échte Leven! Konden zij dat maar eens begrijpen!(soera Al Ankaboet 64)

Je moet dus oppassen dat je niet teveel focust op het Hiernamaals en vergeet om de test hier op aarde goed te doen. Het andere gevaar is dat je te druk bezig bent met je leventje hier en dat je vergeet dat je moet werken voor het Hiernamaals. Mensen die dat doen en alleen voor de wereld werken, die verliezen beide als ze

sterven. De wereld waar ze voor hebben gewerkt, kunnen ze niet meenemen en voor het Hiernamaals hebben ze niets verdiend. Daarom moet een moslim die een moslim wil zijn, de rechten geven aan het huis van hier én voor het huis van daar. Want broeders en zusters, er komt een Dag, de Laatste Dag, de Dag van het Oordeel, waarop alles voorbij is. Alles is voorbij... en wat heb je dan verdiend? Allah schudt ons wakker als Hij ons in Zijn Boek waarschuwt met de Woorden, vertaald:

Maar als de grote ramp komt, de Dag dat de mens zich herinnert dat wat hij heeft gedaan en het moment dat het vlamme Vuur te zien is voor degenen die het zien, dan is de eindbestemming voor de overtreder die niet wilde luisteren en die het leven van deze wereld het belangrijkste vond, het Vuur van de hel. Maar wie bang was om voor zijn Heer te komen staan en die zichzelf weg hield van verkeerde gevoelens, voor diegene is de Paradijsstuin zeker de plek waar hij zal zijn. (soera Al Nazi'aat 34-41)

Oh jullie die geloven, bedenk hoe kort dit leven is tegenover de eeuwigheid. Is het dat dan allemaal waard? Het leven is als iemand die we weg zien lopen en waar we eigenlijk alleen nog maar de rug van zien. Het is voorbij en komt niet meer terug. Als je moeilijkheden hebt in je leven, weet dan dat die achter je liggen of achter je komen te liggen en bedenk vooral, je kunt beter hier problemen hebben dan in het Hiernamaals.

In de Heilige Qoer'aan horen we over de vele profeten en wijze mensen die ons waarschuwen voor wat komen gaat. Sommige mensen en volkeren luisterden, anderen weigerden de Waarheid te geloven. In de familie van de farao van Egypte, die niet naar de profeet Moesa (as) wilde luisteren, horen we dat een van de gelovige familieleden de wijze woorden zegt tegen de mensen die niet wilden geloven:

“Oh, mijn volk, volg mij, ik zal jullie naar de rechte Weg brengen. Oh mijn volk, dit leven van deze wereld is alleen maar een tijdelijk pleziertje; en het Hiernamaals is het echte, blijvende thuis. Wie kwaad doet, krijgt precies hetzelfde terug, maar wie goed doet, man of vrouw, en gelovig is, die gaat het Paradijs binnen en krijgt alles zonder afrekening. En oh mijn volk, hoe kan het toch dat ik jullie uitnodig om gered te worden en dat jullie mij uitnodigen voor het Vuur?” (soera Al Ghafir 38-41)

Dienaren van Allah, op die Dag, Yaum al Qiyama, helpt spijt niet meer. Je moet er nu iets voor doen. Allah zegt:

Op die Dag wordt de hel binnen bereik gebracht en op die Dag zal de mens de waarschuwing willen volgen, maar hoe kan de waarschuwing hem dan nog helpen? Hij zegt dan: “Oh, had ik in mijn leven maar iets gedaan!” (soera Al Fadjr 23-24)

Ja, de mensen die nu niet willen geloven gaan op die Dag willen dat ze niets anders dan zand waren. Denk nu niet, ik ben moslim, mij overkomt zoiets niet.

Nee, moslim-zijn is iets dat je moet doen. Daar hoort iets bij, daar moet je voor werken. Dat wat je dóet in dit leven, dat zorgt voor jouw beloning in het Hiernamaals, niet dat wat je bént.

Mensen, heb godsvrees, weet dat er een Dag komt en doe wat Allah aan jou vraagt. Bescherm jezelf, bescherm je familie en bescherm de mensen om jou heen. Doe je ding hier en bereid je voor op wat komt. Sta met je voeten op de aarde en met je hoofd in de hemel. Weet dat deze wereld eindig is en het Hiernamaals is eeuwig. Waar je ook gaat of wat je ook denkt, ons leven, mijn leven, jouw leven heeft een einde en dat is zeker. Misschien heb je op zaterdagmorgen nog gewerkt en heeft niemand het gemerkt dat de Engel van de Dood zijn afspraak met jou nog geen uur later is nagekomen. Ja, wij gaan allemaal. Benut daarom de tijd die je nu gegeven is, benut het op goede en op slechte dagen. Neem afstand van je fouten en laat ze achter je om zo uiteindelijk een van de gelukkigen, een van de bewoners van het Paradijs te worden.

Moge Allah de Verhevene ons deze wereld op de juiste manier laten gebruiken. Moge Allah de Verhevene onze slechte daden vergeven en de goede daden belonen. Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor het leven dat zij ons gaven. Oh Allah, open onze harten voor dit leven. Oh Allah, open onze harten voor wat wij krijgen. Oh Allah, help ons en sterk ons. Oh Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Moge Allah de Almachtige ons helpen Hem te vrezen. Ya Allah, bescherm ons tegen de bestraffing in het graf. Ya Allah, laat ons doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Moge Allah de Verhevene de pijn en zorgen van moslims, waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Ya Rabb, stop de fitna in onze oemma en maak onze oemmah weer één. Oh Heer, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.