

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die alles een eigen vorm geeft en deze daarna in de juiste richting leidt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de geschiedenis van Moesa (as) en firaun, de onrechtvaardige heerser van Egypte. De verhalen over de profeten zijn waar de mensen die nadenken veel van kunnen leren. Allah heeft in Zijn Boek vaak het verhaal van Moesa terug laten komen, soms in kleine stukjes, soms in grotere delen. Laten we leren van de lessen die daar uit te halen zijn. We horen over een machtige leider die zo voorzichtig met Moesa omgaat. Allah (swt) zorgt er zelfs voor dat deze tiran, deze onrechtvaardige man de kleine Moesa in zijn paleis laat wonen, dat firaun hem te eten en te drinken geeft, een bed om te slapen en hem zijn kleding en onderdak geeft. Ja, firaun is als een vader voor hem. Deze man die denkt dat hij de grootste ter wereld is, voedt zo degene op die hem uiteindelijk ten val brengt. Hoor hoe Allah Zijn Plan hier in deze geschiedenis samenbrengt.

Broeders en zusters, het levensverhaal van Moesa begint in de tijd dat het volk van Israël in Egypte woont en als slaven moeten werken voor de farao en de Egyptenaren. De farao besluit om de pasgeboren jongetjes van het volk te laten vermoorden, omdat hij bang is geworden voor hen. Zo heeft hij een droom gehad dat er een man komt uit het volk van Israël die hem uiteindelijk zal doden. Daarom wil hij het volk verzwakken, maar om er voor te zorgen dat er in de toekomst toch genoeg sterke mannen zijn, worden de jongetjes het ene jaar wel vermoord en het jaar erop niet. Als Mozes geboren wordt, legt de moeder de kleine jongen in de rivier in opdracht van Allah. Dan drijft de kleine Moesa in de rivier, gevolgd door zijn zus, en komt zo terecht bij de vrouw van de farao. Zij gaat met de baby naar firaun en haalt hem over de jongen te verzorgen. Als de baby gevoed moet worden, komt zijn zus en zegt:

**“Zal ik jullie de mensen van een huis aanwijzen die namens jullie voor hem zorgen en die hem goed behandelen?”** (soera al Qasas 12)

Allah zegt vervolgens daarop, vertaald als:

**Zo hebben Wij hem teruggegeven aan zijn moeder, zodat ze weer blij zou worden en niet verdrietig hoefde te zijn en zodat ze zou weten dat het waar is wat Allah belooft.**(soera al Qasas 13)

Zo beschermt Allah de profeet Moesa in het hol van de leeuw, terwijl zijn eigen moeder hem voedt. Jaren gaan voorbij, totdat Moesa op een dag een man van zijn eigen volk helpt tegen een Egyptenaar. Zonder dat hij het wil, slaat hij de Egyptenaar dood. Hij krijgt spijt en vlucht weg. In een ander land probeert Moesa een nieuw leven op te bouwen. Hij trouwt en krijgt kinderen. Als hij op een dag in de verte vuur ziet en dat wil halen, hoort hij een stem:

**...“Oh Moesa, ik ben Allah, de Heer van de Werelden. Gooi je stok op de grond.”...** (soera al Qasas 30-31)

God stuurt Mozes dan als Boodschapper van de ware religie naar de farao. Samen met zijn broer gaat hij naar het paleis van de farao en spreekt met hem op een goede en zachte manier, ookal is firaun een boze en slechte man. Laat ons daar iets van leren... Hij vertelt firaun dat hij gestuurd is door Allah, de Heer van iedereen, de godheid van de aarde en de Hemel en alles wat daar tussenin is. Firaun lijkt het maar niet te willen snappen, omdat hij zichzelf als de grootste en geweldigste ziet. Hij wil niet begrijpen dat hij niets meer is dan een gewoon mens en bedreigt Moesa. Moesa, een boodschapper van Allah, laat zich niet van de wijs brengen. Dat maakt firaun gek en hij zegt dat alles in Egypte in zijn hand is; zelfs de rivieren en het water ervan heeft hij in zijn macht, zo zegt hij. Hij weigert te accepteren dat wat Moesa hem vertelt.

Oh jullie die geloven, weet dat Allah geen volk straft, voordat het gewaarschuwd is. Het Egypte van firaun wordt geplaagd door hoogwater en door droogte, door mislukte oogsten, door kikkers, sprinkhanen en luizen, en door het water in rivieren en putten dat in ondrinkbaar bloed verandert. De Tekenen van Allah zijn overduidelijk! Er wordt gezegd dat Moesa daarna toestemming vraagt om een bepaald feest te mogen vieren en firaun gaat akkoord. Daarop zegt Moesa in opdracht van Allah tegen zijn volk om in het diepste geheim te vertrekken naar Palestina. Zo vluchten de gelovigen die nacht voor de tiran met al zijn onrecht.

Als firaun erachter komt dat zij vertrokken zijn, is hij woedend en zet met zijn soldaten de achtervolging in. Dan op het moment dat Moesa en het volk van Israël voor een zee staan, zijn de soldaten van firaun al achter hen. De vluchtelingen hebben geen schepen om de zee over te steken of wapens om zich te verdedigen. De keuze lijkt niet anders te zijn dan te verdrinken of te worden afgeslacht door de meedogeloze farao. De harten van de mensen trillen van angst, maar op dit moeilijke moment twijfelt Moesa niet. Hij heeft alle vertrouwen in Allah, want God verlaat Zijn dienaren niet. Allah zegt hierover in de H. Qur'aan, vertaald als:

**Moesa zei: "Mijn Heer is met mij. Hij zal mij leiden." Toen openbaarden Wij aan Moesa: "Sla op de zee met je staf." Daarop opende de zee zich in tweeën en elk gedeelte was als een grote berg... En Wij hebben Moesa gered en allen die bij hem waren. Daarna verdronken Wij de anderen (de Egyptische soldaten en faraon). Hierin is zeker een Teken, maar toch willen de meesten van hen niet geloven... (soera As-Sjoe'ara' 62-68)**

De farao die had gezegd dat hij de macht had over het water, verdronk zo om te bewijzen dat hij ook daarover geen macht had. Zo was bani Israïel gered en trok veilig verder door de woestijn naar Palestina.

Mensen, hoor dit verhaal van de profeet Moesa en de arrogante farao. Firaun wilde niet luisteren en zie wat er met hem gebeurde. Hoor de vernedering dat de farao de kleine Moesa zélf opvoedt, hoe het hart van de vrouw van de farao smelt voor deze jongen, hoe faraun investeert in zijn eigen ondergang. Ja, Allah is de beste Plannenmaker. Hoor hoe Moesa alleen de beste en zachte woorden gebruikt om faraun te waarschuwen. En moslims, voel in dit verhaal de zekerheid die Allah jou geeft, ookal twijfel je soms. Allah geeft ons zoveel en als wij het juiste volgen, volgen wij het beste. Allah helpt, Allah geeft kracht, Allah is met de goede mensen.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen onrecht. Oh Allah, geef ons rechtvaardige leiders. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, open de ogen van hen die Uw Weg afwijzen. Allahoemma, geef ons geduld. Allahoemma, geef ons kennis. Ya Allah, ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van onze broeders en zusters in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Rabb, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Heer, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.