

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Blijvende, de Eeuwige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het einde van het islamitisch jaar. In het jaar 1 van onze kalender verhuisde Mohammed (saws) van Mekka naar Medina, de Stad van de Profeet, en vanaf dat moment hebben wij onze eigen jaartelling, waarbij we gebruik maken van de maan. Deze vrijdag is de laatste vrijdag van het jaar 1437. Het islamitisch Nieuwjaar is niet iets wat we vieren, maar het is wel een moment dat we kunnen nadenken over het jaar dat geweest is en het jaar dat voor ons ligt.

Oh beste broeders en zusters, de nacht komt na de dag en na de dag komt de ochtend. Ieder moment brengt ons dichterbij het einde, dichterbij ons einddoel. Op een dag verlaten wij het huis van het leven en komen wij binnen in het huis van de beloning. Dat heb je nu nog zelf in de hand. Dit leven is als een reis en die reis is niet het doel. Nee, deze wereld ligt achter je voor je het weet en het Hiernamaals ligt dichterbij dan je denkt. Pas dus op als je bezig bent met het wereldse, pas op met het verzamelen van geld en al het andere dat je toch niet mee kan nemen in jouw graf. Werk voor de toekomst, jouw échte toekomst. Het wereldse werk van vandaag is zonder beloning, terwijl de hemelse beloning van morgen zonder is dat je niet hoeft te werken. Doe dus iets voor die beloning en zet je daar voor in in plaats van voor de dingen die verloren gaan. Doe het, voordat de tijd voorbij is. Het leven is als een schip dat maar doorvaart en jij kunt niets anders dan meevaren.

Broeders en zusters, dit jaar is bijna voorbij. Fouten van dit jaar liggen achter jou. Over een paar dagen is er een nieuwe maand, een nieuw jaar, een nieuw begin. Zoals ieder uur en iedere dag niet meer terugkomt, komt ook dit jaar niet meer terug. Bedenk je de goede en de slechte dagen. Denk terug aan ramadhaan en de hadj. Wat deed jij dit jaar? Denk eens aan hoe moeilijk veel mensen het

hebben gehad, bijvoorbeeld onze broeders en zusters in Syrië en Palestina. Hoeveel mensen hebben niet keihard gewerkt, maar amper iets verdiend? Hoeveel kinderen zijn dit jaar hun ouders verloren en hoeveel vrouwen zijn alleen achtergebleven? Ja broeders en zusters, en hoeveel mensen zijn afgelopen jaar naar hun laatste rustplaats gebracht? Hoeveel plannen en goede voornemens hadden zij misschien wel niet, maar konden het niet meer, omdat de dood sneller was dan dat zij hadden bedacht. Daarom, als je verstandig bent, bescherm jezelf dan tegen dat wat komt en werk hard voor de Dag die komt, de Dag van het Oordeel.

Mensen, er is niets of niemand die blijft, alleen Allah. Wie van jullie zou dat kunnen ontkennen? Daarom waarschuwt God ons als Hij zegt, vertaald als:

Alles wat op aarde is zal vergaan. Alleen het Aangezicht van jullie Heer blijft eeuwig voortbestaan, de Bezitter van Grootseid en Eer. (soera Ar Rahmaan 26-27)

Oh jullie die geloven, doe verstandig en verlies geen tijd. Maak je klaar voor wat komt. De tijd die je hier gebruikt voor jouw islaam, krijg je terug in het Hiernamaals. Ons leven is zo kort en de dood zo dichtbij. En voor ieder van ons maakt het niet uit, of je nou kort of lang leeft op deze mooie aarde, de datum staat toch al vast. Zoals Noeh (as) al heeft gezegd, en hij leefde 950 jaar, dat het leven als een deur is waar je in en uit gaat. Zo snel is het voorbij. Reken daarom met jezelf af, voordat er met jou wordt afgerekend, voordat je véél spijt hebt van dat wat je deed. Allah heeft Zijn Rechten die wij Hem moeten geven: bid daarom, vast en geef de aalmoes aan de mensen die er recht op hebben en bezoek Zijn Huis in Mekka, de Moeder van alle steden. Doe wat de islaam van jou vraagt. Doe wat moet en doe wat extra. Doe wat je doet met een goede intentie. Doe wat je doet alleen voor Hem, jouw Heer die recht heeft op wat jij doet. Vergeet ook niet dat wat jij níet doet, achterblijft als een schuld die je ooit moet goedmaken.

Moslims, wij nemen afscheid van een jaar en wij verwachten het nieuwe jaar 1438. Niemand van ons weet het: maakt hij of zij dit jaar af of niet? Dagen komen en dagen gaan. Hoe gezond we vandaag ook mogen zijn, wij weten niet wat de dag van morgen brengt. Onze geliefde Profeet (zvmh) heeft ons al als advies meegegeven: **'Leef als een reiziger.'** Ja, wij moeten leven met het moment dat we hebben. We moeten doen, voordat we ziek worden. We moeten doen, voordat we oud zijn. Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen. Wat je 's morgens hebt verlaten, kan er 's avonds niet meer zijn.

Oh mijn lieve broeders en zusters, jullie moeten weten dat dit jaar net als alles een getuige is tegenover ons. Wat hebben wij gedaan én wat hebben wij niet gedaan. Waar heb je dit jaar naar gekeken en waar heb je naar geluisterd? Ben jij wakker geschud toen de mensen van hun huizen en kastelen naar hun graven werden gebracht? Heb je toen nagedacht dat ook jij ooit een laatste huis gaat krijgen? Hoeveel mensen er uiteindelijk ook vóór jou gaan in de dood, ooit zal hij jou ook bereiken. Komende maand, moeharram, is de sleutel van het nieuwe jaar. Probeer deze maand te vullen met gehoorzaamheid naar Allah. Adviseer elkaar

en praat over de dood, zodat je goed voorbereid bent en niet arrogant wordt. Denk niet dat je een lang leven hebt, want zelfs 100 jaar is kort op de eeuwigheid. Hoop niet op wat achterblijft, maar op de vergeving van Allah, want er komt een keiharde afrekening, waar een pasgeboren kind grijs van zou worden! Kun je je voorstellen dat als de gehoorzame mensen bang worden, wat denk je dan van de mensen die amper iets voor hun islaam doen? Ja, je denkt misschien dat het ver weg is, maar het is heel dichtbij. Maar geef niet op, geef nooit op. Juist op het moment dat je denkt dat alles verloren is, keer terug naar Allah en luister naar Zijn woorden als Hij zegt:

Oh Mijn dienaren! Als jullie slecht zijn geweest tegenover jullie zelf, moeten jullie de hoop niet opgeven op de Goedheid van Allah. Allah vergeeft alle zonden. Hij is de Vergevende, de Barmhartige. (soera Az Zoemar 53)

Moge Allah de Verhevene ons onze tijd goed laten gebruiken. Moge Allah ons genoeg tijd geven om onze slechte gewoontes te veranderen. Ya Allah! Geef ons tijd! Ya Allah! Vergeef ons de tijd die wij ooit hebben verspild. Ya Allah, open onze ogen voor de kansen die we van U krijgen. Oh Allah, laat ons op een dag de Paradijstuinen binnengaan. Moge Allah ons tijd geven. Ya Allah, ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van onze broeders en zusters in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.