

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Blijvende, de Eeuwige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over soera Al 'Asr. De naam kan verwijzen naar een tijd, de namiddag, het moment dat wij ook het namiddaggebed bidden. Het kan verschillende betekenissen hebben, maar in de meeste vertalingen wordt uitgegaan van 'de tijd'. Als we deze korte soera helemaal uitleggen, kan het vertaald worden als:

Bij de tijd. Echt waar, de mens is te midden van verlies, alleen niet degenen die geloven en goede daden doen, en elkaar helpen met de Waarheid, en helpen met geduld. (soera Al 'Asr 1-3)

Oh beste broeders en zusters in het geloof, Allah zweert hier dus bij 'al 'asr', zoals Allah in Zijn Boek een aantal keren zweert. Als we in deze soera kijken, en er vanuit gaan dat Hij zweert met de tijd, dan zegt God meteen na het zweren dat er rondom de mensen dingen zijn, waardoor ze verliezen. In dit leven op deze wereld moeten we goed opletten, want we zijn omringd met verlies. Meteen daarna maakt Allah een uitzondering. Niet alle mensen, want Hij noemt in deze soera vier uitzonderingen, namelijk de mensen die verbonden zijn met geloof, het goede, de Waarheid en geduld. Het is dus belangrijk dat we daar aan werken, dat wij bij die uitzonderingen horen. Wij moeten vasthouden aan ons geloof, wij moeten het goede doen, elkaar helpen met de Waarheid en onszelf en anderen aansporen om geduld te hebben.

Ja, in deze soera staat een duidelijke en grote waarschuwing. Wij, jij, ik... wij staan te midden in de wereld waarin het makkelijk is om het verkeerde te doen en om te verliezen. Een van de grote imaams, As Shafi, zou ooit gezegd hebben dat als ieder mens zou nadenken over wat Allah in deze soera zegt, dat het dan

genoeg zou zijn geweest voor die persoon. Het lijken maar wat korte zinnen waar misschien veel van ons mee bidden, omdat het een korte soera is, maar beste broeders en zusters, sta eens stil bij hoe zwaar de waarschuwing is die wij hier mee krijgen. Sta stil bij hoe jij bij de uitzonderingen kunt horen.

Oh jullie die geloven, wij moeten altijd bezig zijn met onszelf te verbeteren. Dat maakt ons een moslim. Moslim betekent 'iemand die islaam dóet'. Het is belangrijk dat we daarom in beweging blijven. Als we nadenken over gisteren, dan moeten we onszelf vandaag verbeteren. Niet hetzelfde, nee, vandaag willen we een stapje beter en meer dan gisteren. We moeten bang zijn voor de tijd die we verliezen, bang zijn voor dat wat we vandaag hebben gedaan níet dat stapje beter, dat stapje extra, is geweest. De echte gelovigen onder ons zijn verdrietig als ze van zichzelf niet weten of ze zichzelf tegenover gisteren hebben verbeterd. Hoe langer de echte gelovige leeft, hoe meer goede daden hij of zij dan heeft gedaan. Iemand die zo is, ja, voor die persoon is het leven beter dan de dood, want hoe langer hij of zij leeft, hoe meer beloning deze persoon uiteindelijk ontvangt.

Moslams, ook onze geliefde Profeet (zvmh) heeft Allah hier om gevraagd in een smeekgebed. Wij moeten aan Allah ook vragen dat wij meer goede daden mogen en kunnen doen. Zo vermeerdert onze beloning bij onze Heer. Smeek ook dat de dood eerder komt dan dat het aantal slechte daden gaat toenemen. Het verkeerde sluipt zonder dat we het weten makkelijk in ons leven. Beetje bij beetje verliezen wij wat we ooit waren, totdat we nog maar in weinig een moslim lijken te zijn. Als dan de dood jou overvalt en je in je graf ligt, weet dan dat je geen tasbih meer kunt doen, geen moment meer de Qoer'aan kunt pakken om te lezen en hoe graag je ook nog één gebed zou willen doen, het kan niet meer. Het is voorbij. Weet dat er nu mensen in hun graven liggen die de wereld met alles wat er in is zouden willen ruilen voor zoiets. Daarom, denk na en doe goed in jouw islaam. Deze wereld is echt ooit afgelopen. Hoe somber het misschien ook klinkt, maak je klaar voor het einde en bereid je goed voor. Iedere maand die voorbij is gegaan, iedere week die achter je ligt en iedere dag die niet meer terugkomt: het gaat van jouw leven af en brengt je dichterbij het einde. De beste van ons is die een lang leven heeft en het goede heeft gedaan. De slechtste van ons is degene die wel een lang leven heeft, maar alleen het verkeerde deed. Uiteindelijk gaat dat het verschil zijn tussen de mensen die beloond worden voor gehoorzaamheid en goed doen en de mensen die gestraft worden, omdat ze het slechte deden en het goede lieten liggen.

Mensen, hoe vaak horen we wel niet: 'Die en die is dood.' Ja, herinner je dan: het leven is heel dichtbij de dood. Ooit zullen de mensen ook over jou zeggen: 'Die is dood.' Reken daarom met jezelf af met wat je in het verleden, misschien zelfs gisteren nog, hebt gedaan. Ooit komt er een Dag dat als je geen vergeving hebt gevraagd, het alsnog wordt afgerekend. En vergeet ook niet als je góed hebt gedaan, bedank dan Allah en zeg 'al hamdoe lillah'. Op de momenten dat je je dan bedenkt dat wat je niet goed hebt gedaan, vraag dan vergeving. Ja broeders en zusters, dit zijn de laatste jaren, weken, misschien zelfs wel de laatste dagen van jouw leven om jezelf te redden. Het klinkt hard, maar echt, wij raken dit leven

ooit kwijt. Ja, word wakker en heb godsvrees! Gehoorzaam Hem! Wij moeten goed doen en de andere mensen zeggen goed te doen, je familie, je burens en jezelf voorop. Hou op met tijd verspillen van onzinnige tv-programma's, treitervloggers op youtube en wazige complottheorieën. Hou jezelf bezig met het verbeteren van jezelf, met islaam en doe het goede.

Broeders en zusters, er is geen tijd te verliezen om wakker te worden, om te doen en om je gewoontes te veranderen. Werk aan jouw geloof, doe het goede en spoor aan tot de Waarheid en geduld. Niet morgen, maar vandaag! De beste tijd is de tijd voor Allah, help je familie en de mensen nu het nog kan. Er is niemand die jou kan garanderen wanneer jouw tijd is afgelopen. Vergeet niet dat met alles dat je van Allah krijgt dat de tijd óók een gift is, een gift te midden van het verlies. Onder ons zijn er veel die dat maar niet willen zien en de tijd gebruiken voor het verkeerde. Met de dood in je achterhoofd, vergeet ook niet te leven, plezier te maken en te lachen, maar laat wel de tijd de vriend zijn van je goede daden en niet een hulp van jouw slechte gewoontes. Zorg dat je iedere dag een betere moslim bent dan dat je gisteren was.

Moge Allah de Verhevene ons tijd en leven geven, zodat wij onszelf kunnen verbeteren. Moge Allah de Verhevene ons tijd en leven geven, zodat wij Hem kunnen vragen ons te vergeven. Moge Allah de Verhevene ons tijd en leven geven om het goede te doen. Oh Allah, open onze ogen voor de kansen die we van U krijgen. Oh Allah, laat ons op een dag de Paradijstuinen binnengaan. Moge Allah ons tijd geven. Moge Allah ons genoeg tijd geven om onze slechte gewoontes te veranderen. Ya Allah! Vergeef ons de tijd die wij ooit hebben verspild. Allahoemma, geef ons kennis. Allahoemma, geef de juiste kennis aan de mensen van wie wij houden. Ya Allah, ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van onze broeders en zusters in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.