

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefdevolle, de Vergever van de zonden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over dzoel hidjah, de maand van de bedevaart, en de eerste tien dagen van deze maand die de beste zijn. Jullie moeten weten dat de maanden van de islam niet gelijk lopen met de maanden januari tot en met december. Voor die kalender kijkt men naar de zon, maar voor onze eigen islamitische kalender, nu in het jaar 1437, wordt de maan gebruikt. Zo heet de negende maand van de onze kalender ramadhaan en zijn we nu al bijna een week in de twaalfde maand, de maand van de hadj, dzoel hidjah. In de eerste tien dagen van deze maand verrichten wij als gelovige moslims de verplichte bedevaart naar Mekka.

Oh jullie die geloven, ieder ogenblik in het leven van de mens is belangrijk en er komt een moment dat we zeker niet in de hand hebben, de seconde waarna dit leven voorbij is en er uiteindelijk een Beslissing wordt genomen. Alles wat wij hebben gedaan, hangt af van wat wij op het laatste moment hebben gewild. In een Overlevering horen we dan ook het volgende:

“Onder hen die voor jullie waren, leefde een man die negenennegentig mensen had vermoord. Hij vroeg naar de meest geleerde persoon op aarde en werd toen naar een monnik gestuurd. Hij kwam bij hem aan en zei dat hij negenennegentig mensen had vermoord en vroeg dat als hij spijt had of hij nog vergeving kon krijgen. De monnik antwoordde: “Nee!” Toen vermoorde de man hem om nu dus in totaal honderd mensen te hebben vermoord.

Daarna vroeg de man opnieuw naar de meest geleerde persoon op aarde en ze stuurden hem naar een geleerde man. Hij vertelde die geleerde dat hij honderd mensen had vermoord en vroeg dat als hij daarover spijt had of hij nog vergeving kon krijgen. De geleerde antwoordde: “Jazeker! Wie kan jou

van spijt en vergeving weghouden? Vertrek daar en daar naartoe. Je gaat in dat land mensen vinden die Allah de Verhevene aanbidden. Aanbid samen met hen Allah en ga niet meer terug naar jouw land, want ja echt, dat is een slecht land.

Hij vertrok dus en toen hij op de helft was, werd hij getroffen door de dood. De engelen van de genade en de engelen van de bestraffing begonnen met elkaar over hem te discussiëren. De engelen van de genade zeiden: "Hij heeft spijt gehad en is met een open hart tot Allah de Verhevene gekomen. De engelen van de bestraffing antwoordden vervolgens: "Ja maar hij heeft nooit iets goeds gedaan."

Daarop kwam een andere engel als een soort scheidsrechter. Hij zei: "Meet de afstand tussen de twee landen en hij hoort dan bij het land waar hij het meest dichtbij gestorven is." Er werd gemeten en hij was dichterbij het land waar hij naar op weg was. Toen hebben de engelen van de genade zijn ziel meegenomen." (al-Boekhari en Moeslim)

Broeders en zusters, wij moeten begrijpen dat het begint met onszelf. Wij moeten eerst spijt hebben en achter ons willen laten dat wat niet goed is. In de Overlevering is de man onderweg om opnieuw te beginnen, maar hij sterft voordat hij ook maar iets heeft kunnen bewijzen. Toch was het genoeg dat hij spijt had, echte spijt, en hij werd met de Wil van Allah toegelaten tot het Paradijs. Je moet dus ook willen dat Allah jou vergeeft. Daar moeten we mee bezig zijn en niet met wat we hebben of niet hebben, of met geld, want het graf is uiteindelijk het enige dat iedereen van ons gaat krijgen, van rijk tot arm, van heel gelovig tot heel ongelovig. Het is de zekerheid van het leven: het graf dat op ons wacht. Zorg dus dat je de vergeving van Allah nog tijdens jouw leven vraagt, voordat jij een bewoner van het graf bent geworden. Dat betekent dat we soms dingen achter ons moeten laten, de verkeerde dingen, en dat is niet met alles even makkelijk. Dat is uiteindelijk een offer dat we moeten maken.

Moslams, een offer moeten wij maken en binnen nu en een paar dagen moeten wij ook écht een zichtbaar offer maken. Hier horen een aantal regels bij. Bij het slachten mag het dier de andere dieren die geslacht worden niet zien, het hoort zelfs het mes niet te zien, op de rechterzij gelegd te worden met zijn gezicht richting Mekka en vervolgens in de Naam van Allah geslacht te worden. Het moment dat er geofferd wordt, wanneer er dus geslacht wordt, mag nóóit voor het feestgebed zijn. Rasoeloellah (saws) zei: **"De persoon die slacht vóór het gebed, heeft alleen maar voor zichzelf geslacht en de persoon die slacht ná het gebed heeft op het juiste moment geslacht en de traditie van de moslams gevolgd."**

Doordat het ons grootste feest is, vergeten veel moslams wat de reden is om te offeren. Laat duidelijk zijn dat het offeren niet zomaar iets is. Het offeren tijdens deze 'Eid moet gebeuren met de bedoeling dat je dichterbij God wil komen. Het dier, of het nu een kameel, een rund, een schaap of een geit is, sterft niet, omdat het Offerfeest is of omdat Allah het vlees nodig heeft, nee, het is omdat jij klaar bent om alles te doen dat Allah aan jou vraagt, omdat jij dichterbij Hem wil

komen. Dát is de reden. Jouw intentie moet en kan alleen maar zijn dat je dichterbij Allah wil komen.

Lieve broeders en zusters, ons grootste feest komt er aan! Na de prachtige maand ramadhaan geeft Allah ons weer déze kans! We zijn misschien wel niet op hadj, maar bereid je wel voor op de dagen die gaan komen. Vergeet niet dat er een Dag komt dat wij zullen staan, zoals in Arafah, alleen dan om het Oordeel te horen. Ja, word wakker en open je ogen. Open jouw hart in dit leven voor Allah, de meest Liefdevolle, Hij die vergeeft, en met Zijn Wil opent Hij het Paradijs voor jou na dit leven. Oh jij die gelooft, jij die dit jaar thuis bent gebleven in plaats van de reis naar Mekka te maken, laat op de Dag dat het Oordeel komt, als jij opstaat uit het graf het Paradijs en niets anders dan het Paradijs de plek zijn waar jij mag binnentreden, door de offers die jij nu maakte tijdens jouw leven en door de wil die jij nu hebt.

Moge Allah de Verhevene ons offer accepteren. Oh Allah, laat ons dichterbij komen door ons offer. Oh Allah, accepteer de offers die wij iedere dag brengen. Allahoemma, accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezochten. Allahoemma, accepteer de hadj van de mensen die nog gaan. Allahoemma, accepteer zelfs de hadj van de mensen die wel wilden, maar niet konden gaan. Moge Allah ook óns Zijn Huis laten bezoeken. Moge Allah ons tijd geven. Oh Allah, accepteer onze goede daden. Oh Allah, vergeef onze slechte daden. Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Ya Allah, ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van onze broeders en zusters in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.