

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Allesziende, de Vergever van de zonden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het gehoorzamen aan Allah door op het rechte Pad te blijven, vooral in deze maand ramadhaan. Het rechte Pad is verplicht in ons leven, het leven van de gelovigen. Het betekent dat als je gelooft dat alles wat je doet dat je dat voor God doet. Het is dan onmogelijk om het slechte te willen doen, omdat je daar ver weg van wil blijven. Jouw leven en jouw dood zijn voor Allah en voor Allah alleen. Je gaat van de ene aanbidding naar de andere aanbidding. De dingen die je doet, doe je omdat je weet dat het Allah tevreden maakt, of dat nu is wat verplicht is voor degene die het kan, zoals de bedevaart naar Mekka of het betalen van de aalmoes, of dat het nu bijvoorbeeld het vrijwillig gedenken van Allah is met jouw tong of een gebed in de nacht.

Moslims, ieder mens is getuige over zichzelf. Iedereen weet wat hij of zij doet en Allah is er Getuige van. Als wij nu vasten in deze gezegende maand en als wij dat in goede gezondheid kunnen doen, doen wij iets dat op de juiste Weg is. Allah verplicht het aan ons en in de H. Qur'aan lezen we niet voor niets:

**Hij zendt met Zijn gebod engelen met een Openbaring neer tot wie van Zijn dienaren Hij wil en zegt: "Waarschuw dat er buiten Mij geen godheid is. Doe daarom wat verplicht is voor Mij alleen."** (soera An Nahl 2)

Oh broeders en zusters, oh vástende broeders en zusters, je moet weten dat je staat achter de verplichtingen van Allah. Je luistert naar de geboden. Je gehoorzaamt van wat moet. Dát is het leven van een gelovige. Op het moment dat het de tijd van een verplichting is, wil jij het en doe je het. In de maand ramadhaan heeft Allah het vasten verplicht gemaakt voor degenen die kunnen en daarom vasten de moslims. Dat is niet het enige. Een moslim weet dat het vasten

bedoeld is om godsvrees te krijgen en daarom proberen wij, ook voor degenen die niet kunnen vasten, extra ons best doen met het goede. Wij prijzen nu Allah meer dan ooit, wij denken meer aan Hem, we geven aalmoezen en sommigen bezoeken zelfs in deze mooie tijd het Huis van Allah in Mekka. Wat we ook doen, het is voor Hem, alleen voor Hem. En weet ook dat de engelen Allah gedenken; wie zijn wij dan om dat niet te doen? Als we zoiets horen, moet dat een extra zetje in onze rug zijn en moeten we ons haasten naar het goede.

Oh jullie die geloven, wij moeten doen wat nodig is op de Weg van Allah. Met al het goede dat we doen zal Hij ons met Zijn Wil slechte dingen vergeven. Het brengt ons wat dichterbij naar ons einddoel, het Paradijs. Ja, wij moeten doen wat in Zijn Boek staat en wij moeten doen wat de soennah van de profeet Mohammed (saws) is. Allah zegt niet voor niets duidelijk in de H. Qur'aan dat de mens Allah moet vrezen en moet gehoorzamen. Wij vrezen Hem, omdat we soms het slechte doen en we gehoorzamen Hem als we het goede willen doen en het vervolgens ook dóen. Veel van ons willen wel en maken goede voornemens, maar het gaat er uiteindelijk om dat we het ook gaan doen. Dát is het gehoorzamen aan wat Allah verplicht heeft gemaakt voor de mensen.

Moslim, zorg ervoor dat je op de juiste Weg bent en blijf dan ook op die Weg van het juiste. Het is gemakkelijk om jezelf, vooral in deze maand, op het Pad van Allah te zetten, maar het is stukken moeilijker om die Weg vast te blijven houden. Nee, de islaam en alles wat erbij hoort moet je volgen en blijven volgen, dag en nacht, van 's morgens tot 's avonds en van 's avonds tot 's morgens, maand in, maand uit tot en met het graf de plek is waar wij wachten op de Dag van het Oordeel. Ja, moslim, ga niet van dit Pad van Allah af, want de andere keuzes die je maakt gaan alleen maar de verkeerde kant op. Als je eerst het goede doet en het laat volgen door het slechte, dan is dat vergeleken met een vrouw in Mekka die de hele dag wol aan het breien was. Op het einde van de dag haalde ze het weer uit elkaar waar ze de hele dag aan had gewerkt. Dat is net als mensen die het ene moment het goede doen en dan het laten volgen door het slechte; eerst bouw je aan jouw islaam om het vervolgens gewoon weer uit elkaar te laten vallen. Doe daarom het juiste en blijf dan op die Weg! Voel de vrees voor Allah, voel dat Hij je hoort en ziet met alles dat je doet.

Het gehoorzamen aan Allah door op het rechte Pad te blijven is enorm belangrijk voor een moslim. In ramadhaan, deze gezegende maand van vasten, is dat extra belangrijk. Juist op dit moment zien we dat meer mensen naar de moskee komen. Meer broeders en zusters lezen de H. Qur'aan en bidden in de moskee, zowel de verplichte gebeden als ook de vrijwillige gebeden, zoals taraweeh. Dat is goed en het maakt ons blij. Toch is het juist heel belangrijk voor die mensen die na ramadhaan weer langzaam wegglijden in het leven zonder islaam om het vast te houden met wat ze nu doen. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: **“Het verkeerde dat iemand doet tussen de vijf gebeden, de twee opeenvolgende vrijdagen en twee opeenvolgende maanden van vasten van ramadhaan worden vergeven als iemand geen grote zonden deed.”** (Moeslim) Hou dus vast aan het bidden, vijf keer op een dag, hou dus vast aan de vrijdag en hou ook vast aan het gedrag van ramadhaan.

Broeders en zusters, haal de winst uit deze tijd die ons is gegeven. Doe wat je moet en wat verplicht is. Bij de rechte Weg hoort dat wij niets of niemand aanbidden naast Allah, dat wij doen wat verplicht is en wegblijven van wat verboden is. Dat wat wij doen eerlijk en echt is tegenover Allah en alleen voor Allah. In al jouw daden, dus alles wat je doet, moet je bewust zijn van Allah (swt). Hij heeft ons de islam en de goedheid van de islam als manier van leven gegeven en de profeet Mohammed (saws) als voorbeeld. Je accepteert de Wil van Allah en je probeert, met wat je kan, te doen wat Hij van je vraagt. Ja, laat Allah ons op die juiste Weg brengen. Ja moslims, doe je best voor Allah, iedere dag en ieder uur opnieuw, totdat op een dag de zekerheid komt en wij weten waarvoor wij zo ons best hebben gedaan.

Moge Allah ons standvastig maken. Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Ya Allah, laat onze taqwa toenemen. Oh Allah, geef ons wijsheid. Oh Allah, laat ons op het juiste Pad zijn. Ya Allah, geef iedereen in deze wereld de vrije keuze om voor de islam te kiezen. Moge Allah ons dankbaar en geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem ontvangen. Ya Allah, laat ons Uw Huis in Mekka bezoeken. Oh Allah, breng onze oemma samen. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Moge Allah de Almachtige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.