

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Gever, de Onderhouder. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de heilige maand ramadhaan die met de Wil van Allah volgende week begint. Ja broeders en zusters, wij moeten blij zijn dat we bijna in deze heilige maand zijn aangekomen, dat wij degenen zijn die deze nu nog mogen meemaken. Ja, wij zijn degenen die deze maand mogen gebruiken om ons gedrag te verbeteren. De gezegende maand ramadhaan, het vasten en de regels die er bij horen zijn bedoeld om godsvrees in ons gedrag te brengen, voor taqwa in onze harten. Daarom moet het vasten met je hart zijn. Je moet leren begrijpen dat Hij er is en oordeelt en beoordeelt dat wat er goed en fout is. En als je het goede doet, vraag aan Allah dat je de beloning krijgt die hoort bij deze gehoorzaamheid. Jij bent de broeder of zuster die bij de moslims hoort, de moslims die luisteren naar wat Allah van de mensen heeft gevraagd.

Mensen, de islaam is de perfecte handleiding die wij moeten proberen te volgen. Wij moeten proberen alles zo te doen dat we er de beste in worden. Hoe beter ons dat lukt en hoe harder we dat proberen, hoe hoger de beloning is. Dat is ook wat we terughoren in de woorden van Rasoeloellah (saws) als hij ons zegt dat áls je iets doet, dat je het dan ook goed moet doen. Blijf daarom proberen het beste te doen, ook al lijkt dat soms onbereikbaar of onmogelijk. Wat je doet, doe het zo goed mogelijk.

Dienaren van Allah, een van de mooiste, goede dingen die Allah van ons vraagt is het vasten. Het vasten is niet zomaar iets. Het gaat samen met álles wat je doet. Het vasten gaat dus niet alleen om eten en drinken. Behalve het eten en drinken is er namelijk nog veel meer waar we op moeten letten. Het houdt bijvoorbeeld ook in dat je op je tong let. Pas dus op met je woorden, want deze gaan vlugger de mond uit dan dat het eten erin komt. Ja, vasten is meer dan veel

mensen denken. Daarom moet je je verdiepen in wat de regels zijn die erbij horen en het op de beste manier doen. Let op waar je ogen naar kijken, je oren naar luisteren en waar je voeten je naar toe brengen.

Oh jullie die geloven, er is geen maand waarin wij zoveel bezig zijn met onszelf te verbeteren als de maand die komt. En nee, niemand van ons is perfect. Niemand die hier zit heeft nog nooit een fout gemaakt, maar juist nu, juist nu in deze ramadhaan, met alle fouten en tekortkomingen die wij hebben, doen wij ons best, niet meer en niet minder, ons best om ons hele lichaam onder controle te houden. Onze handen vasten, onze voeten vasten, onze ogen vasten, onze oren vasten, onze tong vast en ja, onze buik vast. Vast met jouw hele lichaam en laat zo jouw liefde en gehoorzaamheid aan Allah zien. Laat jouw slechte gewoontes achter je, word een stralend voorbeeld voor anderen en vergeet niet dat iedere ramadhaan, en iedere week, en iedere dag de laatste kan zijn.

Ramadhaan; deze maand van vasten is bedoeld om jezelf tegen de zonden te beschermen. In ramadhaan heb je opeens tijd over. Die tijd moet je vullen met goede dingen, de dingen die jou dichter tot Allah brengen. Lees de H. Qur'aan, kom naar de moskee en verdiep je in de Weg die Allah aan de mensen voorschrijft. De H. Qur'aan is ons handboek, de leidraad van die Weg. Vraag jezelf eens af, volg je de Weg van Allah één maand per jaar of wil je de andere 11 maanden ook op het juiste Pad zijn? Vast jij omdat het nou eenmaal zo hoort of vast jij omdat je iets wil bereiken? Als je je lessen niet leert deze maand, weet dan dat Allah (swt) niet op jouw vasten zit te wachten. Moslims, in deze maand zijn de deuren van genade en goedheid geopend en zijn de deuren van het hellevuur gesloten. Allah nodigt jou nu uit om het goede te doen, te blijven doen en om vergeving te vragen.

Broeders en zusters, dat deze bijzondere maand begint maakt ons blij. Deze maand is de maand van aanbiddingen. Deze maand is de maand van kansen. Het is aan jou om die te pakken. Heb je spijt van wat je hebt gedaan of ben je aan het wachten tot de maand voorbij is en verder te gaan waar je was gebleven? Ja, de verstandige mensen zijn blij dat ramadhaan gaat beginnen. Als de kleine duivels zijn vastgezet, krijgen wij alle kansen om extra ons best te doen. De verstandige mensen snappen dat ze nog leven en nu nog de dingen kunnen veranderen, voordat het te laat is. Ja, bedenk je eens, al die mensen die vorig jaar, misschien zelfs nog vorige maand bij ons waren... zij liggen nu in hun graf te wachten op de Dag die komen gaat. Ja, bedenk je eens, of die Dag nu morgen begint of over 150 eeuwen, die Dag gaat komen en welke kansen heb jij dan gepakt? Daarom moeten wij wakker worden en gehoorzaam zijn, luisteren naar wat Allah van de mensen vraagt, voordat het te laat is en je wakker wordt in het graf.

Oh mensen, dit is de maand van vergeving en vráág daarom dan ook die vergeving aan Allah. Als je het in deze maand niet doet, wanneer denk je het dan te gaan doen? Dit is het beste moment om te stoppen met wat je verkeerd deed. Dit is het moment dat je achterlaat waar je spijt van hebt. Doe niet meer wat Hij

verboden heeft en doe wat Hij verplicht heeft gemaakt. Vraag aan Hem om jou te vergeven dat je het niet eerder gestopt bent.

Broeders en zusters, doe deze maand extra je best. In ramadhaan is er iets te winnen voor jou. Allah heeft ons zoveel voordelen gegeven en dan vooral in deze maand met al haar kansen. Daarom moet je goed doen en je gedrag veranderen. Zeg sorry tegen Allah voor wat je deed en voor wat je niet deed. Je moet dit achter je laten en deze ramadhaan gebruiken als een nieuw begin. Allah zal je met Zijn Wil vergeven en je slechte daden omruilen voor goede daden. Misschien maakt het je al hier blij of anders misschien in wat hierna komt. Allah zal van jou en alle moslims de beste maken en dat je het voorbeeld blijft volgen van het beste. Doe het voor Hem, voor Hem alleen. Zie de kansen, pak het voordeel en krijg, hier of later, van Hem de beste beloning. Ja, jij dienaar van Allah, vast met je hart, verander jouw gedrag en word deze ramadhaan de moslim die jij na ramadhaan graag wil zijn.

Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah ons vasten alleen voor Hem laten zijn. Moge Allah ons deze ramadhaan nuttig laten zijn voor het veranderen van ons gedrag. Ya Rabb, geef ons de kans om te vasten tijdens de aankomende ramadhaan. Allahoemma, bescherm ons tegen de hel. Allahoemma, open de deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Oh Allah, breng onze oemma samen. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Moge Allah de Almachtige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.