

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die ons onderhoudt, Hij die ons in stand houdt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het gedrag tijdens de maand sja'baan. De islamitische kalender is namelijk anders dan de kalender zoals die in Europa wordt gebruikt. Wij tellen niet vanaf de geboorte van 'Isa (as), zo gezegd 2016 jaar geleden, maar vanaf de hidjra, de verhuizing van Mekka naar Medina. De negende maand van onze kalender kent iedereen wel: ramadhaan. De gezegende maand ervoor is sja'baan, de maand waarin we nu zijn. De maand radjab is al twee weken voorbij en sja'baan is toen gekomen. Sja'baan kwam en de mensen hadden het niet in de gaten. Word wakker en kijk naar het voorbeeld van Mohammed (saws) en zijn vrienden en volg wat zij deden tijdens deze maand.

Broeders en zusters, wij veranderen met de Wil van Allah met de tijd. Door levenservaring en door wat we leren veranderen we langzaam maar zeker. We gaan anders denken en we gaan anders doen. Met het leven dat Allah ons geeft is iedere dag daarom winst, omdat we onszelf kunnen verbeteren. We kunnen zoveel verzamelen als we willen voor de Dag van het Oordeel, het goede, maar ook het kwade. Beloning of bestraffing, dat is een keuze voor die Dag die jij nú in deze tijd maakt. Er wordt gezegd dat Rasoeloellah (saws) nooit in een maand zoveel heeft gevast dan in deze maand, behalve dan dat hij meer vastte tijdens ramadhaan. Hij zei ook dat veel mensen niet nadenken over hoe goed deze maand is. Er wordt ook wel gezegd dat alles wat we doen, nu in deze maand naar Allah (swt) toe gaat. Allah kijkt dan naar wat we doen met ons leven. Wat is er dan beter om op dat moment te vasten?

Oh jullie die geloven, het beste gebed is 's nachts, op het moment dat iedereen slaapt en niemand anders dan Allah jou ziet. Die beloning is enorm. Daarnaast moet je overdag bezig blijven met tasbih; blijf met jouw tong de Naam van Allah noemen, vooral als andere mensen met andere dingen bezig zijn. Allah zal jou

dan zoveel vergeven. Hij brengt je duizend stappen omhoog. Als anderen met van alles bezig zijn behalve met Allah en juist op dat moment doe jij dat wel, ja, dan word je extra beloond door Hem. Ook is het goed om te vasten, terwijl zelfs niemand weet dat je vast. Er was eens een man die iedere dag twee broden meenam als hij naar buiten ging. Zijn vrouw dacht dat hij ze op zou eten, maar hij gaf ze aan de armen. De mensen op de markt dachten juist weer dat hij thuis al had gegeten. Veertig jaar lang wist niemand dat hij vastte. Ja, en weet dat het vrijwillig vasten voor jouzelf zoveel moeilijker is dan het verplichte vasten. Het vasten van de soennah wordt meer beloond, omdat jij de anderen gewoon ziet eten en drinken. Het vrijwillige vasten is een veel groter gevecht met jezelf dan het verplichte vasten.

Dienaren van Allah, de beste beloning in de tijd van fitna, van grote onderlinge verdeeldheid, is dat je Allah aanbidt. Iedereen is bezig met andere, aardse zaken en nog maar weinigen letten op de verplichtingen die God aan de mensen heeft gegeven. Vergeet daarom niet dat sja'baan het begin van ramadhaan is. Vast als je kan en lees Qur'aan. Dat is een goede voorbereiding voor ramadhaan. Je leert op die manier Allah te gehoorzamen. Allah (swt) kijkt naar al Zijn dienaren in het midden van deze maand sja'baan, zo hoorden we net, en Hij vergeeft ze, behalve de shirk en ruzie met anderen. Controleer jezelf. Kijk naar wat er in je hoofd is. Misschien heb je wel een valse aanbidding, die op dit moment bij veel mensen aanwezig is in onze oemmah, terwijl ze het zelf niet eens merken. Vertrouw daarom jezelf niet zomaar en denk niet dat dingen klein zijn. Denk niet dat je alles maar kan, omdat je in Nederland woont waar dingen mogen die wij als moslim niet mogen. Denk niet dat je alles maar mag, omdat je moslim bent en er wel mee weg komt. Weet dat de profeet Ibrahim (as) bang was om in de shirk terecht te komen. Wie zijn wij dan? Ook wij moeten die angst voelen en vragen dat we hier ver weg van blijven. Ook moeten we ver blijven van ruzie en verdeeldheid tussen de mensen. Hou van de mensen, want God vergeeft jou dat anders niet. Je mag alleen het haten als iemand shirk pleegt, dat wat Allah ook echt verboden heeft. Hij vergeeft iemand niet die shirk pleegt, die dus iets anders belangrijker vindt dan Allah of iets belangrijker maakt dan wat het is. Maar Allah vergeeft het ook niet als iemand ruzie heeft met zijn of haar broeder of zuster. Los die ruzies dus op, voordat het te laat is om iets goed te maken.

Moslams, het is iets goeds om deze maand extra te vasten, maar het is volgens een Overlevering ook zo dat de Profeet (zvmh) het heeft afgeraden voor de tweede helft van de maand sja'baan. Sowieso vast niet op de dag die de dag van twijfel wordt genoemd. Wie vast op de dag van de twijfel heeft een grote fout gemaakt. Het gaat dan over de 30ste van de maand sja'baan, die misschien ook al de eerste dag van ramadhaan kan zijn. Toch kan het zo zijn dat je in deze tijd bijvoorbeeld nog een dag van vasten moet inhalen of omdat je altijd op een maandag vast. Het is in dat geval natuurlijk niet erg dat je wel vast; jij kent de reden waarom je het doet, dus maak je daarover geen zorgen.

Mensen, in de maand radjab plant je het, in sja'baan geef je het water en tijdens ramadhaan pluk je het. Radjab is als de wind, sja'baan als een wolk en ramadhaan als de regen. Wie niet plant in radjab en water geeft in sja'baan, hoe

denkt hij dan iets te kunnen plukken in ramadhaan? Oh mensen, radjab is weg, wat ga je doen in sja'baan? Wat wil jij plukken in ramadhaan? Wie tijd verliest met dommigheid, laat hem weten dat er een tijd komt dat je afscheid neemt van alles wat ooit lekker leek en wat je zo graag wilde hebben, maar jou nooit verder zal helpen. Ooit komt de dood voor ieder mens, op welke plek waar ook ter wereld. Vraag daarom vandaag nog vergeving voor de fouten die je hebt gemaakt en vraag bescherming tegen de hel.

Lieve broeders en zusters, gebruik de laatste dagen van sja'baan en bereid je voor op de mooie en gezegende maand ramadhaan die met Gods Wil al bijna begint. Lees de Qur'aan en vast. Doe het goede en los ruzies vandaag nog op. Ja, schud jezelf wakker en verbeter jezelf, deze maand en alle maanden die voor jou nog door Allah gegeven zijn.

Moge Allah de Verhevene onze gebeden, vasten en goede daden accepteren. Moge Allah de Barmhartige ons helpen ons gedrag te veranderen. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene, de eerste en de laatste. Moge Allah de Verhevene onze taqwa laten groeien. Moge Allah de Verhevene ons helpen in onze zoektocht naar het goede. Moge Allah de Liefdevolle haat uit onze harten halen. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, laat ons toe in het Paradijs. Ya Rabb, geef ons de kans om te vasten tijdens de aankomende ramadhaan. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeebedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.