

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alleswetende, de Vergever. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over roddel en laster; de praatjes van de tong. Allah heeft hierover gezegd, vertaald als:

Oh jullie die geloven! Blijf uit de buurt van te veel kwade verdenkingen, want achterdocht is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Lust iemand het vlees van zijn dode broeder? Jullie vinden dat zeker walgelijk! Je moet bewust zijn van Allah. God accepteert spijt en is genadevol. (soera Al Hoedjoeraat 12)

Ook zegt Allah de Almachtige, in een uitleg als:

En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat die iets hebben gedaan, dragen de schuld van laster en wat duidelijk verkeerd is. (soera Al Ahzaab 58)

Oh moslims, als je de islam in jouw hart hebt, dan let je op wat je zegt. Je maakt geen praatjes, zoals roddel of laster. Dat begint er mee dat je niet teveel bezig moet zijn met wat andere mensen doen. Als jij gaat letten en misschien wel zoeken naar de foutjes van anderen, dan moet je weten dat Allah ook extra op al jôuw foutjes gaat letten. Zorg daarom dat je niet jaloers wordt op wat anderen om jou heen hebben of kunnen. Roddel niet achter de rug van de mensen en probeer zelfs niet eens slecht te denken over hem of haar. Nee mensen, ga om met elkaar als echte moslims, als broeder en zuster. Let op je woorden en spreek weinig. Oh Allah, bescherm ons met dat wij weinig praten.

Oh jullie die geloven, vrees Allah. Weet dat Allah jou hoort en ziet. Breng daarom jezelf niet in problemen met woorden die je rondstrooit. Als je roddelt en kwaad

spreekt, dan brengt dat jouw islaam in groot gevaar. Ja, roddel en laster leidt uiteindelijk alleen maar tot problemen en haat. Het is heel gevaarlijk hoe wij als mensen dan nog met elkaar omgaan. De hele maatschappij verziekt daardoor. Nee, daarom nogmaals, word niet jaloers op wat de ander heeft of kan. Denk niet dat diegene het niet heeft verdiend en ga er dus ook geen praatjes over maken. Roddel en laster, die slechte woorden zijn alleen maar bedoeld om problemen en ruzie te veroorzaken, om mensen tegen elkaar op te zetten en kapot te maken wat ooit goed was.

Zo was er eens ooit een man die een slaaf wilde kopen. Hij vroeg aan de verkoper of er iets mis was met de slaaf. De verkoper antwoordde: "Hij heeft niks, maar hij roddelt wel." De man kocht de slaaf toch. Thuis gekomen zei deze slaaf tegen de vrouw van de koper: "Helaas, jouw man houdt niet van jou. Hij wil een ander. Pak je mes vanavond en knip wat van zijn haar, zodat ik met zwarte magie er voor kan zorgen dat hij weer verliefd op je wordt." Daarna zei hij tegen de man: "Jouw vrouw is verliefd op een ander en wil jou vermoorden." Die avond ging de vrouw met het mes naar haar man, die natuurlijk dacht dat de vrouw hem wilde vermoorden. Daarom vermoordde hij haar. Vervolgens kwam de familie van de vrouw die vervolgens de man weer vermoordde, waarna er een grote vechtpartij uitbrak tussen de twee families. Moge Allah ons beschermen van zo'n problemen.

Broeders en zusters, kom niet in de buurt van de praatjes. Wie vandaag nog mét jou roddelt, roddelt morgen óver jou. De roddelaar is onbetrouwbaar, altijd en overal, want zelfs als hij eerlijk lijkt te zijn en de waarheid vertelt, dan nog is hij nog niet betrouwbaar, want hij heeft een ander doel met wat hij zegt. Daarom waarschuwt Allah ons als Hij, in een vertaling, zegt:

Luister niet naar de mensen die makkelijk zweren, een lasteraar en een praatjesmaker. Die het goede tegenhouden, die de regels overtreden en het verkeerde doen. Die grofgebekt zijn en bovendien gewelddadig zijn... (soera Al Qalam 10-13)

Iemand heeft de Profeet (zvmh) eens gevraagd over roddel. ***Hij zei toen: "Dat is dat je zegt over je broeder waar hij niet van houdt." De man vroeg toen: "Stel dat wat ik vertel de waarheid is over mijn broeder?" Daarop antwoordde de Profeet (zvmh): "Als hij inderdaad deed wat je zegt, dan is het roddel. En als hij het niet heeft gedaan wat je zegt, dan is het laster."***

Er wordt gezegd dat eens een van de goede gelovigen een droom had waarin hij vlees van een dode te eten kreeg en een stem zei hem het te eten. De gelovige vroeg: "Wat heb ik gedaan dat ik zoiets verdien?" Daarop antwoordde de stem: "Heb jij niet geroddeld?" De man ontkende het. Toen zei de stem: "Je hebt samen gezeten met de mensen die roddelden en je luisterde. Dat betekent dat je dezelfde bestraffing hebt gekregen als zij."

Dienaren van Allah, wij worden gewaarschuwd om weg te blijven van het slechte, dus ook van de slechte praatjes van de tong. In de H. Qur'aan lezen we, geïnterpreteerd als:

Oh jullie die geloven, volg de voetstappen van de duivel niet. Wie de voetstappen van de duivel volgt, die zal hij zeker smerigheid en het slechte aanbevelen. En als het niet door de Gunst en de Goedheid van Allah was, dan zou niemand van jullie nog ooit van zijn slechte daden gereinigd worden. Maar Allah reinigt wie Hij wil. Allah is Alleshorend, Alleswetend. (soera An Noer 21)

En ook de Profeet (zvmh) heeft ons gewaarschuwd tegen het slechte. Hij zei ons dat als we iets verkeerd doen tegenover iemand anders dat we dat goed moeten maken en rechtzetten. Er komt namelijk een Dag dat het toch wel recht wordt gezet. Uiteindelijk wordt het van je goede daden gepakt en aan degene die jij onrecht hebt aangedaan gegeven. En ja, roddel en laster zijn een groot onrecht tegenover de persoon waarover jij praat.

Mensen, onthou de waarschuwingen tegen de praatjes. Heb godsvrees! Hij hoort en ziet alles. Hou je goede gedrag vast en verslechter het niet door roddels en laster. Denk na, pas op met wat je zegt en spreek weinig.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen roddels. Moge Allah ons beschermen tegen de mensen die roddelen. Oh Allah, geef ons eerlijkheid en vertrouwen als we spreken. Oh Allah, houd ons weg van leugens. Oh Allah, bescherm ons tegen onze tong. Oh Allah, laat ons eerlijke moslims zijn waar geheimen veilig zijn. Oh Allah, verberg onze zondes voor anderen. Ya Rabb, geef ons de kans om te vasten tijdens de aankomende ramadhaan. Ya Rabb, sta onze broeders en zusters bij tijdens hun examens. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.