

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vernederaar, de Verheffer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de gevaren van zwarte magie en waarzeggerij in de islam. Zwarte magie is als iemand negatief beïnvloed wordt door iets onbekends van buitenaf dat een ander doet. Dat kan door verschillende dingen, bijvoorbeeld door haren of nagels en door kruiden of woorden. Waarzeggerij is als je iets uit de toekomst gaat voorspellen, terwijl die Kennis bij Allah is. Zwarte magie en waarzeggerij zijn totaal verboden in de islam. Het is een van de slechtste dingen waar de mens mee bezig kan zijn. Het zijn echt geen grappen: het is een manier van de duivel om de zonen van Adam de juiste Weg kwijt te laten raken. Het gebruik van deze zaken zijn een zwakte in je islam en het laat jou zelfs uiteindelijk de islam verliezen. Ja, wie op zoek gaat naar zwarte magie of er mee bezig is, begaat een van de grootste zonden die hem of haar buiten de islam brengen.

In de tijd van vóór de profeet Soeleyman (as) waren er duiveltjes die de engelen hadden afgeluisterd over wat er in de toekomst gebeurde. Deze duiveltjes deden vervolgens op aarde alsof die kennis van hen kwam en de mensen geloofden hen. Toen Allah de profeet Soeleyman stuurde, liet Soeleyman de boeken hierover begraven onder zijn troon. Na zijn dood liet sjeitaan de mensen die boeken opgraven en maakte hen wijs dat de kennis van Salomon uit die boeken kwam. Er waren dus mensen die dachten dat Soeleyman de zwarte magie en waarzeggerij naar de wereld heeft gebracht, dat hij een tovenaars was en ongelovig. Daarom zegt Allah:

Soeleyman was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen leugen en bedrog. (soera Al Baqarah 102)

Mensen, wie probeert zwarte magie met de kleine duiveltjes te doen, wordt pas door die duiveltjes geholpen als hij compleet op de verkeerde weg zit, de weg die niet de islam is. Zij gaan hem niet eerder helpen dan dat ze zeker weten dat

deze persoon ongelovig geworden is. Dan gelooft hij de duiveltjes en niet meer dat wat Allah (swt) doet. Een van die manieren om zwarte magie te laten werken is dat je ons Heilige Boek de Qur'aan slecht behandelt. Ja, deze zaken zijn zeer gevaarlijk. Als je daarom ook naar iemand toe gaat die zwarte magie gebruikt, beschadig je gelijk je geloof. Als je deze tovenaars om iets vraagt, dan pleeg je dus een van de grote zonden die je binnen de islam kunt doen.

Oh jullie die geloven, er is gezegd dat iemand die bij een waarzegger komt en deze om raad en advies vraagt dat het gebed van deze persoon 40 dagen niet geaccepteerd wordt. Dat betekent niet dat je dan niet 40 dagen hoeft te bidden. Nee, je moet wel blijven bidden, maar deze gebeden moet je weer herhalen na die 40 dagen, als God je nog tijd en leven geeft. De geleerden zeggen hierover dat deze persoon in die 40 dagen niet beloond wordt voor het gebed. Je moet het zo zien dat als je bij zo iemand geweest bent, dat jouw zonden zo groot zijn als andersom de beloning voor 40 dagen bidden, omdat iedere keer als je gaat bidden, dat er dan stukje van weggaat van je slechte daden. Als je ook nog eens gaat geloven wat deze mensen zeggen over de toekomst of wat zij zeggen dat wat goed en slecht is, dan is dat koefr! Dat betekent dat deze persoon buiten het geloof gaat. In een Overlevering horen we namelijk dat iemand die naar een waarzegger gaat en gelooft wat deze zegt, dat deze persoon ongelovig is geworden voor waar Mohammed (saws) mee gekomen is.

Dienaren van Allah, helaas zijn er op vele plekken deze zwarte magie te vinden. Veel mensen zijn alleen maar bezig met dit leven en leven alleen maar voor zichzelf. Hun harten zijn koud en hard geworden. Alle rivieren van goede dingen zijn leeg. Mensen zijn vergeten dat ze mensen zijn, vergeten de menselijkheid. Er is een ongezonde spanning van angst. Iedereen voelt zich zenuwachtig. Sommige huizen van moslims zijn een speelveld geworden van sjeitaan, waar nog maar weinig de Naam van Allah genoemd wordt en waar slechte dingen gebeuren. Mensen denken dat wat slecht voor jou is, goed voor hen is. Daarom is het in deze wereld van angst en verderf, waar de menselijkheid verdwenen is, makkelijk voor sjeitaan om de mensen naar waarzeggerij, zwarte magie en jaloezie te brengen. Daarom zegt Allah in Zijn Boek, vertaald als:

En wie slordig omgaat met de aanbidding van de Barmhartige, achter hem zetten Wij een duiveltje, die zijn onafscheidbare vriend wordt. (soera Al Zoekhröef 36)

Oh jullie die geloven, blijf daarom op het juiste Pad en als je geraakt wordt door zwarte magie, blijf dan geduldig en doe alleen wat volgens de islam is toegestaan. Ga zelf ook niet de weg op van de zwarte magie, zelfs niet met een goede djinn, want dat is echt een gevaarlijke weg.

Broeders en zusters, zwarte magie en waarzeggerij zijn dus in de islam streng verboden, of je het nu aan iemand vraagt of dat je nu degene bent die het doet. Het is een van de grootste, islamitische zonden. Een goede moslim voelt over het algemeen weinig van deze tovenarij. Dit komt omdat een goede moslim niet in de kracht van de zwarte magie gelooft of in de zogenaamd waarzeggende woorden,

maar in de kracht van Allah en Zijn Wetenschap. De goede moslim zoekt hulp bij Allah (swt) voor zijn of haar problemen. Nee, als je met zwarte magie bezig bent, dan is jouw gebed 40 dagen ongeldig. Je gelooft niet meer waarmee Mohammed (saws) is gekomen, maar blijkbaar in iets dat daar buiten is. Alles wat in de islam verschrikkelijk verkeerd is, zorgt er voor dat je tovenarij beter gaat werken. Als jij doet wat sjeitaan van jou vraagt, dan zal hij jou inderdaad ook helpen, maar ik verzeker jou: op de Dag waarop je geholpen wil worden, kan hij jou niet meer helpen. Als jij de vriend van de duivel wil worden en expres respectloos met de H. Qur'aan om gaat, als jij alles doet dat God verboden heeft, dan komt er ook een duiveltje dat jou helpt met je slechte plannen, maar welke plannen je ook maakt, tegenover een gelovige moslim ga je altijd verliezen. Jij maakt plannen, maar Allah maakt de beste Plannen.

Moge Allah de Genadevolle ons beschermen tegen zwarte magie. Moge Allah ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Ya Allah, laat onze taqwa toenemen. Oh Allah, geef ons wijsheid. Oh Allah, laat ons op het juiste Pad zijn. Ya Allah, geef iedereen in deze wereld de vrije keuze om voor de islam te kiezen. Allahoemma, open de Deuren van het Paradijs voor onze familieleden. Allahoemma, open de Deuren van het Paradijs voor al onze overleden broeders en zusters. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.