

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Opsteller van de Rekening, de Opwekker van de doden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.**(soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over een Overlevering met de Woorden van Allah die erover gaan dat we de zieken moeten bezoeken. Allah zegt in deze Hadith Qoedsi: ***“Oh zoon van Adam, Ik voelde Mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht.” Hij zal zeggen: “Oh Heer, en hoe had ik U moeten bezoeken, terwijl U de Heer van de werelden bent?” Hij zal zeggen: “Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hebt hem niet bezocht? Wist je dan niet dat als je hem bezocht had, dat je Mij bij hem gevonden zou hebben?”*** (Moeslim)

Moslims, keer op keer zien we dat de goede daden in de islaam van alle kanten naar ons toewijzen. Het gedrag om Allah te gehoorzamen is niet anders dan wat het goede is. We moeten niet vergeten dat wat wij doen voor een ander, dat we dat voor Allah doen. In deze Overlevering zien we dat extra duidelijk. Daarom moeten we ook oppassen met het verkeerde. Zo makkelijk als dat we het goede kunnen doen, kunnen we uiteindelijk ook het verkeerde aanpakken, als we er bij in de buurt komen. Daarom moeten we dichtbij het goede blijven, met onze daden en ook met onze woorden. Iemand die het moeilijk heeft, kunnen we daarom ook helpen door het juiste te zeggen.

Mensen, goed gedrag hoort bij een moslim. Het is verplicht in de islaam. Rasoeloallah (saws) heeft gezegd: ***“Er zijn zes verplichtingen van de moslim tegenover een andere moslim: wanneer je hem ontmoet, geef je hem de salaam; wanneer hij je uitnodigt, ga je erop in; wanneer hij jou om advies vraagt, geef je hem een advies en wanneer hij niest en dan Allah prijst, zeg je: “Yarhamoekka Allah” (moge Allah jou barmhartig zijn); wanneer hij ziek is, bezoek je hem; en wanneer hij sterft, volg je zijn begrafenis.”*** (Moeslim)

En natuurlijk is er meer. Er zijn meer verplichtingen tegenover de mensen en de wereld om ons heen. Dit heeft onze geliefde Profeet (zvmh) aan ons verteld over wat je doet en wat je zegt. Altijd is het goede gedrag dat de islam van ons wil, dat wij voor elkaar zorgen. Dat zien we terug in het gedrag van de Metgezellen als iemand van hen ontbrak. Dan werd er gevraagd waar hij was en ze deden een smeekbede voor hem. Zij hielpen dan ook zijn familie. Als hij er wel was, dan gingen ze op bezoek bij hem en als hij ziek was, hielpen ze hem. Hoor hoe bezorgd de vrienden van de Profeet (zvmh) over elkaar waren. Ben jij ook zo bezorgd over jouw broeders en zusters, zelfs die je niet of nauwelijks kent?

Mensen, als je op bezoek bent bij een zieke is het goed om de zieke te laten voelen dat hij of zij niet alleen is. Je verzacht de pijn van die persoon en je doet dan wat de Profeet (zvmh) ook heeft gedaan. Is dat niet wat een moslim is? Iemand die een voorbeeld neemt aan Rasuloellah (saws)? Bezoek daarom de zieke, zoals de Profeet (zvmh) de zieken heeft bezocht. Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: ***“Ik hoorde de Boodschapper van Allah (zvmh) zeggen: “Er is geen moslim die vroeg in de ochtend een zieke moslim bezoekt of er zijn 70.000 engelen die zegeningen over hem neerzenden, totdat de avond begint. En wanneer hij hem in de avond bezoekt, sturen 70.000 engelen zegeningen over hem, tot de ochtend, en hij zal een tuin in het Paradijs hebben.””*** (at-Tirmidhie)

Broeders en zusters, wij weten dat islam van wieg tot graf, van ochtend tot avond, duidelijk maakt hoe we ons moeten gedragen. Ook voor het bezoeken van een zieke geeft de islam ons dat. Er wordt gezegd dat je bij het hoofd van de zieke gaat zitten met je rechterhand op het hoofd of op pijnlijke plek. Stel de zieke gerust en zeg bijvoorbeeld: “Maak je geen zorgen. Het zal een reiniging zijn voor wat je verkeerd deed, als Allah het wil.” Daarnaast kun je zeggen: “Ik vraag Allah de Almachtige, Heer van de Geweldige Troon om jou gezond te maken,” en dat wel zeven keer. Ook weten we uit een Overlevering dat iemand die ergens pijn heeft dat hij of zij zélf de rechterhand op die plek kan leggen en dan zeven keer Allah aan te roepen en te zeggen: “God, bescherm mij met Uw kracht.”

Oh jullie die geloven, een bezoek aan een zieke is niet hetzelfde als een gewoon bezoek. De bezoeker moet namelijk niet te lang blijven. Het is beter om er even kort te zijn, zodat de zieke en zijn of haar familie verder geen last heeft van jouw bezoek. Het zou zomaar kunnen dat iemand veel pijn heeft of dat er iets anders is waar de zieke jou liever niet bij in de buurt heeft.

Dat hangt dan af van persoon tot persoon. De zieke kan er namelijk van houden dat bepaalde mensen wél lang bij hem of haar blijven. Dan is het niet erg, maar ga er niet meteen vanuit dat jij een van die personen bent. In de meeste gevallen is het ook beter om niet teveel te praten en in ieder geval is het belangrijk om iemand niet te laten herinneren aan wat hem of haar boos of verdrietig maakt. Verder moet je niets zeggen over familie of kinderen, behalve iets dat goed is. Wijs ook op geduld en dat alles op geduld aan komt. Zeg hem of haar dat Allah helpt en geef de hoop dat iemand beter wordt.

Ja moslims, en als je zelf ziek bent, herinner je dan dat ziektes een beetje van ons slechte gedrag weg halen, van onze zonden, van dat wat we verkeerd hebben gedaan. Herinner je dat Allah de ziektes aan de gelovigen geeft. Het moet jouw islaam niet anders dan sterker maken als jij getest wordt met een ziekte. Allah test juist die mensen die het aankunnen. Denk bij ziekte terug met dankbaarheid voor wat je ooit kon en kijk dankbaar vooruit met wat je nog kunt. Als je ziek bent en je kunt niet meer alles, vul dan jouw tijd met het gedenken van Allah, doe dhikr, ga lezen, lees Qur'aan en gebruik jouw tijd van leegte goed. Hou van de ontmoeting met Allah (swt), jouw Heer. En als het einde van het leven is gekomen, bijvoorbeeld door een ziekte of ouderdom, laat jouw laatste woorden zijn: "Er is geen godheid dan God," en de Deuren van vergeving staan wijd open. Voor deze persoon is het Paradijs, het Paradijs waar wij allen eens hopen binnen te gaan, na voorspoed, maar nog meer na tegenslag.

Moge Allah de Verhevene de zieken genezen. Moge Allah ons het juiste gedrag geven bij ziekten. Moge Allah ons tijd geven om zieken te bezoeken. Oh Allah, dank U voor wat wij kunnen in gezondheid. Oh Allah, dank U voor wat wij kunnen tijdens ziektes. Oh Allah, accepteer onze goede daden en vergeef onze slechte daden. Oh Allah, leid de jongeren. Oh Allah, leid de ouderen. Oh Allah, leid onze oemmah. Allahoemma, laat ons op een dag de Paradijstuinen binnengaan. Ya Allah, open de Deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden; voor onze kinderen, voor onze opa's en oma's, voor onze ouders. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

#### Vrijdag 25 maart 2016: Barmhartigheid

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Oneindige Vergever van de Zonden, de Schenker van Onderhoud. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn**

**boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over barmhartigheid, de Goedheid van Allah die Hij aan ons mensen geeft. Allah is barmhartiger voor ons dan wij ooit voor onszelf kunnen zijn. Hij geeft het goede aan ons en Hij beschermt ons, ook op de momenten dat wij denken dat alles verloren is. Hij is er altijd voor ons, zelfs voor degenen die denken dat ze Hem niet nodig hebben.

Moslams, als we kijken naar de profeet Ayyoeb (as) die alles had, die gezond was en die vervolgens alles verloor en ziek werd. Het leek alsof al het goede was weggenomen en veel mensen zouden niet meer weten wat ze dan nog moeten doen. Ayyoeb bleef vertrouwen houden. Daarover lezen we in de H. Qur'aan, vertaald als:

**En denk aan Ayyoeb toen hij tot zijn Heer riep en zei: "Ellende heeft mij getroffen, maar U bent de meest Barmhartige van de barmhartigen."**(soera 'Al Anbiya 83)

Ja mensen, niemand is barmhartiger dan Allah (swt). Hij is zo goed voor Zijn dienaren, zo goed dat wij dat nooit voor onszelf zouden kunnen geven. In een Overlevering horen wij het volgende: ***Na een oorlog was eens een vrouw op zoek naar haar kind. Steeds pakte ze een kind en hield het vast. De vrouw huilde en bleef zoeken. Ze zocht net zo lang, totdat ze uiteindelijk haar eigen kind gevonden had. De Profeet (zvmh) zei: "Zien jullie deze vrouw? Kan je geloven dat deze vrouw haar kind in het vuur zou gooien?" De mensen antwoordden: "Nee!" Rasoeloellah (saws) zei daarop: "Oh mens, ik zweer dat Allah meer barmhartig is met zijn dienaren dan deze vrouw met dit kind."***

Broeders en zusters, wat is barmhartig en waarom krijgen wij het? Wat zijn de soorten barmhartigheid? Wanneer bereikt een dienaar de hoogste barmhartigheid? Barmhartigheid is een taal van zachtheid en liefde. Het is de ultieme goedheid, het gevoel van rust en veiligheid. Als je problemen hebt, dan is er hulp. Alles wat je nodig hebt, wordt jou gegeven. Barmhartigheid is dat er iemand jou beschermt en bewaakt. Niets of niemand kan jou raken. Broeders en zusters, en je moet weten dat Allah (swt) de meest Barmhartige is en de meest Genadevolle. Bij zowat iedere soera in de Qur'aan worden wij daar aan het begin aan herinnert: **in de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.** Ja broeders en zusters, **de méést Barmhartige en de méést Genadevolle.**

Oh jullie die geloven, een echte gelovige kan nooit een ander lastig vallen of op een andere manier voor schade bij een ander zorgen. De islaam beschermt de mensen tegen de mensen. Jouw slechte gedrag wordt door de regels van de

islaam afgeleerd. In een Overlevering zegt de Boodschapper van Allah (zvmh) dat iemand die 's nachts bidt en overdag vast, maar wel zijn burens tot overlast is, dat deze persoon een bewoner van het Vuur is. Nee, wij moeten een en al goedheid voor onze omgeving zijn, zodat Allah ons kan belonen. Allah die zo goed voor ons is, is goed tegen de mensen die goed zijn voor anderen. Allah de Verhevene zegt daarom ook: **“Doe goed tegen wat er op aarde leeft, zodat degenen in de Hemel goed zijn tegen jou.”** Jouw barmhartigheid wordt dus met barmhartigheid beloond.

Er wordt verteld dat imaam Ahmad ibn Hanbal eens een lange reis maakte bij het zoeken naar een Overlevering. Zo kwam hij aan bij een man die ver weg woonde. Toen hij bij de man kwam, had de man alleen aandacht voor wat honden die hij aan het voeren was. De imaam dacht, hij laat me gewoon wachten voor een stelletje honden? Toen legde de man hem uit wat er aan de hand was. De honden kwamen niet vaak bij hem en de man wist dat de honden graag te eten hadden als ze kwamen. Omdat er een Overlevering is van de Profeet (saws) dat wie iets aan iemand geeft die graag iets van jou wil, dat jij in het Paradijs ook krijgt van de meest Barmhartige wat jij graag wil. Natuurlijk is het verschil dat hoe goed wij ook zijn voor anderen of voor de wereld om ons heen dat Allah uiteindelijk de Beste is.

Dienaren van Allah, de meest Barmhartige zegt ons ook:

**...Mijn barmhartigheid omvat alle dingen...** (soera Al A'raaf 156)

Wat wij ook verkeerd hebben gedaan in ons leven, als wij het achter ons willen laten en het goede willen doen, dan komt het goede van Allah uiteindelijk naar ons toe, zoals Hij hier zegt. Wij moeten snappen dat wij zonder Zijn Goedheid, Zijn Barmhartigheid nergens zijn. Daarom moet de islaam ons wakker schudden, zodat wij dat gaan snappen en zodat wij ons zo gaan gedragen. De Regels van Allah zijn niets anders dan goedheid voor ons. Allah verplicht ons om barmhartig te zijn. En weet, Allah is zélf ook barmhartig tegen de mensen die het slechte doen. Allah zegt: **“Ik heb de mens en de djinns gemaakt en de mensen bidden voor een ander. Ik geef het hen en zij bedanken iemand anders. Goede dingen komen van Mij naar beneden naar hen toe en alleen het slechte van hen komt naar boven.”**

Mensen, vandaag hebben wij gehoord hoe groot de Goedheid en Liefde van Allah is. Wij kunnen door ons goede gedrag de barmhartigheid laten zien die Allah aan ons laat zien. In onze medemens vinden wij Allah. Als wij barmhartig zijn voor anderen, dan is Allah ook barmhartig voor ons. En Allah is de meest Barmhartige, zelfs tegenover de mensen die Hem niet dankbaar zijn. En er komt een Dag dat wij die Barmhartigheid nodig hebben, heel hard nodig hebben. Lieve moslims, leef daarom als een moslim, een gelovige moslim, een echte moslim. Wij moeten de soenna leven, niet doen wat we graag zouden willen doen of dénken wat goed is, maar doen wat wij moeten doen van Allah. Onze islaam is goed, onze islaam wil een mooiere en een betere wereld. Dat hebben wij zelf in de hand. Allah laat

ons zoveel goedheid van Zijn Barmhartigheid zien. Nu, laat jij de goedheid van jouzelf ook aan ons zien?

Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn. Moge Allah de Barmhartige Zijn goedheid aan ons blijven schenken. Moge Allah de Genadevolle onze barmhartigheid laten toenemen. Moge Allah de Verhevene door ons goede voorbeeld anderen weer op het juiste Pad van de islam brengen. Heer onze God, vergeef de fouten die wij maken, de eerste en de laatste, de grote en de kleine, de openbare en de verborgene. Moge Allah de Verhevene de poorten van het Paradijs openen voor de mensen waar wij van houden. Ya Rabb, open de deuren voor onze vrienden. Ya Rabb, open de deuren voor onze familieleden. Ya Rabb, open de deuren voor onze ouders. Ya Rabb, open de deuren van het Paradijs voor al onze overleden broeders en zusters. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.