

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Blijvende, de Eeuwige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de winst van de tijd. God zij dank geeft Allah ons de kans om met de tijd goede daden te doen. Wij krijgen de tijd om onze ogen te openen en na te denken over wat we zien. Allah laat het van nacht weer ochtend worden en de dag gaat weer naar de nacht. Zo gaat de tijd voorbij waarin wij het goede kunnen doen. Allah zegt daarom ook in Zijn Boek dat de echte gelovigen altijd snel willen zijn om het goede te doen en het lijkt alsof ze met elkaar in wedstrijd zijn daarover. Onze geliefde profeet Mohammed (saws) heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat het de mensen zijn die niet altijd 'insha'Allah, insha'Allah' zeggen, maar dat het juist de mensen zijn die niet veel praten, maar wel veel doen.

Beste moslims, vrees God en dat zeg ik tegen jou, maar ook tegen mezelf. Godsvrees helpt ons op de Weg naar het Paradijs om in beweging te komen. Als we namelijk niet meer bezig zijn met onze levensreis, maar van dag tot dag een beetje kijken wat er gebeurt zonder toekomst, dan gaat de tijd verloren. Want ja, de tijd gaat weg en wacht op niemand. De tijd draait door en stopt niet. De tijd staat niet stil, totdat jij iets gaat doen. De tijd wacht niet op een studie, de tijd wacht niet op werk en de tijd wacht niet op een reis. Wat wij doen met de tijd is in onze eigen handen. Als je daarom verstandig bent, dan begin je en wacht je niet op iets wat misschien nooit komen gaat. Ooit is het leven voorbij en dan is het te laat voor alles wat je insha'Allah had willen doen. Het is in jouw handen of je wint of verliest, of je iets opbouwt of iets afbreekt, of je naar voren gaat of naar achteren. Allah zegt daarom dat Hij een waarschuwing geeft:

Voor ieder van jullie, die vooruit wil gaan of voor wie van jullie die wil achterblijven.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat je hebt gedaan. (soerat Al Moeddathir 37-38)

Allah heeft gezworen in Zijn boek met tijden, met 'asr en dhohr en met de nacht als die gekomen is. Tijd is dus niet zomaar iets, maar je kunt iets bereiken in tijd. Je moet het doen, voordat de tijd voorbij is. Word wakker uit je dromen en pak de gouden kansen aan, zolang het nog kan. Zolang je nog jong bent en zolang je nog kunt werken, laat het niet verloren gaan, want er is echt veel te verliezen. Wie de goede tijden verloren laat gaan, verliest niet alleen in dit leven, maar ook in wat hierna komt. En ja, lieve mensen, iedereen weet dat er een einde is. Jouw dagen zijn geteld. Probeer daarom jouw leven vol te maken met goede daden en laat een spoor achter van het juiste. Zorg dat de mensen nog lang over jou napraten in positieve zin. Vul jouw rechterboek, doe wat Allah gezegd heeft en verbeter de wereld.

Er is een groot verschil tussen de mensen die aanpakken en die mensen die denken, jammer, we misten zoveel kansen. Nee, de kansen die je mist, komt niet door een ander, maar door jezelf. Je moet zoveel mogelijk tijd maken om te doen. Als je de waarde van iedere seconde niet kent, dan zal het als zand door de vingers wegglijden. Je speelt met de tijd en denkt niet na. Urenlang gamen, op de bank zitten of in bed gaan liggen leveren uiteindelijk niets op. Dat zijn geen kansen die je mist, nee, dat zijn gewoon de kansen die je laat liggen, door nietsnutten en je tijd verkeerd in te delen. De gebraden haantjes komen niet in de mond aanvliegen. Niet moe en lui, maar je moet ópstaan en dóen.

Broeders en zusters, is de tijd voor of tegen jou? Bouw jij om te slagen of bouw je aan je eigen verlies? Alsjeblief, schiet op en pak de kansen, voordat ze voorbij zijn. Mensen die iedere seconde gebruiken om winst te maken, om het goede te doen, is een teken van mensen die veel succes hebben. Laat niets jou tegenhouden om het te doen. Al zou de Dag van het Oordeel morgen zijn, plant toch die boom. Rasoeloellah (saws) heeft ons altijd gezegd dat we ons moeten voorbereiden op die Dag en hoe anders is dat dan door goede daden? Het is allemaal voorbij, voordat we het weten. Allah zegt dan ook, vertaald als:

En geef uit van wat Wij jullie hebben gegeven, voordat de dood naar een van jullie komt en zegt: "Mijn Heer! Waarom hebt U mij niet een beetje uitstel gegeven, zodat ik wat geld, een aalmoes, weg kan geven en zo een van de goede mensen ben?" Allah geeft aan niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen; en Allah weet precies wat jij doet. (soerat Al Moenafiqoen 10-11)

Oh jullie die geloven, kijk naar de andere mensen die succesvol zijn en het beste voorbeeld is onze Profeet (saws). Hij was maar kort de Boodschapper, maar 23 jaar, en in die korte tijd deed hij zoveel goede daden. Die 23 jaar hebben zo'n grote beweging gemaakt dat tot op de dag van vandaag miljoenen en miljarden mensen de islaam omarmen. Door zijn voorbeeld dat hij in een korte tijd heeft laten zien, komen nog iedere dag mensen in beweging.

De tijd van Rasoeloellah (saws) was verdeeld in drie delen: in het aanbidden van Allah, in tijd voor zijn familie en om de mensen te helpen. Hij liet de tijd niet verloren gaan. Omdat hij ons voorbeeld is, moeten wij dat ook proberen. Maak tijd voor Allah, bezoek je familie en help de mensen. Maak je plannen om Mekka, Medina en Al Qoeds te bezoeken. Vast wanneer je kan. Lees Qur'aan, leer Qur'aan. Maak wat van je leven, voordat je zo oud bent dat je denkt, jammer, ik heb de kansen gemist. Maak wat van de wereld. Denk na en doe, want Allah zegt:

Is iemand die God vereert in de uren van de nacht, die neerknielt en in gebed staat, die zich zorgen maakt over het Hiernamaals en hoopt op de goedheid van zijn Heer hetzelfde als iemand die dat niet doet? Zeg: "Zijn zij die weten hetzelfde als de mensen die niet weten?" Maar alleen de verstandige mensen leren er van. (soerat Az Zoemar 9)

Broeders en zusters, er is geen tijd te verliezen om wakker te worden, om te te doen en om je gewoontes te veranderen. Niet morgen, maar vandaag! De beste tijd is de tijd voor Allah, help je familie en de mensen nu het nog kan. Er is niemand die jou kan garanderen wanneer jouw tijd is afgelopen. Vergeet niet dat met alles dat je van Allah krijgt dat de tijd óók een gift is. Onder ons zijn er veel die dat maar niet willen zien en het gebruiken voor het verkeerde. Laat tijd de vriend zijn van je goede daden en niet een hulp van jouw slechte gewoontes.

Moge Allah de Verhevene ons tijd en leven geven, zodat wij tijdens ramadhaan kunnen vasten. Moge Allah ons tijd en leven geven, zodat wij ooit op Arafat kunnen staan. Moge Allah ons tijd en leven geven om op vrijdag naar de moskee te komen. Moge Allah ons genoeg tijd geven om onze slechte gewoontes te veranderen. Ya Allah! Vergeef ons de tijd die wij ooit hebben verspild. Oh Allah, laat ons op een dag de Paradijstuinen binnengaan. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 26-02-2016

website: www.moskeeabibakr.nl