

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Rechter, de Rechtvaardige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over godsvrees waar je ook bent, in het Arabisch taqwa. Godsvrees betekent niet dat we op een verkeerde manier bang zijn van Allah (swt). Er is namelijk geen reden om bang te zijn of angst te hebben voor Hem, behalve om wat je zelf verkeerd doet. Vrees voor Allah betekent dus voor een moslim dat hij de zonde haat en daarom vreest voor het Oordeel van Allah over die zonde. Die angst en vrees voor Allah is daarom het begin van het dienen van jouw Heer met je hart.

Mensen, Godzijdank heeft Allah (swt) ons de Profeet Mohammed (saws) gestuurd. De Profeet (zvmh) heeft ons het juiste geloof geleerd en de goede Weg van de ene God gewezen. Mohammed (saws), hij die met de juiste woorden naar ons is gestuurd, zodat wij godsvrees krijgen. Hij waarschuwde ons om na slecht gedrag meteen iets goeds te doen, zodat het slechte met de Wil van Allah weggeveegd wordt. En jullie moeten weten, de Profeet (zvmh) was de laatste in een hele rij van profeten die steeds opnieuw de mensen hebben verteld om godsvrees te hebben. Zo zegt Allah in Zijn Boek, vertaald als:

Wij hebben aan hen aan wie vóór jullie het Boek werd gegeven en ook aan jullie opgedragen om Allah te vrezen. (soerat An Nisaa' 131)

Oh jullie die geloven, de bedoeling van godsvrees is om jou uiteindelijk te beschermen. Je bent bang dat Hij boos op jou wordt. Daarom doe je dan alleen wat Allah goed vindt. Je doet er alles aan om zelfs niet in buurt van foutjes komen. Godsvrees houdt jou ver weg van de wegen waar Allah boos over kan worden. Het zorgt er voor dat je dat doet dat Allah van jou vraagt. Zo bescherm je jezelf uiteindelijk tegen de hel, waar het vuur is dat brandt met mensen en stenen. Nee, wij mogen dit niet vergeten en weten dat wij op de Dag van het Oordeel uiteindelijk alleen zijn met onze daden die we deden. Allah zegt daarom:

En vrees de Dag waarop niemand de ander kan helpen...(soerat Al Baqarah 48)

Moslams, godsvrees is dat wij doen wat Hij zegt. Dit betekent dat het verplichte gedaan wordt, maar ook dat je het blijft doen, niet alleen wanneer je zin hebt. En als je het goede doet, als je bijvoorbeeld vast en zelfs tot diep in de nacht nog bidt, maar toch op de andere momenten komt bij wat verboden is, dan is er nog een lange weg te gaan. Je moet alles verlaten dat Hij verboden heeft. Jouw Weg van islam moet van goed naar beter. Wat jij doet, moet je doen voor de beloning die je er voor krijgt en jij moet niet doen wat verboden is om zo weg te blijven voor de bestraffing daar van. Heb daarom ook angst voor de straf van Allah. Bij elk foutje moet je tegen jezelf kunnen zeggen, alsof je tegen een ander praat: 'Waarom heb je dat gedaan? Waarom?' Leer dan van je fouten en blijf er vervolgens van weg. Denk aan wat Allah jou geeft, van het grote tot het kleine, en word zo een dankbare moslim die doet dat wat Allah aan de mensen heeft gevraagd. De beloning voor die mensen is het Paradijs.

Ja, Allah heeft de mensen gezegd Hem te vrezen. Hij wil van ons dat wij luisteren naar Zijn Wil. Rasoeloellah (saws) heeft ons daarom gevraagd om dat te doen. Hij vertelde ons Allah te vrezen nog in zijn afscheidspraak tijdens zijn laatste bedevaart. Iedereen moet daarom godsvrees hebben, van schoenpoetser tot koning, van soldaat tot leider, in het bijzijn van anderen of als we helemaal alleen zijn. Doe daarom, als je alleen bent, hetzelfde als dat je bent met anderen. Allah is namelijk jouw Bewaker en weet wat je doet. Denk aan Hem, altijd en overal, van 's ochtends tot 's avonds, weet dat Hij er is. Jij kunt niet vluchten uit Zijn Koninkrijk naar een ander koninkrijk. Denk daarom heel goed na over jouw gedrag dat Hij ziet.

Oh mensen, godsvrees, waar en met wie je ook bent. Laat in alles jouw aanbedding voor Allah zien. Als je godsvrees hebt, dan moet je ook goed gedrag hebben tegenover de mensen, alle mensen. Velen denken dat het vrezen alleen iets is tussen Allah en hen, maar ze geven niet de rechten aan hun medemens. Nee, Allah vraagt ook om goed om te gaan met iedereen en vraagt voor goed gedrag. Wij moeten daarom altijd een lachend gezicht hebben en de juiste woorden gebruiken. Met de kleintjes moeten we rustig praten en met de ouderen met respect. Ook als iemand niet zo geleerd is of niet zo slim, dan moeten we ons aanpassen en niet arrogant gaan doen. Als mensen van jou gaan houden, betekent dat je op de goede Weg bent en dat je het juiste gedrag hebt laten zien. Dan ben je op de Weg naar het Paradijs.

Moslams, heb spijt van het verkeerde dat achter je ligt. Zeg sorry tegen Allah voor wat je deed en maak niet meer dezelfde fout. Vraag om vergeving met liefde, angst en hoop. Allah is zo machtig en zo groot. Hij kan hard straffen, maar Hij kan ook vergeven. Hij zegt dan ook:

En zij, die wanneer zij iets slecht doen of verkeerd tegenover zichzelf zijn geweest en dan Allah gedenken en om vergeving vragen voor hun zonden, wie anders kan deze zonden vergeven dan Allah? En die dan ook ophouden met hun slechte daden die zij willens en wetens hebben gedaan. (soerat Al 'Imraan 135)

Ja, moslams, en dat hoeft niet moeilijk te zijn als je denkt aan die Dag waarover Allah zegt:

Vrees de dag, waarop je tot Allah terugkeert; iedereen wordt dan ten volle afgerekend op wat ze hebben verdiend; en niemand wordt onrecht aangedaan. (soerat Al Baqrah 281)

Broeders en zusters, beste moslims, vrees God! Heb taqwa! Zoek de godsvrees in jouzelf. Sta voor jouw islaam! Wij zijn gewaarschuwd om weg te blijven van het verkeerde. En, pas op! Het is bizar om te denken, het komt wel goed later. Welke later? Jij weet niet waar en wanneer de dood komt. Niemand weet in welk land hij sterft en als de Engel van de Dood je morgen en misschien zelfs nog voor 'asr vandaag komt halen, waar is jouw spijt dan? Vrees God! Heb taqwa! Wie vergeeft jouw verkeerde daden? Wie is de Barmhartige? Wie bepaalt jouw plek in hemel of hel? Ja lieve moslims, hou van Allah meer dan van wie of wat dan ook. Weet dat Hij jou altijd ziet en omdat je dat weet, zal je het slechte niet eens meer willen doen. Wie wil niet opbouwen, wie wil niet iets bereiken? Jouw lichaam is stof en wordt weer stof, maar jouw ziel is voor eeuwig. Werk voor jouw einddoel, werk voor het Paradijs. Vrees Allah, heb taqwa.

Moge Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah de Verhevene ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, bescherm ons tegen het slechte. Oh Allah, houd ons weg van leugens. Oh Allah, accepteer onze goede daden. Oh Allah, vergeef onze slechte daden. Oh Heer, vergeef wat wij verkeerd doen in het openbaar. Oh Heer, vergeef ons wat wij verkeerd doen in het verborgene. Ya Allah, open de Deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden; voor onze kinderen, voor onze opa's en oma's, voor onze ouders. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 12-02-2016

website: www.moskeeabibakr.nl