

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Levensgevende en de Levensontnemende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soerat Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over geluk en blijheid en de waarheid die er bij hoort. Het echte geluk en de ware vrolijkheid is met de mensen die nadenken. Het is waar ieder mens van droomt, hoe sterk of zwak ze ook zijn. Sommige mensen denken dat als ze rijk zijn, dat ze dan pas gelukkig kunnen zijn. De mensen die ziek zijn, denken dat als ze gezond zijn, dat ze dan zal zijn. Degenen die zwak zijn en geen rechten hebben, dromen ervan als ze machtig zijn. Zo zoeken veel mensen het geluk zonder het te vinden.

Nee, broeders en zusters, er is een groep van ongelukkigen die kiezen voor dunya, de wereld, en alle verleidelijke dingen die de wereld te bieden heeft. Zij kozen voor wat Allah verboden heeft, zoals machtsmisbruik, overspel, stelen, liegen, het drinken van alcohol en het gebruik van andere verboden middelen. Deze mensen denken niet aan wat er na dit leven komt, aan het Hiernamaals. Wat Allah verboden heeft, is overal verboden. Wat Allah verboden heeft, is ook in Nederland verboden. De mensen die zich bezighouden met wat niet mag, zijn in de val van de wereld getrapt. Hun harten zijn koud en kil of worden dat uiteindelijk wel. Ze zijn volgelingen van hun verkeerde verlangens, van hun lusten, van wat ze zelf willen. Van alles wat zij in deze wereld bij elkaar verzamelen, is niets om jaloers op te zijn. Allah (swt) zegt namelijk over die mensen, vertaald als:

**Je hoeft je niet te verwonderen over hun bezittingen of over het aantal kinderen dat ze hebben. Allah wil hen hiermee alleen maar straffen in dit wereldse leven en wil dat als hun zielen weggaan, dat ze dan ongelovig zijn.** (soerat At Tauwbah 55)

Zoveel mensen denken alleen maar aan meer en meer. Het is nooit genoeg voor ze, terwijl er uiteindelijk niets over blijft dan het graf en het zand ervan. In een Overlevering zegt Rasoelollah (saws): **"Als een zoon van Adam een vallei vol goud had, zou hij er twee willen hebben. Niets kan zijn mond vullen, behalve het zand in het graf. Allah wendt zich vol Goedheid tot degene die vergeven wil worden."** (Bukhari)

Oh jullie die geloven, blijheid en geluk is iets dat je niet kan zien met je ogen, niet iets dat je kan niet tillen met je handen, niet iets dat je kan niet kopen met geld. Nee, het geluk zit van binnen. Het hart heeft dan rust en je voelt je goed. Het is dus een gevoel dat je uiteindelijk niet kan zien. Iemand kan lachen, maar van binnen ongelukkig zijn. Uiteindelijk wil iedereen gelukkig zijn, maar niet iedereen is het. Het smaakt goed, het voelt lekker en het geeft je kalmte. Iemand die rijk is, maar een ziekte heeft, proeft niet de heerlijkheid van het eten. Wat heb je dan aan je rijkdom? Iemand die gezond is, maar geen eten, heeft er ook weinig aan. Zo moet alles er met mate zijn en ook al kom je soms tekort, als de blijheid blijft, dan heeft het hart rust gevonden.

Mensen, de echte gelukkigen zijn het die in het Paradijs komen. Dit zijn de mensen die nederig en gehoorzaam zijn aan Allah (swt). Zij kennen hun plek en maken zich niet groter dan dat ze zijn. Zij doen alles om God tevreden te stellen en ze aanbidden Hem echt, zoals het hoort met ware godsvrees. Deze groep wil wegblijven van het Vuur, maar vooral en bovenal wil deze groep de tevredenheid van Allah (swt). Zij houden zich af van wat hun Heer verboden heeft en blijven ver weg van het verkeerde pad. Allah heeft hen daarom het Paradijs beloofd. Hij heeft ze beschermd tegen de bestraffing van het Vuur. De nederigheid van deze mensen is niet alleen in de praktijk, maar ook in hun ziel. Onze Profeet (zvmh) was hier een goed voorbeeld van, het juiste voorbeeld van de ibada, van de aanbidding.

Blijheid is iets dat in het hart zit. Als je tevreden bent, dan laat je het verkeerde achter je en je wordt er blij van. Iemand die denkt dat hij of zij vrolijk wordt van iets dat verboden is, wordt uiteindelijk toch teleurgesteld. De persoon die het verkeerde doet, moet juist pas blij worden als het verbodene is gestopt, met zijn eigen wil of zonder zijn eigen wil. Dat is ook het moment dat het uit het hart moet verdwijnen. Het verkeerde moet achterblijven en niet meer terugkomen. Dáár wordt die persoon pas echt gelukkig van, als hij het maar eens wist. In plaats van het te zoeken in iets dat Allah niet wil, moet je al je vertrouwen in Hem stellen. Dat is de manier van Rasoeloellah (saws). Hij zei tegen Bilaal dat hij de mensen gerust moest stellen en hij zei tegen Aboe Bakr dat Allah met hen was. De rust van jouw hart moet daarom bij Allah zijn. Doe dhikr en gedenk Hem, met je hart en met je tong. Dan pas bereik je het echte geluk. Dat is zoals Allah (swt) ons zegt als Hij zegt, als in een vertaling: **Zij zijn degenen die geloven, en van wie de harten tot rust komen als zij Allah gedenken. Weet dan dat in het gedenken van Allah de harten rust kunnen vinden.** (soerat Ar Ra'd 28)

Broeders en zusters, beste moslims, zorg voor de echte blijheid in jouw leven. Laat niets jou daar van af brengen. Weet dat deze wereld tijdelijk is en het Hiernamaals is eeuwig. Ons leven heeft een einde, dat is zeker. Je gaat ooit weg. Misschien morgen, misschien over 34 maanden of over 34 jaar, maar jouw afspraak met de Engel van de Dood staat vast. Benut de tijd die je gegeven is, benut het in goede en in slechte tijden. Neem afstand van je fouten om zo een van de gelukkigen, een van de bewoners van het Paradijs te worden. Bedenk je eens, waarom heeft God jou geschapen? Waarom is jou die paar jaar hier op aarde gegeven? Is dat niet om Hem te aanbidden? Kijk eens rond, kijk naar Zijn Schepping, de insecten, de planten, de zeeën, de planeten, kijk naar hoe alles bij elkaar hoort en hoe niets zonder elkaar kan. Bedenk waarom jouw lichaam op deze wereld is. Als je om die reden weet waarom je geschapen bent, word je sterker in je islam, je wordt sterker in het achterlaten van wat Hij verboden heeft en sterker op het juiste Pad. Dat is het échte

geluk, de blijheid die wij zoeken. Wie of wat je ook bent, hoe hoog of hoe laag, hoe fout je ook bent geweest. Laat het achter je en kom op het Pad van Allah, jouw Heer. Kies voor Allah, kies voor de Waarheid, kies voor blijheid en geluk.

Moge Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Oh Allah, wij vragen U om het Paradijs. Oh Allah, wij vragen U, houd ons weg uit de hel. Oh Allah, laat ons tot de gelukkigen behoren, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Allahoemma, geef ons wijsheid. Allahoemma, laat ons op het juiste Pad zijn. Ya Allah, geef iedereen in deze wereld de vrije keuze om voor de islam te kiezen. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters, in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 22-01-2016

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)