

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Openlijke, de Verborgene. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de H. Qur'aan. Het woord 'Qur'aan' betekent dat het iets is dat wordt voorgelezen. Onze geliefde profeet Mohammed (saws) ontving het als openbaring van God en heeft doorgegeven aan de mensen. De H. Qur'aan is een Boek dat voorgelezen moet worden, waar wij naar moeten luisteren en wat wij op verschillende momenten in ons leven horen, van wieg tot graf. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe hoog de plek is die Allah (swt) aan de Qur'aan met zijn mooie Woorden heeft gegeven. Het zijn de beste Woorden die er bestaan. Allah heeft in de H. Qur'aan ook vaak de Qur'aan zelf genoemd. Als we het over de H. Qur'aan hebben, bedoelen we natuurlijk de Qur'aan in het Arabisch met zijn vele betekenissen. Een Qur'aan in een andere taal is alleen maar een van de vele manieren om de Woorden van Allah zo goed mogelijk uit te leggen, maar kunnen we uiteindelijk dus niet echt het Woord van God noemen, maar wel een uitleg.

Moslims, toen de Profeet (zvmh) met de H. Qur'aan bij de mensen kwam die nog niet geloofden, twijfelden sommigen en ze wilden niet accepteren dat het de Woorden van hun Heer waren. Ze dachten dat Mohammed het gewoon allemaal verzon. Daarom zegt Allah in de Qur'aan, uitgelegd als:

Zeggen zij: "Hij heeft het verzonnen!" Nee, het is de Waarheid van jouw Heer, zodat je de mensen kunt waarschuwen waar vóór jou geen waarschuwer is geweest, zodat zij misschien wel geleid worden. (soerat Al Sadjah 3)

Daarom zegt Allah ook tegen Mohammed (saws) dat hij niet alleen degene is die het Boek van Allah naar hen brengt en het beste voorbeeld is. Nee, Allah laat ook aan Rasoeloallah (saws) weten dat er een Dag komt dat Allah hem als getuige gaat oproepen. Allah zegt, vertaald als:

En denk aan De dag waarop Wij voor ieder volk een getuige tegen hen uit hun midden laten opstaan en jou als getuige tegen hen naar voren halen. Wij hebben jou het Boek neergezonden, alles uitleggend, als leiding, genade en goed nieuws voor degenen die zichzelf onderwerpen. (soerat An Nahl 89)

De H. Qur'aan is dus bedoeld om de mensen te waarschuwen. Alle mensen worden door Allah uitgenodigd om het te horen en er van te leren. Door na te denken over de Woorden die Allah geeft, zou iemand dus tot de conclusie moeten komen hoe prachtig de Qur'aan is en dat het van zijn Heer, de Schepper, de Allerhoogste vandaan komt. Het kwam via de engelen, die Allah hoogwaardig en betrouwbaar noemt, naar de Profeet (saws). Daarom zegt Allah, uitgelegd:

Echt, het is een Waarschuwing. Dus, wie het wil, laat hem er van leren. Het staat geschreven in heilige geschriften, hoogstaand en zuiver, vanuit de handen van schrijvende engelen, die hoogwaardig en betrouwbaar zijn. (soerat 'Abasa 11-16)

Ja beste broeders en zusters, de H. Qur'aan lijkt op niets anders dan zichzelf. Het is echt de Waarheid die voor altijd blijft en niet veranderd is of veranderd wordt. Dit Boek, deze Woorden, deze Waarschuwing van Allah wordt beschermd door Hem. Daarom staat er in de H. Qur'aan, in een vertaling als:

Ja echt, Wij hebben deze Waarschuwing neergezonden en inderdaad, Wij zijn de Bewaker er van. (soerat Al Hidjr 9)

Moslims, weet dat Allah eerdere Boeken naar volkeren gestuurd heeft via verschillende Boodschappers: de Boekrollen, de Thora, de Psalmen en het Evangelie. Er wordt gezegd dat in deze Boeken ook verwijzingen zijn geweest naar de H. Qur'aan. Helaas zijn de originele Geschriften hiervan er niet meer en kunnen we alleen nog de H. Qur'aan als het Woord van Allah aannemen. Dit Boek en deze Woorden hebben het goede vast gehouden wat ook in de Boeken ervoor heeft gezeten. Dit Boek, de H. Qur'aan, heeft kracht en verzachten het hart. Het heeft goede voordelen voor de mensen. Als je doet wat de H. Qur'aan zegt en snapt wat er staat, dan verbetert dat de maatschappij. Er komt goedheid en warmte tussen de mensen. Iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. De H. Qur'aan leidt de mensen die het goede willen en beschermt iedereen van goede wil tegen het slechte.

Mensen, als je de H. Qur'aan leest en je denkt na over de Woorden, doe dan wat er staat. Leer de mensen om jou heen, leer het jouw kinderen. Dan ben je op de weg van de vrienden van de Profeet (zvmh). Je doet dan wat de eerste moslims ook hebben gedaan. Zij hebben geprobeerd de Qur'aan te leren en zo de opdracht van Rasoelollah (saws) te volgen. Pas op met teveel bezig te zijn met de Overleveringen van de Profeet (zvmh), want het begint toch eerst allemaal met de H. Qur'aan. Sommige mensen zijn namelijk zoveel bezig met de Overleveringen, dat ze vergeten waar het begin ligt: in het Woord van Allah. Als je een verbetering wil in onze islamitische gemeenschap, dan moet je het Boek volgen. Dat beschermt ons en zorgt er voor dat ons hart met de andere mensen is. Zo wordt dit een betere wereld. Het was ook de waarschuwing van de Boodschapper van Allah (zvmh) om de Qur'aan te volgen. Op die manier kunnen we leren van de mensen die vóór ons zijn geweest en die de fout in zijn gegaan. Door de H. Qur'aan zien we de Weg van Allah, het

houvast voor ons leven. Zelfs de djinns, een soort van geesten, worden geraakt als ze horen wat Allah zegt. Toen Mohammed (saws) eens in een ochtendgebed gereciteerd had, zeiden de djinns:

“Wij hebben naar een prachtige Qur’aan geluisterd, die leidt naar het rechte Pad en wij geloven daar in. Nooit meer voegen wij nog deelgenoten toe aan onze Heer!” (soerat Al Djinn 1-2)

Oh jullie die geloven, de H. Qur’aan is een Boek dat voorgelezen moet worden, waar wij naar moeten luisteren, dat wat wij op verschillende momenten in ons leven horen, van wieg tot graf. De H. Qur’aan is de Waarheid die van Allah (swt) komt. Als je doet wat er staat, dan doe je het juiste. Als je doet wat er staat, ben jij op het rechte Pad, op de siraat al moestaqiem.

Moge Allah de Verhevene ons naar de Qur’aan laten leven. Moge Allah de Almachtige ons de Qur’aan doen leren. Oh Allah, hou ons op het rechte Pad. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Allahoema, laat ons leren. Allahoema, laat ons niet arrogant worden als we meer kennis krijgen. Allahoema, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Ya Rabb, leid de jongeren. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters, in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 08-01-2016

website: www.moskeeabibakr.nl