

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Eerste, de Laatste. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het Laatste Uur en de komst van dadjaal, de valse messias. Weet dat Allah (swt) zo goed voor ons is dat Hij ons niet alle details geeft van wat er deze Dag met het Laatste Uur gaat gebeuren. Wat we wel weten is dat het Laatste Uur altijd dichterbij komt en door een aantal Tekenen weten we ook dat het geen eeuwigheid meer zal duren. Wij moeten echt niet denken dat het Uur niet komt. In de H. Qur'aan staat duidelijk:

Voor de mensen komt de afrekening steeds dichterbij, maar toch draaien zij zich er gedachteloos weg van. (soerat Al Anbiya' 1)

Mensen, de Tekenen dat het Einde dichterbij komt, zijn zelfs overduidelijk aan alle kanten om ons heen. Ja, op het moment dat moslims de niet-moslims in hun gedrag gaan kopiëren, is de Eindtijd dichtbij. Nou, ik denk dat we allemaal wel een moslim kennen die zo ver van de islam af is, dat je bijna jezelf afvraagt of die persoon wel een moslim is. Of wat dacht je van het geld dat mensen verdienen; op het moment dat je je niet meer afvraagt of het eigenlijk halaal of haraam is hoe je aan het geld komt; het moment dat we alleen nog maar selaam geven aan mensen die we kennen; het moment dat mensen die liegen geloofd worden en de mensen die de waarheid spreken niet worden geloofd; het moment dat wij ons niet meer schamen waarvoor we ons moeten schamen: dát zijn allemaal tekenen die duidelijk maken dat de Laatste Dag dichterbij is gekomen, dichterbij dan dat wij in de gaten hebben.

Oh jullie die geloven, het kost weinig moeite om hele lijstjes op internet te vinden met alle kleine en grote Tekenen van Yaum al Qiyama, de Laatste Dag. Er zijn genoeg Overleveringen van onze geliefde Profeet (zvmh) waarin duidelijk gemaakt wordt waaraan de Eindtijd is te herkennen en zo dichtbij is. Er is geen mens die, met deze Overleveringen in de hand, niet ziet dat het over deze tijd móet gaan. Liegen en bedriegen lijkt voor velen normaal geworden, er wordt opgekeken tegen mensen die niets van de islam weten, zoals bepaalde zangers en voetballers, en we zien dingen in het openbaar gebeuren die in de slaapkamer thuis horen. Mensen

vermoorden elkaar en we lijken ons er niet meer over te verbazen. We kennen onze eigen burenen niet meer en er wordt zelfs door moslims alcohol gedronken, alsof Allah er nooit iets over heeft gezegd. Terwijl deze Tekenen zo duidelijk zijn, lijkt het toch alsof veel mensen blind zijn voor wat er gebeurt. Zij denken alleen aan de dag die er vandaag is, maar niet aan de Dag die gaat komen, de Laatste Dag, Yaum al Qiyama.

Broeders en zusters, een van de grootste fitna die komt op Yaum al Qiyama is dadjaal, de valse messias. Rasoeloellah (saws) heeft ons gezegd dat er geen grotere problemen en chaos komen dan als dadjaal komt. Alle profeten hebben over deze valse messias verteld en voor hem gewaarschuwd. Hij is aan één oog blind en op zijn voorhoofd staat geschreven dat hij een ongelovige is en iedere gelovige ziet het meteen. Ook zegt een Overlevering dat hij krullend, rood haar heeft. Er wordt gezegd goed op te passen voor hem en wie hem ziet moet de eerste verzen van soera Al Kahf lezen en goed vast blijven houden aan de islam.

Als dadjaal dan op weg gaat tussen Irak en Syrië vernietigt hij alles wat links en rechts van hem is. Hij blijft veertig dagen op deze wereld, maar het voelt als een jaar. Hij preekt bij de mensen en laat wonderbaarlijke dingen zien. Veel mensen trappen in zijn verhaaltjes, maar de echte gelovigen doen dat niet. Hij komt op vele plekken, behalve Mekka en Medina, want deze steden worden verdedigd door engelen tegen hem. Dadjaal zal het paradijs beloven, maar het levert niets anders op dan de hel en wat hij de hel noemt, blijkt het Paradijs te zijn. Wonderen laat hij zien, zelfs doden laat hij opstaan, maar het is alleen maar iets dat het oog ziet. Hij is uiteindelijk ook maar gewoon een van de zonen van Adam. Dadjaal bedriegt de mensen en brengt ten slotte niets anders dan ruzie en chaos.

Moslims, zo zal dadjaal bezig blijven, totdat de profeet Jezus, de zoon van Maria, terugkomt. 'Isa verschijnt in Damascus en gaat achter dadjaal aan. Bij een van de poorten van Al Qoeds houdt 'Isa (as) dadjaal tegen en doodt hem, net als de mensen die met dadjaal waren. Hij zal de kruizen breken en hij zal de bedevaart verrichten. Ook gaat Jezus (vzmh) met de mensen die wel vast hebben gehouden aan het juiste geloof naar een plek die God hem wijst, waarna de wereld stap voor stap uiteindelijk vergaat, op een Dag, op een Uur.

Beste moslims, wij zijn Allah dankbaar dat wij in een veilig land wonen waar wij moslims kunnen zijn. We moeten alleen opletten dat we sommige slechte gewoontes die we om ons heen zien niet gaan overnemen. Niemand van ons is perfect en dat is ook niet wat van ons op de eerste plaats gevraagd wordt. Als wij zo duidelijk de tekenen van de Laatste Dag om ons heen zien en merken dat er steeds minder kennis over de islam is, dát is juist het moment dat we wakker moeten worden. Het interesseert sommige moslims niet meer hoe ze hun geld verdienen. Bedenk dat je nog geen cent meeneemt in je graf, maar wel de dingen die je met je geld hebt gedaan. Verder zijn sommige moslims zo gewend geraakt aan wat ze buiten en op tv zien, dat ze denken dat ze hier ongestraft aan mee kunnen doen. Weet dat er een Dag komt waarop wij, jij en ik ons moeten verantwoorden. Kopieer geen slechte dingen die jij in je omgeving ziet gebeuren, maar doe het goede en hou vast aan jouw islam.

De Dag en het Uur komen steeds dichterbij en dat kan niemand ontkennen. Het is voor ons als moslim ook een van de dingen waar wij heilig in geloven. Het kost weinig moeite om de Overleveringen te vinden met de Tekenen van de Eindtijd en

wat er op die Dag gebeuren gaat. Laat dat een waarschuwing zijn, beste broeder en beste zuster. Word wakker voordat het te laat is. Laat het een waarschuwing zijn voor de hele wereld! Word wakker en kom terug op de rechte en de juiste Weg, de Weg van Allah (swt), die ons weghoudt en beschermt van dadjaal en alle chaos en fitna die door hem zullen komen. Vertrouw op Allah, Hij die alles ooit gemaakt heeft en Hij die het ook ooit weer wegneemt.

Moge Allah de Barmhartige ons beschermen in deze wereld. Moge Allah ons beschermen in de Wereld hierna. Moge Allah onze ogen openen voor de kansen die we nog krijgen. Oh Allah, beloon de mensen die de kansen hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Oh Allah, vergeef de mensen die de kansen níet hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Oh Allah, laat ons allen op de Dag van Beloning en Bestrafing de Hemelse Paradijstuinen binnengaan. Allahoemma, beloon onze goede daden. Allahoemma, vergeef onze slechte daden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Ya Rabb, verhoor ons.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 27-11-2015

website: www.moskeeabibakr.nl