

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefhebbende, de Liefdevolle. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de enorme fout van het onveilig maken van een veilige samenleving. Een van de beste dingen die Allah (swt) aan ons gegeven heeft, zoals wij hier nu zitten, is veiligheid. Alles wat je hebt, is in principe veilig en je hoeft ook niet bang te zijn dat je onrechtvaardig behandeld wordt. Natuurlijk kan het altijd beter, maar als je 's morgens opstaat en je hebt genoeg te eten, je bent gezond en je hebt rust en vrede, daar heeft Rasoeloellah (saws) over gezegd dat het voor deze persoon is alsof hij alles in deze wereld al heeft. Rust, vrede en veiligheid zijn islamitisch zo belangrijk dat geen moslim het ooit in zijn hoofd zou moeten halen om dit zomaar door de war te gooien, chaos te maken en mensen in onzekerheid te brengen. Dit gaat tegen alle Wetten van Allah in.

Broeders en zusters, en wij moeten dankbaar zijn voor vrede en veiligheid. Wie zoiets mist in zijn of haar leven, mist blijheid. Het is een van de beste dingen die een mens kan hebben. De profeet Ibrahim begrijpt dit zo goed als hij Allah hier om vraagt in Mekka. Hij bidt tot God:

"Mijn Heer, maak van deze plaats een veilige stad van vrede en geef vruchten aan de mensen die er wonen, die in Allah en de Laatste Dag geloven." (soerat Al Baqarah 126)

Degenen die in Mekka zijn geweest weten het en zij kunnen jou vertellen welk gevoel zij hadden op die plek. Het voelt er zo vredig en veilig. Het is als thuiskomen waar je nooit meer bang hoeft te zijn. Daarom zegt Allah, vertaald als:

...het is de plaats van Ibrahim en wie er binnengaat is in vrede... (soerat Al Imraan 97)

De latere volkeren die in en rondom Mekka leefden, tot en met de komst van Mohammed (saws), hadden een moeilijk leven. Ze waren zonder wetten en regels en

vergaten wat vrede en veiligheid betekenden. Daarom waarschuwt Allah hen als Hij zegt:

Hebben zij niet gezien, dat Wij een veilig Heiligdom (Mekka) hebben gemaakt, terwijl overal om hen heen mensen met geweld worden weggerukt? Geloven zij dan in een leugen en ontkennen zij de gunsten van Allah? (soerat Al Ankaboet 67)

Oh jullie die geloven, wat wij hier over Mekka horen, gaat over vrede. Het roept ons op om wakker te worden en juist die vrede en veiligheid als voorbeeld te nemen, want het is overal en in ieder mensenleven zo belangrijk. Iedere maatschappij en ieder volk wil veilig zijn. Er is geen leven en geen rust, behalve in veiligheid. Het is de hemel op aarde, want juist die dingen horen bij het beste dat Allah aan de mensen in het Paradijs geeft. Deze prachtige en goede Plek waar wij allen eens hopen te komen. Als onze harten zacht zijn geworden. Als wij klaar zijn om onze beloning te ontvangen. Als wij bij de poorten van het Paradijs staan, dan wordt er gezegd:

“Kom binnen in vrede en veiligheid.” (soerat Al Hidjr 46)

Moslims, vrede en veiligheid, die woorden kunnen wij niet genoeg horen. Vrede en veiligheid, dát zijn de woorden die bij de islaam horen. Dát is waarom Allah ons mensen de regels en de wegen van de islaam heeft gegeven. Vrede en veiligheid moeten in ons hart en in ons hoofd zitten. Dan kunnen wij als moslims leven en de keuzes maken die wij moeten maken. Nu is de tijd, beste moslimbroeders en – zusters, om te laten zien waar wij staan. Nu is de tijd om de mensen te beschermen die door ons beschermd moeten worden. Nu is de tijd om de wereld te laten zien dat wij staan voor rust en rechten, voor goedheid en behulpzaamheid, voor vrede en veiligheid. Schud de mensen wakker uit hun nare nachtmerrie en laat ze wakker worden in een mooie wereld waarvan ze alleen maar konden dromen.

Mensen, jullie moeten weten dat goed en slecht worden beloond en bestraft op een dag. Het kan in deze wereld, maar ook in de wereld hierna zijn. Dat mogen jullie nooit vergeten. Daarom moet de wereld veilig zijn voor een moslim. De Weg van de islaam waarschuwt ons ervoor om anderen bang te maken, zelfs niet voor de grap. Iedereen om jou heen moet het gevoel hebben dat hij of zij veilig is bij jou. Of het nu jouw familie is, je baas of je leraar, de buurman of een onbekende, als iemand in jouw buurt is, moet hij kunnen voelen dat jij hem niets gaat aan doen. Rasoeloellah (saws) heeft ons dan ook gewaarschuwd dat we zelfs niet eens voor de grap met een wapen naar iemand mogen wijzen. Die persoon krijgt daar namelijk stress van en wordt bang. De engelen vloeken dan zelfs op jou als je met dat wapen wijst, totdat je ophoudt. Nu hebben we het hier over iets dat je voor de grap deed, maar kun je je voorstellen hoe erg het dan wel niet is als je zoiets serieus doet? Voor deze mensen staat de bestraffing van Allah al klaar!

Allah heeft al vanaf het begin van de mensen op aarde duidelijk gezegd:

...Wie een mens zomaar dood maakt, ... het is alsof hij de hele mensheid heeft vermoord... (soerat Al Ma'ida 32)

Natuurlijk is er ook een islamitisch oorlogsrecht of in het geval van een moord met duidelijk bewijs, maar in deze situatie zitten we helemaal niet! Het doden van

onschuldige mensen in een Russisch vliegtuig, in een woonwijk in Libanon, een markt in Nigeria of een theater in Frankrijk hebben helemaal niets meer met islaam te maken. Mensen zonder verstand, moslims en zelfs niet-moslims, hebben hun eigen knip- en plakislaam gemaakt en zijn een grote bedreiging voor de hele wereld. Landen waar mensen veilig naar moskeeën, kerken en synagogen konden gaan, staan door deze mensen in brand. Dit is ver, heel ver van de boodschap die Rasoeloellah (saws) is komen brengen. De grens van een echte moslim is het moment dat er onschuldige mensen hun leven en bloed verliezen. De Profeet (zvmh) is juist gekomen met de Wetten van Allah die veiligheid en vrede in de wereld moeten brengen.

Broeders en zusters, laat de wereld weten wat de boodschap van islaam is. Broeders en zusters, laat de wereld vóelen wat de boodschap van islaam is. Laat de boodschap van Rasoeloellah (saws), ons beste voorbeeld, tot leven komen. Zorg voor vrede en veiligheid. Breng rust tussen de mensen en geef de anderen hun rechten. Wees goed en behulpzaam. Broeders en zusters, nu is de tijd. Nu is de tijd om te laten zien wie wij zijn. Wij zijn moslims. Leef naar de Wetten van Allah, leef in vrede en laat anderen ook in diezelfde vrede leven.

Moge Allah ons beschermen in deze wereld. Moge Allah ons beschermen in de Wereld hierna. Ya Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Ya Allah, laat ons dankbaar zijn voor vrede en veiligheid in Nederland. Allahoema, geef vrede in onze dagen. Allahoema, vergeef ons onze ondankbaarheid. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat wij van U ontvangen in goede dagen. Oh Allah, laat ons geduldig zijn voor alles wat wij van U ontvangen in slechte dagen. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Ya Rabb, verhoor ons.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 20-11-2015

website: www.moskeeabibakr.nl