

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Heilige, de Vrede. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over Al Aqamoskee die in de stad Al Qoeds ligt en over het gebied er omheen, dat al Haraam al Qoeds ash Sharief wordt genoemd. Niet-moslims noemen deze stad Jeruzalem en het gebied bij de moskee noemen ze de Tempelberg. Het is goed om te weten welke belangrijke plek deze berg met zijn moskeeën voor ons betekent. Hierbij gaat het nu niet om de politieke problemen, maar om de religieuze waarde voor ons als moslims en de verplichtingen die wij daar hebben.

Op de berg al Haraam al Qoeds ash Sharief staan twee gebouwen die extra bijzonder zijn. Dat is de moskee met een zilverkleurige koepel en daarnaast de moskee met een gouden koepel. Deze moskee met de gouden koepel wordt de Qoeba As Sagra genoemd. Daarbinnen ligt een grote steen, een enorme rots. De moskee met de zilverkleurige koepel heet Al Aqsa. Dat betekent 'de verste'. Het was namelijk ver van de Ka'aba in Mekka. Met de naam 'Al Aqsa' werd vroeger de hele berg bedoeld, maar tegenwoordig wordt het eigenlijk alleen nog maar voor de moskee met de grijskleurige koepel gebruikt. Toch hoort het hele gebied op de berg erbij, dus ook de gouden Qoeba as Sagra. In het verleden heeft er al een moskee gestaan die gebouwd werd door de profeet Soeleyman (as). Deze wordt Bait al Maqdis genoemd.

In een Overlevering staat dat werd gevraagd: **"Oh Boodschapper van Allah, welke moskee was als eerste op aarde?" De Profeet (saws) zei: "De Masjied al Haraam, de moskee in Mekka." De man vroeg toen: "Welke is daarna gekomen?" Hij antwoordde: "De Masjied al Aqsa." De man zei: "Hoeveel tijd zat er tussen?" De Profeet (saws) zei: "Veertig jaar. En waar dan ook het tijd is om te bidden, daar moet je bidden, want het is een moskee."**

Broeders en zusters, Soeleyman (as) bouwde een moskee en geen tempel. Deze plek was en is bedoeld om te bidden. Hij was niet de eerste persoon die het bouwde. Hij heeft het alleen maar vernieuwd. Tussen de moskee in Mekka en deze moskee zat maar 40 jaar verschil toen ze gebouwd werden, dus het zou niet logisch zijn dat

Ibrahim (as) deze moskee voor de eerste keer bouwde. Daarom wordt ook wel gezegd dat Adam de eerste moskee in Al Qoeds heeft gemaakt, net als de Ka'aba in Mekka. Zoals Ibrahim de Ka'aba opnieuw bouwde, zo heeft Soeleyman Bait al Maqdis op de plek van Al Aqsa opnieuw gebouwd.

Ook zegt Rasoeloellah (saws) in een Hadith: ***"Toen Soeleyman de zoon van Dawoed Bait al Maqdis herbouwde, vroeg hij Allah om drie dingen. Het eerste was verstand en wijsheid bij beslissingen, zodat ze binnen het Oordeel van Allah zouden zijn, en Allah gaf het hem. Het tweede was een koninkrijk zo groot dat niemand had, en Allah gaf het hem. Toen hij klaar was met bouwen, was het derde dat hij vroeg dat als iemand naar deze moskee zou gaan alleen om te bidden dat deze persoon geen zonden meer zou hebben, zoals op de dag dat hij geboren werd bij zijn moeder."***

De Profeet (zvmh) zei dat wij niet weten of die derde verhoord is door Allah, maar dat we het hopen. Wel is het zo dat Ibn Omar (moge Allah tevreden over hem zijn) bij deze moskee is geweest en er enkel en alleen zijn gebed heeft verricht. Hij dronk er zelfs geen water, omdat hij wilde doen wat in de smeekbede van Soeleyman staat: iemand die er heen gaat alléén om te bidden en dus niets anders dan dat.

Mensen, eens is onze geliefde Profeet (saws) in één nacht van Mekka naar Al Qoeds gereisd op al Boeraaq. Boeraaq bracht hem razendsnel naar deze prachte plaats. Vanuit daar heeft de Profeet (saws) een reis gemaakt naar de hemelen, naar Allah. In die nacht heeft hij als imaam gebeden met de profeten die vóór hem zijn geweest áchter hem. In de Heilige Qur'aan zegt Allah over deze Nachtreis:

Geprezen is Hij die Zijn dienaar 's nachts een reis liet maken van de heilige moskee (in Mekka) naar de verste moskee (in Al Qoeds), waarvan Wij de omgeving gezegend hebben om hem iets van Onze tekenen te laten zien. Hij is de Alleshorende, de Allesziende. (soerat Al Isra 1)

Dienaren van Allah, deze verste moskee is zelfs onze gebedsrichting geweest. In de eerste maanden dat de moslims het gebed verrichtten, hebben wij onze gezichten die kant opgedraaid, totdat Allah ons de toestemming gaf om richting de Ka'aba in Mekka te bidden. Nog steeds is deze moskee voor ons heel belangrijk. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: ***"Eén gebed in de heilige moskee in Mekka staat gelijk aan 100.000 gebeden, één gebed in de moskee van de Profeet in Medina staat gelijk aan 1000 gebeden en één gebed in de Al Aqsamoskee in Al Qoeds staat gelijk aan 500 gebeden."*** Dit zijn dan ook de enige drie moskeeën waar wij naar toe mogen reizen, alleen om de moskee te bezoeken.

Broeders en zusters, Al Aqsa is in gevaar! Er wordt onder de berg gegraven, waardoor alles kan instorten. Terwijl de media ons gek maakt met vluchtelingen, Rembrandtschilderijen en gestorven pelgrims worden moslims geweigerd om de Al Aqsamoskee te bezoeken. Militairen lopen er met kolonisten rond. Beste moslims, weet dat dit gebied door de internationale gemeenschap onder toezicht is geplaatst van Jordanië in 1949 en in 1994 is in een vredesakkoord toegezegd dat er geen joden mogen bidden op deze plek. Keer op keer komen zij hun afspraken niet na. Weten zij dan niet dat onrecht altijd bestraft gaat worden?

Ja, waarom kijkt de wereld weg voor wat er gebeurt bij Al Aqsamoskee? Waarom komen wij niet in actie? Wij moeten als gelovige moslims snappen dat Allah (swt) alles al heeft vastgelegd. Het is een zware test voor de Palestijnen daar en voor alle

moslims over de hele wereld. Het is niet een Palestijnse kwestie, maar iets dat alle moslims aangaat. Dit is een van onze meest heilige plekken in de islam! Wij moeten daarom ons best doen om deze mensen te helpen, financieel, met spullen, maar vooral met onze du'a. Wij moeten veel smeekbedes verrichten om de problemen daar te stoppen, zodat wij in vrijheid deze moskee en deze plek kunnen bezoeken. Ja moslims, volg het voorbeeld van de Profeet (saws) en doe du'a bij problemen, veel du'a, voor de moslims en alle mensen daar, voor de Al Aqsa moskee en Al Qoeds, voor Palestina en het hele Midden-Oosten.

Moge Allah de Verhevene Al Aqsa beschermen. Moge Allah ons de kans geven om te bidden in Al Aqsa moskee. Ya Allah, geef rust en vrede in Palestina. Ya Allah, geef rust en vrede in het Midden-Oosten. Ya Allah, dank voor rust en vrede in Nederland. Oh Allah, geef iedereen waar hij recht op heeft. Oh Allah, bestraf onrechtvaardigheid. Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Oh Heer, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Rabb, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Heer, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 02-10-2015

website: www.moskeeabibakr.nl