

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefdevolle, de Vergever van de zonden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het gedenken van Allah, dhikr in het Arabisch. Hier moeten we niet te makkelijk over denken. Het hart van de mens is iets heel bijzonders dat Allah gemaakt heeft en het hart heeft het nodig dat wij God gedenken. Als we dat namelijk niet doen, dan verroest ons hart, zoals ook ijzer door roest wordt weggevreten. Het gedenken van Allah is voor de mens zoals een plant ook water nodig heeft. Iedereen weet dat zonder water de plant slap wordt en verdroogd. Dhikr haalt de dorst en de roest van het hart weg. Het moet daarom iets zijn dat gewoon door ons leven heen zit. Het houdt niet op met een vijfdagelijks gebed, maar het gedenken van Allah zit in alles, in je kleding, je hoofddoek, je baard, de verbazing in de wonderlijke wereld om jou heen die door Allah geschapen is, ja alles! Dhikr is wat moet zijn in jouw dagelijks leven. Het kent geen grenzen.

Mensen, wij zijn in dit leven omringd door vijanden van alle kanten. Als we niet oppassen, dan doen we de verkeerde dingen die soms diep van binnenuit komen. Dat kan ons helemaal in de vernieling helpen. Daarom hebben we iets nodig dat ons weghoudt van deze slechte ideeën en gedachten. We moeten onszelf tot rust laten komen en de angsten van ons leven weghalen. Zo wordt ons hart weer kalm. De beste manier die het kwaad wegjaagt is het gedenken van Allah. Dat is door dhikr. Het is de beste bescherming die wij kunnen vinden.

Broeders en zusters, buiten Allah is er geen andere godheid. Dat moeten we blijven onthouden. Alleen Hij kan voordeel, maar ook nadeel in jouw leven brengen. Wat Allah aan jou wil geven kan niemand tegen houden, het goede niet, maar ook het slechte niet. Als je in moeilijkheden zit, is er niemand die jou kan helpen, behalve Hij. Hij hoort jou altijd en Hij is de Enige die helpt en kan helpen. Hij verhoort de gebeden van de mensen die het echt nodig hebben en Hij is het die de zieken geneest, alleen met Zijn Wil. Moslims, om alles wat wij van Hem krijgen, om alle hulp in moeilijkheden en voor alles wat Allah wel hoort als anderen niet meer luisteren, alleen al uit die dankbaarheid moet jouw tong nat blijven door Hem te gedenken. Hij zegt dan ook, vertaald als:

Zij zijn degenen die geloven en van wie de harten tot rust komen, doordat zij Allah gedenken. Weet dan, het is door het gedenken van Allah dat de harten worden gerustgesteld. (soerat Ar Ra'd 28)

Ja, Allah is de Barmhartige, Hij Die alles in stand houdt. Niemand lijkt op Hem en Hij heeft geen gelijke. Wij moeten getuigen dat Hij de Enige is en wij moeten getuigen van Zijn Eenheid. Onze geest moeten wij in Zijn Handen leggen. Oh Allah, Jij bent het rijkst en tegenover Jou is iedereen is arm. Laat ons dat nooit vergeten!

Ja mensen, want als je gaat snappen wat Allah voor jou betekent, dan ga je zien dat het is zoals het water voor de vissen. Voor de vissen is het logisch dat het water om hen heen is en er is geen vis die zonder het water kan. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo is jouw verbinding ook met Allah. Jouw gedachten moeten daarom aan Hem verbonden blijven. Op het moment dat iemand niet meer aan Allah denkt, of te weinig, dan vergeet deze persoon waarom hij of zij hier op aarde is. De verplichtingen lijken er niet meer te zijn en uiteindelijk doet deze persoon maar wat hij of zij wil. Wat Allah verboden heeft wordt langzaam maar zeker vergeten. Daarom moet je aan Allah blijven denken, waar en wanneer dan ook. Je mag nooit de verplichtingen loslaten die je hebt tegenover Allah. Ja mens, je bent zwak, maar denk aan Allah, en het zal jou sterker maken. Ja jij, die altijd terugkeert tot Allah, naar de Ene die jou geschapen heeft. Daarin heb jij uiteindelijk geen keuze. Vergeet daarom nooit jouw verbinding met Hem. Laat het gedenken van Hem jouw hart tot leven laten komen.

Allah roept ons niet voor niets op in Zijn Boek, als Hij zegt:

Oh jullie die geloven! Gedenk Allah veelvuldig. (soerat Al Ahzaab 41)

Hoor wat Allah vraagt aan ons, aan ons die geloven. Hij vraagt aan ons om Hem te herinneren, aan Hem te denken, om Hem te gedenken. Hij kan ons hiervoor zoveel beloning en zegeningen geven. Uiteindelijk kan het ons zelfs de allerbeste bestemming opleveren. Er kan geen excuus of smoes zo goed zijn om jouw Heer níet te gedenken. Het kan op zoveel plekken op zoveel momenten. Het kan kort zijn of het kan lang zijn, maar doe het!

Dienaren van Allah, beweeg jouw tong. Beweeg jouw hart. Het gedenken van Allah is iets dat met gevoel moet gebeuren. De tong is de tolk van het hart. Het gedenken van Allah houdt niet op met het denken aan Allah. Het is iets waar beweging in moet zitten. Er komt anders een moment dat je heel veel spijt gaat hebben dat je dit niet of te weinig hebt gedaan. Er is geen groter verlies dan het moment dat je even ophield met Allah te gedenken. Of je nu alleen bent of met andere mensen, gedenk Allah. Rasoeloallah (saws) heeft ons dan ook gewaarschuwd dat als mensen samen zijn geweest en niet aan Allah hebben gedacht dat dit niet goed is.

Dus mensen, gebruik je verstand. Keer terug tot Allah (swt) en geef Hem de gedenking en de aanbidding waar Hij recht op heeft. Kom terug op het rechte Pad, verbeter jezelf en hou je weg van het slechte. Maak een keuze. Dunya of achira? De wereld of het hiernamaals? Laat jouw hart niet kiezen voor Zijn schepsels, maar keer jouw hart terug tot jouw Heer, jouw Schepper. Laat jouw tong, jouw handen, jouw gedachten, jouw voeten, jouw hele lichaam en jouw hele zijn niet anders dan bezig zijn met Hem te gedenken. Gedenk Hem, dag en nacht, te land en ter zee, in rijkdom

en in armoede, in gezondheid en bij ziekte, in het geheim en in het openbaar, in alle situaties en in alle omstandigheden.

Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah de Almachtige ons het goede in het Hiernamaals geven. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Allahoemma, accepteer onze goede daden. Allahoemma, vergeef onze slechte daden. Oh Allah, geef ons tijd. Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Ya Allah, ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Rabb, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Heer, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 25-09-2015

website: www.moskeeabibakr.nl