

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Zelfbestaande, de Onafhankelijke. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het offer dat van ons verwacht wordt bij het aankomende feest, 'Eid oel-Adha, het Offerfeest, het grote feest binnen de islaam. Deze dag is insha'Allah volgende week donderdag, op de tiende dag van de maand dzoel al-hidjah, de bedevaartmaand. Het laat ons herinneren hoe onze Profeet (saws) zijn offers heeft gemaakt en welk voorbeeld hij aan ons heeft gegeven. Hoe moeten wij slachten? Wanneer moeten wij slachten? Waarmee moeten wij slachten? Door onszelf deze vragen te stellen, gaan wij leven met de Profeet (saws).

Oh jullie die geloven, laat ons daarom voor een moment teruggaan in de tijd en zien hoe het voorbeeld van Rasoelloellah (saws) is geweest. Hij slachtte na het feestgebed. Hij heeft toen twee schapen geslacht. De mensen hebben gezien dat de Profeet (saws) zijn voet op de rug van het schaap zette. Hij zei: 'Bismillah, Allahoe akbar.' Ook slachtte hij met zijn eigen hand met een scherp mes. De schapen die hij offerde waren meer wit dan zwart. Hij deed een smeekbede en vroeg Allah om het offer te accepteren voor hemzelf en voor zijn oemmah. Dat is zoals onze Profeet (saws) het dus op deze feestdag heeft gedaan.

Mensen, in Nederland wordt in principe alleen in het slachthuis geslacht. Het is niet de bedoeling dat we het schaap laten uitglijden in de douche. Doe iets op de beste manier en zorg dat het professioneel gebeurt. Volgens een Overlevering heeft de Profeet (zvmh) over het slachten gezegd: **"Allah heeft jou de opdracht gegeven alles zo goed mogelijk te doen en wanneer je een dier slacht, doe dat dan op de beste manier. Maak het mes zo scherp mogelijk, zodat het dier geen onnodige pijn heeft."** Volgens de soennah is het dan zo dat als je een schaap slacht, dan doe je dat zittend en niet staand. Het schaap moet op zijn linkerszij liggen, zodat je makkelijk met rechts kunt snijden en het hoofd met links kunt vastpakken. Het slachten volgens de regels van de islaam betekent ook dat de naam van Allah bij het slachten moet worden gezegd. Het dier mag het mes niet zien en een ander dier mag niet zien hoe het ene dier wordt geslacht.

Dienaren van Allah, zorg dat het een gezond dier is dat je slacht of laat slachten. Het moet dus niet iets aan zijn poot hebben of maar één oog. Het kan een koe, een kameel, een schaap of een geit zijn. Daarbij mag je het ook alleen maar kopen van het geld dat je op een goede en eerlijke manier hebt gekregen. Allah accepteert uiteindelijk alleen het goede. Verwacht jij dat Allah iets kan accepteren dat niet goed is? Als jij ooit het goede van het Paradijs wil bereiken, moet je iets opgeven. Allah zegt dan ook in de H. Qur'aan:

Je bereikt echt het goede niet, totdat je iets geeft waar je veel van houdt. En wat je ook geeft, Allah weet het ook. (soerat Al 'Imraan 92)

God heeft gewild dat wij met het Offerfeest iets weggeven aan degenen die niet zoveel als ons hebben. Het moet een feest voor en van ons allemaal worden. Er moet in ieder huis van een moslim blijheid zijn. Er zijn geleerden die zeggen dat je het offer in drieën moet delen; 1 deel voor jezelf, 1 deel voor familie en kennissen en 1 deel voor arme mensen. Allah zegt niet voor niets, vertaald als:

...dat ze de naam van Allah gaan noemen op een aantal vaste dagen om te laten zien dat ze dankbaar zijn voor het vee dat ze van Hem hebben kregen. Eet daar dan van en geef het ook aan de mensen die het nodig hebben. (soera Al Hadj 28)

Er zijn ook geleerden die zeggen dat je al het vlees aan de arme mensen mag geven die het nodig hebben. Wat je ook kunt doen is een dier met meer personen kopen. Van het vlees van een koe kunnen zeven mensen eten. Daarom kun je het dier ook met zeven personen kopen en dan verdelen. Maar beste moslims, weet dat het slachten bij ons als moslims hoort, zoals het bidden ook een stukje van onze islam is.

Broeders en zusters, met het offeren treden wij in de voetsporen van profeet Ibrahim (as). Hij krijgt in een droom de opdracht zijn eerstgeboren zoon te offeren. Uiteindelijk bespreekt hij de droom, die steeds terugkeert, met zijn zoon, zoals een goede ouder dingen met zijn kinderen bespreekt. Zijn zoon Ismaïl (as) zegt zijn vader te doen wat Allah heeft opgedragen. Dan neemt Abraham zijn zoon mee naar Mina, niet ver van Mekka. Op het moment dat Ibrahim uit liefde voor Allah bereid is om zijn enige zoon te offeren en wil snijden, wordt duidelijk dat het alleen maar een test van Allah was. Ibrahim krijgt de opdracht om in plaats van zijn zoon een mannetjesschaap te slachten. Laat daarom duidelijk zijn dat het offeren niet zomaar iets is. Allah zegt:

Dat is de opdracht. En iedereen die de gewijde Tekenen van Allah eert, weet dan dat het komt dat door de godvrezendheid van het hart. (soerat Al Hadj 32)

Het offeren gebeurt en móet gebeuren met de bedoeling dat je dichter bij Allah wil komen. Het dier dat jij offert, sterft niet, omdat het Offerfeest is, nee, het is omdat jij klaar bent om alles te doen dat Allah aan jou vraagt, omdat jij dichter bij Hem wil komen. Dát is de reden. Jouw intentie moet en kan alleen maar zijn dat je dichterbij Allah wil komen.

Moslims, volg de soennah en slacht! Vergeet de armen niet en deel je eten. Maak het een dag van blijdschap, vreugde en cadeaus. Maar vergeet vooral niet waar dit feest om gaat. Dit feest gaat om een offer en dat is uiteindelijk niet een offer van vlees en

bloed, maar een offer van opgeven wat je zelf wil en je overgeven aan de Wil van Allah. Oh jullie die geloven, oh jullie die doen! Maak je klaar voor een offer, een offer van een dier, maar maak je vooral klaar voor een offer om alles op te kunnen geven dat je ooit lief is geweest. Ja, welk offer durf jij, kan jij en vooral wíl jij uiteindelijk maken voor Allah, jouw Heer?

Moge Allah de Verhevene ons offer accepteren. Oh Allah, laat ons dichterbij komen door ons offer. Oh Allah, accepteer de offers die wij iedere dag brengen. Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor het offer dat zij brachten om ons op te voeden. Oh Allah, accepteer de bedevaart van de mensen die dit jaar naar Uw Huis zijn gekomen. Oh Allah, laat ook ons Uw Huis bezoeken. Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Almachtige de smeekbedes van de mensen in Mekka verhoren. Moge Allah de Almachtige de smeekbedes van de mensen op Arafah verhoren. Moge Allah ónze smeekbedes verhoren.

Moge Allah de Verhevene ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 18-09-2015

website: www.moskeeabibakr.nl