

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefdevolle, de Vergever van de zonden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soerat Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over dzoel hidjah, de maand van de bedevaart. Die bedevaartmaand begint dit jaar, 1436 volgens de islamitische jaartelling, insha'Allah aankomende maandag en start met tien bijzondere dagen. Jullie moeten weten dat de maanden van de islaam niet gelijk lopen met de maanden januari tot en met december. Voor die kalender kijkt men naar de zon, maar voor onze eigen islamitische kalender wordt de maan gebruikt. Zo heet de negende maand van de onze kalender ramadhaan, is de maand dzoel qa'dah bijna afgelopen en is het over een paar dagen de twaalfde maand, de maand van de hadj, dzoel hidjah. In de eerste tien dagen van deze maand verrichten wij de verplichte bedevaart naar Mekka.

Mensen, ons leven is als een reis. Het heeft een begin en het heeft een einde. Je bent in deze wereld als een reiziger en de weg die jij gaat, eindigt bij je Schepper, bij Allah. Zoals bij iedere reis zijn er ook in jouw leven ogenblikken van rust. Dat zijn dan de punten dat je kan overstappen. Het zijn de momenten dat je weer op het goede Pad komt. En mensen, dat Pad kent ook een einde. Bedenk je dat, voordat het te laat is. Daarom heb je rustmomenten nodig, om nieuwe keuzes te kunnen maken hoe je reis verder gaat. Een van die momenten waarin je kunt overstappen is dzoel hidjah, de maand die komt. Bij een goede overstap in die maand verdubbelt je beloning en worden insha'Allah je zonden weggenomen. Allah heeft in de komende maand vanalles verzameld, van beloning door Hem tot gehoorzaamheid voor Hem.

In de Heilige Qur'aan zegt Allah, dat vertaald kan worden als:

**Bij de dageraad, en de tien nachten!** (soerat al Fadjr 1-2)

Hier zweert Allah op de dageraad, de vroege ochtend van de tiende dag van dzoel hidjah. Op die dag offeren wij in Zijn Naam een dier. Deze dag is het de dag van 'Eid oel Adha. Ook zweert Allah hier op alle tien nachten, alle eerste tien dagen van de maand van de bedevaart. Dit zijn de dagen waar moslims al eeuwenlang van overal ter wereld samen komen in Mekka bij het Huis van Allah om te doen wat onze

Profeet (saws) ons heeft voorgedaan. Veel moslims reizen dit jaar af naar Mekka; veel andere moslims hebben die kans helaas niet gekregen. Toch kan iedereen in principe de eerste dagen van deze bijzondere maand vasten. Vast de eerste negen dagen en vier de tiende dag. Op die dag, de dag van het feest mag je namelijk niet vasten. Er wordt gezegd dat als je deze dagen vast, dat de kleine foutjes die je maakte van afgelopen jaar en de rest van het jaar dan door Allah worden vergeven.

Moslims, deze dagen en nachten die Allah hier noemt zijn de dagen die na dit weekend gaan komen: de eerste tien dagen van dzoel hidjah. Allah roept ons op om dan Zijn Naam te noemen en ook dankbaar te zijn. De geleerden zijn het er dan ook over eens dat we dat deze maand veel moeten doen: dus veel takbir, het zeggen van Allah is de grootste, *Allahoe akbar*, en Godzijdank, *al hamdoe lillah*. Dit kunnen we dus ook doen als we niet op hadj zijn. Vergeet dit alsjeblieft niet op de tijden dat je met je familie en vrienden samen bent, als je alleen bent en op andere momenten in jezelf. Op die manier leef je mee met onze broeders en zusters die wél op bedevaart zijn. Ja, het gedenken van Allah is namelijk het verschil tussen de levenden en de doden. ***Rasoeloellah (saws) gaf een man, die de verplichtingen van de islaam te zwaar vond, het advies: "Hou je tong nat door Allah te gedenken."*** (Tirmidhi)

Oh dienaren van Allah, een van de dingen die gebeurt tijdens de bedevaart is dat de moslims naar de berg Arafah gaan. Hier bidden en smeken wij Allah. Dit is een van de beste dagen om dat te doen. ***De Profeet (zvmh) heeft gezegd: "Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het vuur van de hel bevrijdt dan op de dag van Arafah. Hij komt dichtbij en zegt tegen de engelen het goede over die mensen en Hij vraagt: "Wat zoeken deze mensen?"*** (Moeslim)

Ja moslims, weet dat Allah ons wil vergeven, maar vraag Hem en smek Hem! De Profeet (zvmh) heeft ons het voorbeeld gegeven. Hij smeekte Allah op de dag van Arafah om het goede te vragen in deze wereld en in het hiernamaals, voor zichzelf en voor anderen. Weet dat er geen betere dag is dan deze om iets aan Allah te vragen. Imaam Malik heeft in zijn Moewatta geschreven dat een van de slechtste dagen voor sheitaan de dag van Arafah is.

Na Arafah volgen de dagen van tashrieq, namelijk de Dag van het Offer met daarna drie dagen die er nog bij horen. De dagen van tashrieq zijn de dagen van Mina, in de buurt van Mekka. Het zijn de dagen van eten en drinken en veel en vaak aan Allah denken. Allah zegt:

**En gedenk God tijdens de vastgestelde dagen, maar het is geen zonde voor iemand die zich haast om na twee dagen te vertrekken en het is ook geen zonde voor wie achterblijft. Dit geldt voor hem, die Allah vreest. Vrees Allah en weet, dat jullie voor Hem verzameld worden.** (soerat Al Baqarah 203)

De vastgestelde dagen die hier genoemd worden zijn dus de drie dagen na de dag van het slachten. Allah roept jou op om deze dagen veel dhikr te doen na ieder gebed. Doe het ook na ieder verplicht gebed. Vergeet ook niet de takbir bij het slachten zelf en gedenk Allah bij jouw eten en drinken, want juist de dagen van tashrieq zijn de dagen van eten en drinken.

Lieve broeders en zusters, ons grootste feest komt er aan! Na de prachtige maand ramadhaan geeft Allah ons ook nog eens deze kans! We zijn misschien wel niet op

hadj, maar bereid je wel voor op de mooie dagen die gaan komen. Word wakker en open je ogen. Er komt een Dag dat wij zullen staan, zoals in Arafah, alleen dan om het Oordeel te horen. Zorg daarom dat je dit rustmoment in de reis van jouw leven goed gebruikt. Ja, word wakker en open je ogen. Vast als je kan en probeer zoveel mogelijk de Naam van Allah te noemen. Allah, de meest Liefdevolle, de Vergever van onze fouten. Open jouw hart voor Hem in dit leven en met Zijn Wil opent Hij het Paradijs voor jou na dit leven. Oh jij die gelooft, jij die dit jaar thuis bent gebleven in plaats van de reis naar Mekka te aanvaarden, laat het Paradijs en niets anders dan het Paradijs de bestemming zijn van jouw levensreis.

Moge Allah de Verhevene ons Zijn Huis laten bezoeken. Moge Allah de Verhevene ons tijd geven. Allahoemma, accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezochten. Allahoemma, accepteer de hadj van de mensen die nog gaan. Allahoemma, accepteer zelfs de hadj van de mensen die wel wilden, maar niet konden gaan. Oh Allah, accepteer onze goede daden. Oh Allah, vergeef onze slechte daden. Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Ya Allah, ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, open onze harten en maak onze oemma weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 11-09-2015

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)