

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alwetende, de Bezitter van Kennis. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over kennis en het weten. Allah nodigt ons uit om te leren; Allah wil dat wij leren. Kennis en wetenschap en islaam hebben altijd bij elkaar gehoord. Het is daarom belangrijk dat wij willen leren. Een gezonde nieuwsgierigheid naar kennis hebben is een goede eigenschap voor iedere echte moslim. Door die dingen die je leert ga je uit het donker naar het licht toe. Het neemt vragen en twijfel weg. Zonder kennis in wat je doet, verdwaal je. Daarom, beste broeders en zusters, de voordelen van het hebben van kennis zijn heel veel en heel groot. Het leidt uiteindelijk naar het Paradijs. En natuurlijk is de beste kennis weten dat Allah God is.

In een Overlevering zegt onze geliefde Profeet (saws) over kennis en de mensen die kennis zoeken: ***Voor iemand die een pad volgt om kennis te zoeken, Allah zal dat pad, wat naar het Paradijs leidt, makkelijk maken voor hem. Daarbij leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij doet. Elk schepsel op aarde maar ook in de hemelen, en zelfs de haaien in de zeeën vragen vergeving voor de geleerde. De plek van de geleerde en wat hij betekent zijn te vergelijken met die van de maan tegenover de andere planeten. De geleerden zijn de erfgenaam van de profeten, want profeten hebben geen geld achtergelaten maar kennis en wie die kennis krijgt heeft het meeste voordeel.*** (Aboe Daoed en Tirmidhi)

Moslim, kennis is jouw basis en in deze Overlevering horen wij hoe belangrijk het is om er naar te zoeken. Jouw doel wordt gemakkelijk gemaakt als je zoekt, als je het probeert. Met wat je geleerd hebt, verander je jouw leven, zodat je op het juiste Pad komt en blijft. Kennis leidt naar het goede en het goede kan niet anders dan beloond worden door Allah (swt). Met kennis neem je de erfenis van de profeten aan. Na hun dood bleef er geen geld achter, maar de wetenschap, de regels en de religie van Allah. Ga op zoek en volg de profeten. Zij zijn als de volle maan in de donkere nacht. Het licht op het pad maakt jouw reis veel makkelijker.

Oh jullie die geloven, weet ook dat kennis niet zomaar naar je toe komt. Jij moet naar de kennis. Uit de islamitische geschiedenis hebben we vele voorbeelden van

mensen die lange afstanden hebben gereisd om iets te leren. Toen men de Overleveringen van Rasoelloellah (saws) wilden leren en controleren gingen sommigen van Medina zelfs tot naar Egypte, honderden kilometers, in een tijd dat er nog geen vliegtuigen of auto's waren. Tegenwoordig kost het sommige mensen al teveel moeite om naar de moskee te komen met een vraag. Ook horen we in de H. Qur'aan over Musa (as) die kennis wil. Musa wil leren en hij vraagt om een ontmoeting met de persoon die zoveel weet. Deze persoon zou te vinden zijn op de plek waar twee zeeën samen komen. Allah zegt daarover, vertaald als:

En denk aan dat Musa tegen zijn dienaar zei: "Ik zal het niet opgeven, voordat ik de plaats bereik waar de twee zeeën samen komen, al moet ik eeuwenlang doorgaan." (soerat Al Kahf 60)

Na een zoektocht waarbij een vis de plek aanwijst waar de man met kennis te vinden is, ontmoet Musa de man. In de H. Qur'aan horen wij daarover:

Mozes zei tot hem: "Mag ik jou volgen, zodat je me een gedeelte leert van de kennis die naar de waarheid leidt, die aan jou is gegeven?" (soera Al Kahf 66)

Musa, een profeet, die hier vraagt om te leren. Wie zijn wij dan om níet deze vraag te stellen. En niet alleen de profeet Musa wilde leren, ook Mohammed (saws) heeft gevraagd om meer kennis. Hij heeft nooit iets anders aan Allah gevraagd dan dat. En kijk dan naar ons, wij hebben Allah om zoveel gevraagd, maar zo weinig om kennis. Wij kunnen niet genoeg leren en we zijn ook nooit uitgeleerd. Ook al heb je zoveel kennis, dan nog ga je altijd iemand vinden die meer weet dan jou. Allah waarschuwt ons dan ook als Hij zegt:

Wij verhogen iemand met kennis en eer wie Wij willen en boven elke wetende staat de Alwetende. (soerat Yusuf 76)

Mensen, het Paradijs is niet zomaar te bereiken. Je moet leren wat goed is en het goede doen. Daar moet je aan werken. Wie deze wegen naar het Paradijs neemt, heeft de makkelijkste weg genomen en wie op een weg is zonder weten heeft een verkeerde weg gekozen. Als je met goede kennis op zoek gaat naar wegen naar het Paradijs, dan kom je met Gods Wil ook goed terecht. Dan neemt het je twijfels weg en de H. Qur'aan is het Licht. Allah zegt tegen de mensen die eerder al een Boek van Hem ontvingen over Mohammed (saws), de Boodschapper van God, en het zoeken naar de waarheid:

...Onze boodschapper is naar jullie gekomen, die veel van wat jullie verborgen hielden duidelijk te maken en om veel moeilijkheden weg te nemen. Er is van Allah een licht en een duidelijk sprekend Boek naar jullie toegekomen. En daarmee leidt Allah wie Zijn Tevredenheid zoekt op de wegen van vrede en brengt hen uit de duisternis tot het licht, met Zijn Toestemming. Hij leidt hen naar het rechte pad. (soerat Al Ma'idah 15-16)

Broeders en zusters, leer de islam en leer de wegen van de wetgeving. Zoek wat je moet doen en ken de beloning en de bestraffing. Daarvoor zijn de Woorden van Allah bedoeld en het doen en laten van de Profeet (zvmh) als een voorbeeld voor ons leven. Islam is de gids van ons handelen. Broeders en zusters, kom uit het

donker en volg de geleerde mensen. Zij wijzen jou de weg. Kennis is een van de verplichtingen voor ons als moslims. Jouw doel wordt gemakkelijk gemaakt als je zoekt, als je het probeert. Met wat je geleerd hebt, verander je jouw leven, zodat je op het juiste Pad komt en blijft. Kennis leidt naar het goede en het goede kan niet anders dan beloond worden door Allah, de Almachtige, de Alwetende. En vergeet nooit, hoe geleerd je ook bent: **boven elke wetende staat de Alwetende.**

Moge Allah de Alwetende ons iedere dag iets laten leren. Moge Allah ons leiden met de kennis die Hij ons gaf. Moge Allah ons dankbaar en geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem ontvangen. Allahoemma, moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islam. Allahoemma, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Rabbi, schenk ons wijsheid en verenig ons met de hen die op het rechte Pad waren. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen of waar ook in de wereld. Ya Allah, breng onze oemma samen. Ya Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Ya Allah, wij bidden u, verhoor onze smeekbedes.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 28-08-2015

website: www.moskeeabibakr.nl