

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Voorziener, de Bezitter van de Macht. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het gehoorzaam blijven aan Allah. Zo kunnen wij na het verplichte ook het vrijwillige doen, zoals na het vasten van ramadhaan nog extra dagen vasten in deze maand om zo Allah te aanbidden. Aanbidden is méér dan bidden. Het is het hoogste respect hebben en alles op kunnen en willen geven voor Allah met wat je ook doet. Hij heeft ons hier in deze wereld neergezet met dat doel: het doel om Hem te aanbidden. Hij is de Schepper en heeft niet nodig dat wat Hij geschapen heeft, maar alles wat Hij geschapen heeft, heeft Hem wel nodig. Allah (swt) zegt in de H. Qur'aan:

En ik heb de djinns en de mensen alleen maar geschapen, zodat ze Mij aanbidden. (soerat Adh Dhariyaat 56)

Oh dienaren van Allah, wij zijn gemaakt door Hem om Hem te aanbidden. Daar heeft Hij recht op. Het is iets dat gewoon logisch is en het hoort bij Allah. Het is oh zo belangrijk voor jouw leven en jouw leven zal echt veel minder makkelijk zijn als je het niet doet. Er zijn veel manieren om jouw Schepper te eren en om jezelf aan Hem te herinneren. Voor al die manieren is het heel belangrijk dat je het alleen maar doet voor Allah, de Ene, de Almachtige. Of je nu je gebeden bidt, of je nu een dier slacht, als je vast tijdens ramadhaan of wat je ook verder met je leven doet, het moet echt alleen maar zijn voor Hem. Hij maakte ons, Hij maakte jou, alleen maar om Hem te aanbidden. Dat is dan ook wat een echte moslim doet. Zijn of haar leven draait om Allah. Zo wil een moslim altijd op het rechte Pad blijven en wil hij of zij ook bij de moslims horen. Als je namelijk niet meer op de juiste Weg bent, dan hoor je bij de mensen die de Weg zijn kwijtgeraakt. Allah zegt, dat vertaald kan worden als:

Ja echt, God laat hen die geloven en het goede doen toe in het paradijs, waardoorheen rivieren stromen. En de ongelovigen maken plezier in dit leven en eten zoals het vee eet en het Vuur zal hun plaats zijn. (soerat Mohammed 12)

De mensen die niet in God geloven hebben geen beschermer, maar wij weten Wie ons beschermt. Iemand die ongelovig is, geniet van het leven zonder na te denken waarom hij of zij op deze aarde is gezet. Allah waarschuwt ons om niet bij die mensen te horen. Versterk daarom jouw geloof en aanbid jouw Heer, Hij die jou in leven houdt, Hij die jou geeft en Hij die het van jou neemt. Als je het goede doet voor Hem, dan is dat een aanbedding. Het bewijst dat jij een moslim bent en maakt jouw islam sterk. Allah zegt daarom, uitgelegd als:

Hou daarom stevig vast aan wat tegen jou gezegd is dat je moet doen, en ook tegen degenen die zich vol spijt tot Allah richten, en overtreed de grenzen niet, want Hij ziet alles van wat je doet. (soerat Hoed 112)

Allah is Degene die vergeeft wat je verkeerd doet en Degene die jouw spijt accepteert, maar Hij is ook Degene die straft als je zonder spijt doorgaat met het verkeerde. Kom op de juiste Weg van gehoorzaamheid en houd die vast. Waar en wanneer dan ook, blijf het goede doen en krijg de beloning die daar bij hoort. Er zijn zelfs momenten dat Allah je veel meer beloont voor wat je doet. Hij verdubbelt het voor jou en verdubbelt dan ook jouw kracht. Wie van ons had vóór ramadhaan geloofd dat je zoveel uren met zoveel warmte kon vasten? En toch hebben we het gedaan! Als wij vasthouden aan het goede en op de rechte Weg blijven en willen blijven, dan bewijst het dat onze islam heel sterk is.

De geliefde Boodschapper van Allah (saws) heeft ons geleerd over wat de islam is. Islam is dat wij getuigen dat Allah er is en dat wij op de juiste Weg blijven. Allah roept ons op in de H. Qur'aan om te luisteren naar wat er van ons gevraagd wordt. Daarom moeten wij het goede doen. We moeten doen wat Allah van ons vraagt. Bedenk je dan ook zeker dat Allah ons hoort en ziet. Allah hoort en ziet of wij doen wat Hij tegen ons gezegd heeft. Allah hoort en ziet of wij Hem aanbidden; de reden waarom Hij ons gemaakt heeft. Het aanbidden zit in het doen wat Hij verplicht heeft gemaakt, maar het is ook een aanbedding als je iets éxtra's doet.

Moslims, Rasoeloellah (saws) heeft ons gezegd dat we ook in de maand shawaal mogen vasten, de maand waar we nu in zijn. Hij heeft gezegd: **"Wie de maand ramadhaan gevast heeft en dan nog zes dagen van de maand shawaal, het is alsof hij het hele jaar heeft gevast."** (Moeslim e.a.) Dat mogen zes dagen achter elkaar zijn of zes losse dagen van elkaar of hoe je het ook maar wil, als het er maar in totaal zes zijn. Kijk eens hoe groot deze beloning is: het wordt beloond als een heel jaar vasten.

Maar er is meer. Het is ook goed om vrijwillig te vasten op de maandagen; de dag dat de engel Djibriel voor de eerste keer naar de Profeet (zvmh) kwam en de dag waarop Mohammed (saws) geboren werd. Ook de donderdag is een goede dag om te vasten. Daarnaast kunnen we ook nog drie dagen in iedere islamitische maand vasten en een oneven aantal rakaat bidden voor het slapen gaan. Verder hebben we nog het bidden van het duha-gebed, het vasten op de negende dag van de bedevaartsmaand of zelfs alle eerste dagen van die maand. Het is belangrijk dat we weten dat we voor al deze vrijwillige dingen veel beloning krijgen. Doe dus niet gierig tegenover jezelf en maak stappen om hier mee te beginnen.

Oh jij die gelooft, een dienaar moet zo gehoorzaam zijn dat hij of zij na de verplichting ook de soennah doet, het vrijwillige. Allah (swt) heeft jou geholpen om

het verplichte te doen, dus als je jezelf op die mooie weg van islam wil versterken, dan doe je nu ook de soennah. Versier en verrijk je leven om naast het verplichte ook het vrijwillige te doen. Op die manier blijf jij als gelovige dankbaar naar Allah, jouw Schepper en Heer, met heel jouw hart, met al jouw woorden en met alles wat jij doet.

Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah de Almachtige ons het goede in het Hiernamaals geven. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, open de deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Allahoema, laat ons dankbaar zijn voor onze familie. Allahoema, laat ons niet arrogant worden als we meer kennis krijgen. Allahoema, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen of waar ook in de wereld. Ya Allah, breng onze oemma samen. Ya Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Ya Allah, wij bidden u, verhoor onze smeekbedes.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 24-07-2015

website: www.moskeeabibakr.nl