

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Opsteller van de Rekening, de Allesvergevende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het einde van de maand ramadhaan. Deze mooie maand is alweer bijna voorbij. Voor degene die het goede heeft gedaan, laat hem God bedanken en 'al hamdoe lillah' zeggen. Laat hem Allah (swt) dankbaar zijn voor alles dat deze persoon heeft kunnen doen. Dit zijn de dagen waarin we daarvoor extra beloond worden. Voor degene die het verkeerde heeft gedaan, laat hem veel spijt hebben van wat hij deed. Toon berouw, tauwbah, en vraag Allah om het jou te vergeven. Ja, Allah vergeeft de mensen die om vergeving vragen, die spijt hebben en het achter zich laten. Het is nu voor deze laatste ramadhaanweek belangrijk dat we het goede vasthouden en het slechte weg laten. Deze laatste week maakt ons vasten namelijk af. Het is jammer als je drie weken je best hebt gedaan en het dan in deze laatste dagen laat liggen. Waar je aan begint, moet je ook afmaken. Niemand heeft iets aan half werk. Dat levert alleen maar ellende op.

Oh moslims, in ramadhaan brengen wij ons leven op het goede pad. Deze maand moet een voorbeeld zijn voor de rest van het jaar. Ramadhaan is hoe ons hele leven er uit moet zien, hoeveel wij met islaam en met Allah bezig moeten zijn. Het is dan ook niet de bedoeling om na volgende week weer verder te gaan met waar je vóór ramadhaan gebleven was. Blijf weg van het verkeerde en blijf komen naar de moskee. Je hebt nu al bijna een maand lang aan Allah laten zien dat je naar Hem luistert, dat je naar Hem wil luisteren. Je hebt bewezen dat je het kan en het is nu een kwestie van volhouden. Blijf komen naar de moskee om jouw gebed samen te bidden. Verminder jouw goede daden niet na ramadhaan. Het is heel gevaarlijk als je na volgende week alleen nog maar met veel pijn en moeite soms een keertje naar de moskee komt. Dit is niet het gedrag van een moslim, maar van iemand die doet alsof. Pas daar dus heel goed mee op! Je moet een moslim zijn, in doen en laten, hier, thuis en op straat, in deze maand en ná deze maand.

Oh jullie die geloven, weet dat het vasten niet alleen voor de maand ramadhaan is. Het vasten in deze maand is verplicht, maar de rest van het jaar mág je ook vasten. Het is naar het voorbeeld van de Profeet (saws) om in de maand na ramadhaan nog eens zes dagen te vasten. Rasoeloellah (saws) heeft op verschillende dagen in de

week en in het jaar gevast, maar over het vasten in deze en de volgende maand heeft hij gezegd: **"Wie de maand ramadhaan gevast heeft en dan nog zes dagen van de maand shawaal, het is alsof hij het hele jaar heeft gevast."** (Moeslim e.a.) Dat mogen zes dagen achter elkaar zijn of zes losse dagen van elkaar of hoe je het ook maar wil, als het er maar in totaal zes zijn. Dit is een enorme kans en een grote beloning die je niet mag laten liggen. Maak jouw intentie dus dat je komende maand nog eens zes dagen vast.

Broeders en zusters, er zijn verschillende manieren om Allah (swt) te aanbidden. Wij kunnen dichter bij Allah komen door de daden die wij doen. Nu we op het einde van ramadhaan gekomen zijn, is het belangrijk om te weten dat hier de sadaqa al fitr bij hoort. Dit is de aalmoes die je op het einde van de vastenmaand moet afgeven. De Boodschapper van Allah (zvmh) heeft deze aalmoes van het vasten verplicht voor alle moslims, van groot tot klein, van meisje tot jongen, van vrij tot gebonden. Dit beetje sadaqa dat wij afgeven zuivert ons vasten en we bedanken Allah voor de kracht die wij in deze maand van Hem hebben ontvangen. Voor de mensen onder ons die bijvoorbeeld een gezin hebben, gaan wij er vanuit dat de man deze sadaqa geeft voor iedere persoon waar hij verantwoordelijk voor is. Dit is in dit voorbeeld dan voor zijn vrouw en zijn nog niet-volwassen kinderen waar hij voor zorgt. Een kind in de buik dat nog niet geboren is hoeft t hij niet mee te tellen, maar het mag natuurlijk wel. Er zijn in Nederland verschillende projecten die je met jouw aalmoes kunt helpen.

Hoeveel is deze aalmoes van het vasten? Het minimum is als je vier dubbele handenvol van voedsel, graan of gedroogd fruit neemt, zoals dadels, tarwe of gerst. Je kunt dat ook in geld berekenen. De volgende vraag is wanneer we deze liefdadigheid moeten afgeven. In principe is de tijd tussen de zonsondergang van de laatste dag van het vasten en het feestgebed dat de volgende morgen gebeden wordt. We weten dat er ook vrienden van de Profeet (zvmh) waren die het een of twee dagen voor het feest al hebben uitgegeven. Verder kan het zijn dat er redenen en omstandigheden waren, waardoor het echt niet gelukt is om het vóór het feestgebed te regelen. In dat geval blijft de verplichting wel bestaan en je moet deze aalmoes nog steeds geven. Als je dus door een goede reden de aalmoes niet hebt kunnen geven voor het feestgebed, zorg dan dat je deze verplichting alsnog zo snel mogelijk nakomt.

Broeders en zusters, voor de dag van het feest zijn er een aantal belangrijke zaken. Zo moet je voordat je naar de moskee komt de grote wassing verrichten. Bij het feest na ramadhaan is het niet de bedoeling om vastend naar de moskee te komen. Eet dus iets, voordat je naar hier komt. Verder is het goed om lopend naar de moskee te komen. Dat scheelt ook met parkeren. Daarnaast is het komen naar de moskee bij het feestgebed voor iedere moslim als een verplichting, dus voor jong en oud, voor man en vrouw, ook voor de vrouwen die niet mee kunnen bidden. Mannen mogen buiten hun feestkleding dragen, maar voor de vrouw is het beter om niet zo opvallend over straat te gaan. Al voor het feestgebed mogen de mannen laten merken dat ze blij zijn en Allah prijzen met de woorden 'Allahoe akbar, wa lil-lahil-hamd.' Vrouwen mogen dat ook, maar wel zachtjes. Dat kan in de moskee en ook erbuiten.

Dienaren van Allah, kortom, hou vast aan jouw prachtige gedrag van deze maand. Denk aan het goede dat jij zo graag voor Allah hebt gedaan en nog gaat doen. Laat

de gebeden die je hier samen met ons hebt gedaan een zoete herinnering zijn die jij na ramadhaan vast wil blijven houden. En weet, de rest van het jaar staan de deuren van de moskee voor jou óók wagenwijd open. Moslims, zorg dat je de laatste week met dezelfde kracht en energie, nee, met méér kracht en energie de maand voltooit. En als dan deze gezegende ramadhaan voorbij is, hou het goede vast van het lezen van de H. Qur'aan, het bezoeken van de moskee, het samen bidden en het regelmatig vasten. Ja, laat deze maand ook daadwerkelijk een nieuwe start zijn van een leven als een moslim, een echte moslim voor wie het lijkt alsof het iedere dag ramadhaan is.

Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah ons vasten alleen voor Hem laten zijn. Moge Allah ons deze ramadhaan nuttig laten zijn voor het veranderen van ons gedrag. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Ya Allah, open de deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen of waar ook in de wereld. Ya Allah, breng onze oemma samen. Ya Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Ya Allah, wij bidden u, verhoor onze smeekbedes. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 10-07-2015

website: www.moskeeabibakr.nl